

De mannen die namens Hizkia aan Assyrië om vrede gingen vragen, zijn door Sanherib bedrogen. Hij verbrak het verbond. Er werden zomaar mensen vermoord. Niemand durfde meer op straat te komen. De natuur treurt en verdroogt. Er groeit niets meer.

De Heer zegt: 'Volk van Israël, jullie zijn woedend op je vijanden, maar jullie plannen zijn waardeloos. Daarmee zullen jullie alleen maar jezelf treffen. Nu zal ik ingrijpen en mijn macht laten zien. Ik zal de andere volken vernietigen en verbranden. Alle volken, ver weg en dichtbij: erken mijn macht!'



Streep elke tweede letter weg:

Ablcsd Geofdg zhoiuj wkillmlneonp, zqorus Htiujv owpx

éyézna dbacgd zeefsg wheirjekldmenno kpuqnrnsetnu

svchwxeypzpaebnc.



Wat staat hier?

Tip: je mag een spiegel'tje gebruiken.

Antwoord: _____

