

Dit zei de Heer van de hemelse legers tegen mij: 'Ga naar hofmaarschalk Sebna de belangrijkste bestuurder in het paleis. Zeg tegen hem: Wie denkt u dat u bent, dat u een prachtig graf voor uzelf hier in de rotsen laat uithakken? U geeft geen goed voorbeeld. Ik zal u ontslaan. Ik zal u oppakken als een bal en u wegslingeren naar een ver en groot land. Daar zult u sterven. U zult straks niet in uw eigen graf liggen. In dat land hebt u niets om trots op te zijn.'

