

Jesaja zegt: Jullie feesten maar daar is geen reden voor. Daarom zeg ik: Laat me alleen, om te huilen, want de steden van mijn volk zijn verwoest. Soldaten uit Assur vielen Jeruzalem aan. Iedereen werd gevangengenomen. God, de machtige Heer, heeft jullie gevraagd om je hoofd kaal te scheren en rouwkleren aan te trekken als teken van spijt. Maar jullie zeiden zorgeloos:

'Ikker we laten'



'brinken en eten,
want worden vervetst jiw.'



Luister! Dit zegt de machtige Heer tegen jullie: 'Jullie hebben expres slechte dingen gedaan. Ik zal het jullie nooit vergeven.'