

## Lees het verhaaltje.

1

Jesaja zegt: 'Egypte, let op! Jullie zullen tegen elkaar vechten en in paniek raken. Jullie zullen je goden om raad vragen, maar het helpt niets. Alle rivieren worden droog. De planten langs de rivieren verdorren. Er zal geen vis meer zijn. Voor niemand zal er nog werk zijn. Jullie zullen doodsbang zijn voor de dingen die de Heer van de hemelse legers met Juda heeft gedaan en doodsbang dat Hij dat ook met jullie zal doen.

Er komt een tijd dat de inwoners van 5 Egyptische steden de machtige Heer zullen aanbidden, hem beloftes doen en doen wat ze beloofd hebben. Als zij de Heer om hulp roepen zal de Heer zorgen dat het weer goed met hen gaat.

Dan zullen Assur en Egypte elkaar bezoeken en samen zullen ze de Heer dienen. Israël zal een verbond met hen sluiten. De Heer zal zeggen: 'Ik zorg voor mijn volk Egypte. Ik zorg voor mijn volk Assur. Ik zorg voor mijn eigendom Israël.' Israël zal voor iedereen tot een voorbeeld zijn.'

**Schrijf in het lege wolkje met mooie letters de tekst over.  
Je hoeft niet hetzelfde lettertype te gebruiken.**



**Vul de kruiswoordpuzzel in.**

2

Tip: de goede antwoorden kun je in het verhaaltje vinden.

**Van links naar rechts:**

2. Voor niemand zal er nog ..... zijn.
6. Jullie zullen je goden om raad vragen, maar het helpt.....
8. Jullie zullen doodsbang zijn voor wat God met ..... heeft gedaan.
9. ....zal voor iedereen tot een voorbeeld zijn.'
10. Dan zullen Assur en Egypte samen de Heer .....
11. ...., jullie zullen tegen elkaar vechten en in paniek raken.
12. De Heer zal zeggen: 'Ik ..... voor Egypte, Assur en Israël.'



**Van boven naar beneden:**

1. Israël zal een ..... met hen sluiten.
3. Eens zullen 5 Egyptische steden de Heer .....
4. Er zal geen ..... meer zijn.
5. Als zij de Heer om hulp roepen zal de Heer voor hen .....
7. De ..... langs de rivieren verdorren.
8. Jullie zullen doodsbang zijn dat Hij dat met ..... zal doen.
10. Alle rivieren worden.....