

Jesaja zegt: Het zal slecht aflopen met Nubië (=Ethiopië). Dit land wil bondgenoot worden van Juda tegen Assyrië. Eerst laat Hij alles gebeuren. Hij houdt Zich stil, het heeft Zijn zegen niet. Dat betekent niet dat alles buiten Hem om gaat. Hij is op de achtergrond. Als alle inspanningen geslaagd lijken en het doel van Nubië bijna is bereikt, zal de HEERE plotseling alle boosheid wegsnijden. Na die straf zullen de Nubiërs die overgebleven zijn, geschenken brengen aan de machtige Heer.

Volg de lijnen. Welke zin komt eruit?



De boodschap aan Ethiopië is: Israël heeft het bondgenootschap niet nodig. Israël heeft al een verbond: het verbond met God.