



De machtige Heer zegt: 'Ik maak een eind aan de macht van de Assyriërs. De Israëlieten zullen bevrijd worden, want de Heer van de hemelse legers heeft het besloten. Dit is wat Hij gaat doen. Wie kan Hem nog tegenhouden?'

*Babel heeft Assyrië overwonnen en onderworpen, dat gebeurde in 612 v. Chr. met de val van Ninevé. Nahum, Mi5:3-5, 'de koning van het noorden' (zie Dn 11).*