

Luister goed! Wat doet een boer voordat hij gaat oogsten? Ploegt hij dan elke dag het land? Nee, want als hij het land geploegd heeft, moet hij zaaien. Alles moet op de juiste plek gezaaid worden en alles moet op de juiste manier geoogst en bewerkt worden. Zoals een boer van God geleerd heeft hoe hij planten moet verzorgen, zo zorgt God voor ons. Als er straf nodig is straft God.

REBUS	 W=ZO	 -n	 ←	Ha-Ha TSJOE! -s	
 -b	 TIME	 h=m	 b=d	 -r	 p=m
 ↓	 d=z do re mi	 b=z	 -n	Heere	
Ha-Ha TSJOE! -s	 -b	 TIME	 Waf w=str		

Als er iets anders nodig is om geloof te krijgen, geeft God dat.