

Bij de zondeval luisterden Adam en Eva naar het kwaad en konden niet bij God in het paradijs blijven. De schepping was veranderd en niemand was echt gelukkig. Iedereen zondigde. *Dat zondigen zag je heel goed bij het einde van Jezus leven: De leiders van het volk, de rechters van de wereld, de boze mensen, de ene moordenaar aan het kruis, de soldaten en de vluchtende discipelen zondigden.*

Toch had God een oplossing in gedachten. Hij stuurde Zijn Zoon, Jezus, een bijzonder mens: goed, wijs, vol liefde. 'Hou van elkaar,', zegt Jezus. 'dat kun je als je mijn liefde ontvangt.'

Aan het kruis riep Jezus: 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?' Want dat was de ergste straf voor Hem. De band tussen Hem en God was verbroken. Jezus gaf Zichzelf en stierf.

....ϱυιβνιδρῶν νᾶκτορδρῶν.....

Was dit Gods plan? Jazeker. Jezus ruilde met alle mensen. Hij nam het kwaad van de hele wereld op zich. Hij droeg onze schuld en veroordeling. God had geduld met hen en heeft het met ons. Volg daarom Jezus en je zult worden gered.

Lang geleden gaf God de opdracht om te offeren. Die offers waren een teken dat Jezus eens zou sterven. Als men naar het offeren van een lam keek, wist men dat God hun zonden zou vergeven. Jezus werd als een lam geofferd en zo vergaf God hen en ons.

a=1	e=5	i=9	m=13	q=17	u=21	y=25
b=2	f=6	j=10	n=14	r=18	v=22	z=26
c=3	g=7	k=11	o=15	s=19	w=23	
d=4	h=8	l=12	p=16	t=20	x=24	



7-15-4 22-5-18-2-18-5-5-11-20 14-15-15-9-20 4-5

22-5-18-2-9-14-4-9-14-7, 23-1-14-20 10-5-26-21-19

8-5-5-6-20 4-5 18-5-11-5-14-9-14-7 1-12

2-5-20-1-1-12-4. 23- 5 22-5-18-4-9-5-14-5-14

19-20-18-1-6, 13-1-1-18 11-18-9-10-7-5-14 5-5-14

11-14-21-6-6-5-12.
