

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)  
Tekst: Spreuken 3, 6  
Huwelijksdienst

Bruidspaar, familie en vrienden, broeders en zusters en verdere gasten. Heel hartelijk welkom in deze dienst. We zijn hier bij elkaar voor de bevestiging van het huwelijk van Robert en Tineke. Voorafgaand aan die bevestiging zullen we luisteren naar het Woord van de Here. Ook zullen we in deze dienst de Here loven in onze liederen en gebeden. Nadat we geluisterd hebben naar de zegengroet van de Here zullen we de Here loven in ons lied met de woorden van Psalm 33 de verzen 1 en 2. Maar we beginnen met deze dienst onze afhankelijkheid van de Here te belijden en uit eerbied voor de Here zullen we daarbij gaan staan.

1. **Votum**
2. **Zegengroet**
3. **Lied : Psalm 33 : 1 en 2**
4. **Gebed voor de opening van het Woord**
5. **Schriftlezing : Spreuken 3 : 1 - 12**
6. **Lied : Psalm 33 : 5 en 8**
7. **Tekst : Spreuken 3 : 6**
8. **Preek**
9. **Psalm 23 : 1 - 3**
10. **Huwelijksbevestiging**
11. **na lezing van “instelling en doel” Gezang 2 : 1**
12. **na lezing “verhouding in het huwelijk” Gezang 2 : 2 – 4**
13. **na lezing “belofte” Gezang 2 : 5**
14. **na “zegen” Lied 456 uit LdK**
15. **Dankzegging en gebed**
16. **Slotzang : Gezang 35 : 1 – 3**

## **Geliefde gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, groot en klein,**

Wat maakt een trouwdag nu tot een trouwdag? Waar gaat het om op een trouwdag? Als we kernwoorden zouden moeten kiezen voor een dag als vandaag, welke zouden we dan kiezen? Waarschijnlijk woorden als liefde, vriendschap en trouw. En inderdaad dat zijn heel belangrijke woorden op een dag als vandaag. Het zijn ook dingen die heel belangrijk zijn in een huwelijk. Maar als je nu kijkt naar de bepalende gebeurtenis op een dag als vandaag, nl. de huwelijksluiting op het gemeentehuis, dan is er een ander kernwoord dat er uitspringt. Namelijk het woord: belofte.

Jullie hebben elkaar vandaag beloftes gedaan. Jullie hebben elkaar dingen toegezegd. En straks doen jullie elkaar weer beloftes. Zeggen jullie elkaar over en weer dingen toe. En als iemand je wat toezegt dan mag je er ook op rekenen dat dit ander zich aan zijn woord houdt. Je bent verplichtingen aangegaan tegenover elkaar. En die verplichtingen zijn niet mis. Namelijk dat jullie elkaar trouw zullen blijven. Lief zult hebben. In goede tijden. Maar ook in moeilijke tijden. In gezondheid en ziekte. In armoede en rijkdom. Dat heb je elkaar over en weer toegezegd. En jullie mogen dat ook over en weer van elkaar verwachten. En op basis van die beloften, die jullie in het bijzijn van jullie familie, vrienden, tegenover de ambtenaar van de burgerlijke stand hebben gedaan, heeft die ambtenaar jullie tot man en vrouw verklaard. Zijn jullie voortaan getrouwde mensen. Die beloftes die jullie dus vandaag in het openbaar over en weer aan elkaar hebben gedaan, die maken deze dag tot jullie trouwdag.

In de tekst die jullie voor vanavond hebben uitgezocht, gaat het ook over beloftes. De Here doet in deze tekst een belofte. Een belofte aan jullie. Maar eigenlijk is het een belofte aan ons allemaal. De Here belooft ons onze wegen recht te maken. En zo luidt ook het thema voor de preek.

### **De Here belooft ons onze wegen recht te maken.**

#### **En we letten op twee dingen:**

- 1. wat de Here daarbij van ons vraagt,**
- 2. wat deze belofte van de Here inhoudt.**

We zullen eerst letten op wat de Here van ons vraagt. “Ken Hem in al uw wegen”. Wie die Hem is, is duidelijk. Dat is de Here, onze God. Wat er bedoeld wordt met “al uw wegen”, is denk ik ook wel duidelijk. Het gaat om alle dingen die we doen. Het gaat om alle dingen in het leven. Niets uitgezonderd.

Maar wat wordt er nu precies bedoeld met de woord “ken”. Ken de Here in al uw wegen. Bij kennen van een persoon denken wij al gauw aan weten van iemand. Ken jij die en die? Ja, die ken ik wel. Dan zeggen we dat we weten wie dat is. We hebben hem of haar wel eens ontmoet. Maar u voelt wel aan, dat met het “kennen” uit Spreuken 3 vers 6 meer bedoeld wordt. Het woord “kennen” wordt in de Bijbel zelden in de bovenstaande betekenis gebruikt.

Het bijbelse woord “kennen” wijst op een relatie. En als het gaat over het kennen van de Here, dan is dat het kennen van God in hoe Hij is. Het gaat dan om het kennen van zijn liefde, van zijn trouw, van zijn geboden, zijn afschuw van de zonden. En dan niet als een feit uit een boek of zo. Nee, als feit dat we kennen doordat we het ervaren of in het verleden ervaren hebben. Zodat Gods liefde een levende liefde voor ons is. Zoals jullie ook elkaars liefde kennen. Die kennen jullie ook niet uit een boekje, maar die kennen jullie uit ervaring.

Omdat het woord “kennen” bij ons zo sterk verbonden is met het kennen door het verstand. Met kennis zoals ons dat op school wordt bijgebracht, zou het goed zijn om te zoeken naar een andere vertaling die beter weergeeft wat er bedoeld wordt. Op zoek naar een betere vertaling vond ik in de Groot Nieuws Bijbel een heel mooie vertaling. Want daar is het woord kennen vertaald met “voor ogen houden”. “Houdt de Here voor ogen op al uw wegen”.

Dat is waar de Here jullie maar ook ons allemaal, toe oproept. “Houdt Mij voor ogen bij alles in je leven.” En als je dan doet en daarover doordenkt dan zie je God en ook de verschillende kanten van God. In een bepaalde situatie kan het betekenen dat je door God wordt tegen gehouden. Bijvoorbeeld als je op het punt zou staan om te liegen of te bedriegen. Als je de Here voor ogen houdt, zal dat een rem zijn om de weg van de zonde te bewandelen. De geboden van de Here zijn goed en wijzen ons de weg. Ze willen een lamp voor onze voet zijn en een licht op ons pad. En als je de Here telkens voor ogen houdt, dan zul je ook zijn geboden niet vergeten.

Maar het kan ook zijn dat een andere kant van God zichtbaar wordt. Stel dat je in moeite komt, financieel of wat je gezondheid betreft, of noem het maar op. Ook dan moet je de Here voor ogen te houden. Want de Here wil ons niet alleen waarschuwen tegen zonde, maar Hij wil ons ook helpen. Hij is onze Vader. En Hij wil niet dat wij gaan wanhopen in onze moeite. Daarom zegt Hij ons ook: houdt Mij voor ogen. Ik ben er voor jullie.

Ook in jullie moeite. Ik weet daar van. En Ik zal jullie helpen. Ik zal dit doen, want Ik heb jullie lief. En niemand zal Mij daarbij tegenhouden, want Ik ben jullie God, de Vader, de Almachtige. Houdt Mij voor ogen, Ik zal zorgen dat alles goed komt.

Dat is wat de Here dus van ons vraagt. Geloof en vertrouw op Mij. Gehoorzaam Mij. Houdt bij alles Mij voor ogen. Dat in de eerste plaats.

In de tweede plaats zullen we zien **wat de belofte van de Here inhoudt**. De Here belooft dat Hij onze paden recht zal maken, als wij Hem op al onze paden voor ogen houden. De Here zal al onze paden recht maken. Wat wordt daarmee bedoeld? Waarschijnlijk zijn de meesten van ons geneigd om te denken aan het weghalen van allerlei bochten. Allerlei kronkelingen. Toch is het de vraag of dat de eerste gedachte is die bij een Jood zou opkomen. U kent waarschijnlijk wel plaatjes van het landschap Israël. En wat valt dan op als je dat landschap vergelijkt met het onze? Naast het feit dat het er allemaal veel droger is, valt natuurlijk op dat er allerlei heuvels en bergen zijn. En zeker als je alles te voet moet doen zijn dat behoorlijke obstakels. Obstakels waar je veel meer last van hebt dan van bochten in een weg. Bergen zijn echte hindernissen op een weg. Waardoor je som ontzettende omwegen moet maken. Bergen vertragen je tempo. Bergen maken je moe. En er zijn dan ook vertalingen waar niet gesproken wordt over recht maken van onze paden, maar waar gesproken wordt over het effenen van onze paden. De Here zal onze paden effenen als wij Hem voor ogen houden. Als je God voor ogen houdt zul je merken dat Hij bergen vlak maakt en zeeën droog. Dat zegt de Here ons toe. En dat mogen jullie dan ook van de Here verwachten.

Nu zijn we misschien geneigd om daar iets heel mysterieus van te maken. Maar heel vaak is dat niet zo. Laat ik dat eens praktisch uitwerken bijvoorbeeld voor jullie huwelijk. We hebben het in het eerste punt gehad over het voor ogen houden van de Here en zijn geboden. Wat gebeurt er als jullie de Here en zijn geboden voor ogen houden in jullie huwelijk? Als jullie werkelijk in de praktijk zullen brengen wat jullie elkaar vandaag beloofd hebben? Dan zal dat geluk brengen. Als jullie elkaar elke dag weer met liefde en zorg omringen. Als jullie echt met elkaar meeleven. Open zijn naar elkaar. Dan zullen jullie alleen maar meer naar elkaar groeien en zullen jullie veel vreugde en steun aan elkaar beleven. En dan zullen ook jullie kinderen, als de Here jullie daarmee wil zegenen, een warm en veilig thuis hebben. Dan zal thuis een plek zijn waar ze graag zijn en waar ze zich geborgen en geliefd weten. De geboden van de Here zijn goed en

wijzen ons de weg. Ze willen een lamp voor onze voet zijn en een licht op ons pad. Ze voorkomen dat we struikelen of op dwaalwegen terecht komen.

Maar als jullie de Here en zijn geboden uit het oog verliezen, elkaar niet echt liefhebben, maar uit elkaar groeien, dan zal dat ook merkbaar zijn. Dan zal dat moeite geven en verdriet. Zeker als jullie elkaar niet trouw zijn, maar een ander tussen jullie in laten komen, dan zal dat voor enorm verdriet en grote ellende zorgen. Zowel voor jullie zelf als ook voor eventuele kinderen. Dan zullen jullie dus met enorme problemen en hindernissen geconfronteerd worden. Dan zul je nog verder uit elkaar groeien. En zolang je de zonde niet beleden hebt, zal het jullie liefde in de weg staan, omdat je niet eerlijk. En dan nemen de ergernissen en ruzies alleen maar toe en toe, totdat de bom barst. Dat gebeurt we de Here en zijn geboden uit het oog verliezen.

En hetzelfde zal ook gebeuren als jullie de Here in zijn almacht uit het oog verliezen. Als je gaat denken dat je alles wel zelf af kan. Als je gaat denken dat je God niet nodig hebt. En voor jullie zelf gaan leven. Dan zullen er grote hindernissen op jullie pad komen. Struikelblokken zullen er komen. Je zult misschien ontslagen worden. Of ziek worden. De Here zal dat doen. Om jullie te laten ervaren dat je de Here niet kunt buitensluiten. Om jullie te laten ervaren dat jullie Hem niet kunnen missen.

De Here zegt, houdt Mij voor ogen op al je wegen en dan zal Ik je paden effenen. Betekent dat als je dat doet dat je dan nooit problemen zult kennen? Dat het hele leven van een leien dakje zal gaan? Nee. Dat niet. Want we leven in een gebroken wereld. Een wereld waarin de zonde een factor is waar we niet omheen kunnen. Moeite en verdriet zullen jullie niet bespaard blijven.

Maar als je de Here voor ogen houdt, dan zullen die moeite en dat verdriet je misschien wel remmen bij het bereiken van je eigen doelstellingen, maar ze zullen je niet remmen op weg naar je einddoel. Want bij alle wegen die we in dit leven gaan, en bij alle doelen die we in dit leven hebben, is er uiteindelijk maar één reisdoel. Verenigd worden met onze Here, Jezus Christus. Als God ons oproept om Hem voor ogen te houden, dan moeten we niet alleen de Vader zien, maar dan zijn daar ook zijn Zoon Jezus Christus. Onze God is één. En als we de Here voor ogen houden en dus ook de Here Jezus zien, dan weten we dat Hij toewerkt naar de grote dag, waarop Hij terug zal komen om deze aarde te vernieuwen en al onze tranen van onze ogen af te wissen. Dan weten we dat onze uiteindelijke bestemming niet op deze aarde ligt. Maar op een nieuwe aarde. We

zijn op weg naar het beloofde land, het nieuwe Jeruzalem. We zijn op weg naar de grote bruiloft. Als onze bruidegom Jezus Christus de wijn met ons nieuw zal drinken. En alle obstakels die de Here in dit leven op onze weg brengt zijn bedoeld om voor ons de weg naar God te effenen. Hij kan mensen uit ons leven wegrukken, banden doorsnijden, maar dat doet Hij om ons nog meer naar Zich toe te trekken. Om die banden aan Zichzelf vast te maken. Zodat Hij steeds meer ons leven zal vullen.

En zoals we, als het goed is, de Here Jezus zien, als we ons oog op God houden. Zo moeten we dan ook de Heilige Geest zien, die de Vader en de Zoon in ons midden hebben uitgestort. Die ons geschonken is als een Helper. Die in ons leeft en werkt om ons te troosten en te vernieuwen.

In de Here hebben jullie het belangrijkste voor jullie toekomst. Een eeuwig geschenk. Houdt Hem dus in al wegen voor ogen en Hij zal jullie paden effenen. Dat belooft de Drie-enige God, de Vader, de Here Jezus Christus en de Heilige Geest jullie. En nog nooit is een belofte van God niet waar gebleken.

**Amen**