

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)
Tekst: Spreuken 27, 1
Ochtenddienst / Middagdienst

Broeders en zusters,

Morgendienst

- 1. Votum**
- 2. Zegengroet**
- 3. Zingen : Lied 434 : 1, 2 en 3**
- 4. Schuldbelijdenis door zingen van Psalm 51 : 1 en 2**
- 5. Genadeverkondiging (Efz 2,4-10) en als Amenlied Gezang 15 : 1 en 2**
- 6. Gebed om zegen van de Here over de dienst**
- 7. Schriftlezing : Lucas 12 : 13 – 21 en Jakobus 4 : 13 – 17**
- 8. Zingen : Psalm 121 : 1 - 4**
- 9. Tekst : Spreuken 27 : 1**
- 10. Zingen : Psalm 42 : 3 en 5**
- 11. Lezing van de wet**
- 12. Zingen : Psalm 1 : 1 en 2 (over het geluk dat de mens ten deel valt die God wet overdenkt)**
- 13. Dankzegging en voorbede**
- 14. Slotzang : Psalm 23 : 1, 2 en 3**

Middagdienst

- 1. Votum**
- 2. Zegengroet**
- 3. Zingen : Lied 434 : 1, 2 en 3**
- 4. Gebed om zegen van de Here over de dienst**
- 5. Schriftlezing : Lucas 12 : 13 – 21 en Jakobus 4 : 13 – 17**
- 6. Zingen : Psalm 121 : 1 - 4**
- 7. Tekst : Spreuken 27 : 1**
- 8. Zingen : Psalm 42 : 3 en 5**
- 9. Geloofsbelijdenis op de wijs van Gezang 4**
- 10. Dankzegging en voorbede**
- 11. Inzameling van de offergaven**
- 12. Slotzang : Psalm 23 : 1, 2 en 3**

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en klein,

Als mensen maken we graag plannen voor de toekomst. Zeker op een dag als vandaag wordt er gesproken over de plannen die we hebben. Goede voornemens. Dingen die in het nieuwe jaar staan te gebeuren. De baby die gaat komen. Het nieuwe huis waar je in gaat trekken. Misschien gebruikt u deze dagen van kerst en de jaarwisseling om plannen te maken voor de zomervakantie. Of misschien zit er nog een skivakantie in. Of misschien hoort u wel bij die mensen die altijd plannen aan het maken zijn. Misschien bent u heel actief bezig met het uitzetten van uw carrière. Telkens op zoek naar de volgende baan. Het volgende succes. De volgende promotie. En we kijken vaak uit naar deze dingen. De vakantie. Het nieuwe huis. De nieuwe auto, de baan, een nieuwe opleiding. We kunnen daar zo vol van zijn, dat we nergens anders over kunnen praten. Er telkens weer aan denken. En dat roept de vraag op, waarom we daar zo vol van zijn. Blijkbaar belooft een nieuwe baan, een nieuw huis, vakantie, een nieuwe opleiding ons allerlei geluk. Geluk dat we blijkbaar vandaag niet vinden. Als je de mensen hoort praten. In de eigen kennissenkring, op televisie, maar ook in de kerk, ligt hun geluk in de toekomst. Ja, veel mensen vergeten vandaag te leven omdat ze van mening zijn dat hun leven pas echt begint als eenmaal dit of dat in hun leven gebeurd is. Als ze een man of vrouw hebben gevonden om hun leven mee te delen. Of als ze eenmaal het kind hebben gekregen waar ze al zo lang naar verlangen. Of als ze eindelijk dat droomhuis zullen hebben. Of als hij eindelijk die BMW heeft. Of als de doktoren eindelijk het lichaam hebben bijgewerkt. Je verlost hebben van je te kleine of te grote borsten, de kromme neus, het overtollige vet, of wat er allemaal niet mogelijk is vandaag de dag. Dan zullen ze gelukkig zijn. En in deze wereld waarin zoveel mensen leven in de verwachting dat hun geluk in de toekomst ligt, klinkt het woord van de Here: Beroem u niet op de dag van morgen, want u weet niet wat een dag kan baren. (NBV: Juich niet over de dag van morgen, je weet niet wat hij brengen zal) Een woord dat ik aldus voor u heb samengevat:

Wie van de dag van morgen zijn geluk verwacht, zal bedrogen uitkomen.

Want:

- 1 Hij weet niet wat de dag van morgen brengt,**
- 2 Hij kijkt verkeerd naar de dag van vandaag.**

Wie van de dag van morgen zijn geluk verwacht, zal bedrogen uitkomen, want hij weet niet wat de dag van morgen brengt.

Geluk, daar ging het feitelijk over in de inleiding. Geluk, wie verlangt er niet naar? We worden als mensen toch allemaal gedreven door het zoeken naar het geluksgevoel. Toch roept het de vraag op wat geluk nu eigenlijk is. In dat verband wil ik graag een kort verhaal vertellen dat ik laatst tegen kwam. (*vertellen*)

Er was eens een arme oude man wiens enige bezit een schitterende schimmel was. Al jarenlang hadden de mensen uit zijn dorp hem gezegd het paard te verkopen omdat het een hoop geld zou opbrengen en hij verder geen cent had om uit te geven. Maar de oude weigerde dat te doen. “Het paard is een deel van mijn familie, en je familie verkoop je niet”, was steevast zijn antwoord.

Op een nacht verdween het paard uit de stal en de mensen zeiden: “zie je nou wel, ouwe, dan had je maar niet zo dom moeten zijn en het beest moeten verkopen. Nou heb je helemaal niets meer. Een groter ongeluk had je niet kunnen overkomen”. Maar de oude man zei: “Wie weet of het een geluk of een ongeluk is? Wie kan er verder zien dan zijn neus lang is?”

Een aantal weken later kwam het paard op een nacht met twaalf andere wilde paarden terug naar de stal. Blijkbaar was het losgebroken om zijn soortgenoten te zoeken en had het uiteindelijk de weg naar zijn baas teruggevonden. De mensen uit het dorp zeiden: “Ouwe, je had volkomen gelijk. Het was helemaal geen ongeluk maar juist een geluk dat het beest er vandoor ging, want nou ben je een vermogend man”. Maar de oude antwoordde: “Wie weet of het een geluk of ongeluk is. Het enige dat ik weet dat het dier met twaalf paarden is teruggekomen. Maar of het een geluk of een ongeluk is...?”

In de volgende dagen en weken probeerde de zoon van de oude man de wilde paarden te temmen en viel daarbij van een woeste hengst. Beide benen van de jongen werden verbrijzeld. De mensen uit het dorp zeiden: “Ouwe, zo’n geluk was het inderdaad ook weer niet dat je paard met die anderen is teruggekomen. Je had volkomen gelijk, want nu is je zoon invalide en een groter ongeluk kon je haast niet overkomen”. De oude man verzuchtte: “Wanneer houden jullie nou eens op met te doen of je vandaag weet hoe het morgen zal zijn? Het enige dat ik weet is dat mij vandaag een ongeluk is overkomen, maar meer weet ik niet”.

Een paar maanden later brak er oorlog uit in het land, en alle gezonde jonge mannen van het dorp moesten in het leger dienen en werden naar het front gestuurd. Geen een keerde levend in het dorp terug. En wat zeiden de mensen als ze de oude man tegenkwamen...?

Ja, broeders en zusters, wat weten we over de dag van morgen? We hebben er vaak grote verwachtingen van de dag van morgen, van de toekomst. Maar in hoeverre zijn die gerechtvaardigd? Bovenstaand verhaal illustreert dat je niet eens christen hoeft te zijn, om tot de conclusie te komen dat de toekomst zelden brengt wat hij belooft. En dat het verwachte geluk vaak van veel kortere duur is dan je verwacht had. De nieuwe auto is als snel niet nieuw meer. Als iedereen hem heeft bewondert, dan is de grootste lol er al weer af. En het nieuwe huis.. Het blijkt ook zijn gebreken te hebben. De nieuwe baan... De verdiensten zijn prima, maar je nieuwe baas blijkt een slavendrijver. Het kind, waar je zo naar verlangde, is ook geen onverdeeld genoegen. Midden in de nacht je bed uit om hem te voeden. Dat gehuil dat maar niet wil stoppen. De onzekerheid of je het wel allemaal goed doet. Kortom, de dag van morgen is niet de dag van het grote geluk. Denken we ook maar aan het verhaal dat de Here Jezus vertelde van die man die meende dat de toekomst hem toelachte. Want hij had het helemaal voor elkaar. Hij kon de toekomst onbezorgd tegemoet te kunnen zien, omdat hij zijn schuren gevuld had met eten en drinken in overvloed. Maar toen hij dacht daar eindelijk van te kunnen gaan genieten, stierf hij. Hij was zo zeker van zijn toekomst, maar wat bleek? De toekomst was niet in zijn hand en alles liep anders dan hij gedacht had.

Mag je dan helemaal niet uitzien naar de dag van morgen? Mag u geen zin hebben in de vakantie? Mag een kind niet meer uitkijken naar zijn verjaardag? Dat is niet wat in Spreuken 27 staat. Er staat in vertaling van 1951 “beroem u niet op de dag van morgen”. Een woord dat we ook in Jakobus 4 vers 16 tegen komen. Daar wordt het spreken van mensen die zeggen; vandaag of morgen gaan we op reis naar die stad, wij zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken, getypeerd als “roemen”. Deze vorm van spreken wordt “roemen” genoemd, omdat een mens die zo spreekt, hoogmoedig is. Want hij grijpt ver buiten zijn mogelijkheden. Want hij doet of hij de toekomst in de hand heeft. Terwijl hij zelfs geen macht heeft over de dag van morgen. Laat staan dat hij zal kunnen zeggen dat hij een jaar in en stad zal doorbrengen om daar winst te maken. Morgen is in de handen van de Here en wij weten niet wat morgen brengt. Wie dus van

de dag van morgen zijn geluk verwacht, zal bedrogen uitkomen. Want hij weet niet wat morgen brengt. Of het geluk zal zijn of verdriet. Dat in de eerste plaats.

Wie van de dag van morgen zijn geluk verwacht, zal bedrogen uitkomen, want hij kijkt verkeerd naar de dag van vandaag.

Onze menselijke neiging om ons geluk te verwachten van wat de toekomst zal brengen, brengt niet alleen veel teleurstellingen met zich mee, maar het staat ons ook in de weg om het ware geluk te vinden. Een geluk waar u niet maanden op hoeft te wachten, maar dat vandaag al voor het grijpen ligt. Maar dat u niet vindt zolang uw hart bij morgen is. Want als daar uw aandacht op gericht is, dan ontgaat u van alles op deze dag. Want uw hart staat daar niet voor open. Want uw hart verwacht het van morgen. Uw hart verwacht niet veel van vandaag.

Misschien wilt u zeggen, maar wat heb ik van vandaag te verwachten? Weet u wel hoe moeilijk ik vandaag heb. Want vandaag ben ik ziek. Vandaag ben ik werkeloos. Vandaag ben ik eenzaam. Vandaag ligt mijn huwelijk overhoop. En ongetwijfeld is dat waar. Ziek zijn is niet leuk. Werkeloos zijn is geen pretje. Eenzaam zijn doet echt pijn. Toch, broeders en zusters, mogen wij ons als kinderen van God, niet blind staren op dit verdriet en deze moeiten. Hoe vaak hebt u niet Psalm 23 gezongen? En zingt u dan niet: de Heer is mijn herder, mijn ontbreekt niets? En hoe vaak hebt u niet Psalm 63 gezongen: uw liefde is het hoogste goed, dat U, o God mij hebt gegeven, uw trouw is beter dan het leven, U bent het die mij juichen doet?

U kunt ziek zijn, of werkeloos of eenzaam. Dat doet pijn en verdriet. Maar dat is toch niet het enige dat over uw leven te zeggen is? Uw leven is toch meer dan uw ziekte, uw werkeloosheid of uw eenzaamheid? Daar is toch ook uw de Here in uw leven? Uw God? Jezus Christus. Die u met zijn liefde en genade en zorg omringt? Uw bent misschien wel ziek, maar werd u vanmorgen niet wakker in een warm bed. In een veilig huis? Lagen er geen kleren voor u in de kast? Moest u zich zorgen maken of er nog wel wat te eten en te drinken voor u was? Of vindt u dat allemaal gewoon. Maar vele mensen in de wereld hebben al deze dingen niet. U hebt ze, omdat de Here ze u geeft in zijn liefde. We hoeven uw ziekte, uw werkeloosheid en eenzaamheid, of welke moeite u in uw hart bij u draagt niet weg te stoppen of te ontkennen. Ze zijn er en laten we het maar eerlijk onder ogen zien. Maar laten we dan wel alles ook onder ogen zien en zien dat ons leven meer is dan deze moeite. Want de Here is in uw leven. En uw moeiten gaan

niet buiten uw Vader in de hemel om. Integendeel. Ook in deze moeite is de hand van uw Vader in de hemel. Hij brengt deze moeiten in uw leven, omdat Hij u lief heeft. Als een trouw Vader brengt Hij ons van tijd tot tijd in de moeiten. Deze moeiten kunnen zelfs zo groot zijn, dat we geen oplossing meer zien. Dat we met de beste wil van de wereld geen antwoorden meer kunnen verzinnen op het waarom? Dat u niets meer van God begrijpt. En als u op dat punt aangekomen bent, bent u vlak bij het antwoord. Want dan is het enige antwoord nog het geloof. Het vertrouwen in de Here. Het geloof in zijn liefde, zelfs als wij die niet kunnen zien of narekenen. Maar dan toch zien het alles overstijgende bewijs van Gods liefde voor u: het kruis van zijn Zoon Jezus Christus. De Here reikt u zijn hand vanuit de hemel en zegt u: Hé, u daar, in uw ziekte, in uw verdriet, in uw eenzaamheid, kom bij Mij en vindt rust in mijn liefde en mijn zorg.

Of vindt u dat u Gods liefde niet waard bent? Is dat uw probleem? Jongens en meisjes, zouden jullie een rolletje pepermunt kopen als dat €100,00 moest kosten? Ik denk dat je dat veel te veel geld vindt. Dat is zo'n rolletje niet waard. Broeders en zusters, zou u een brandend huis in gaan om de pannenset te redden? Of de televisie? Ik denk dat u die rustig laat opgaan in vlammen. Die zijn het niet waard om uw leven voor te wagen. Ja, als uw kind nog in het huis was, dan lag het totaal anders. Dat kind is zo kostbaar, daar waag je je leven voor. Als God dan zijn Zoon overgeeft in de dood en de eenzaamheid van het kruis op Golgotha om uw leven te redden uit de handen van de duivel die uw ondergang zoekt Als de Here Jezus, zijn leven geeft in die verschrikkelijke dood en eenzaamheid van het kruis van Golgotha om ú te redden, om jou te redden, want zegt dat dan over de waarde die u hebt in Gods ogen?? Jezus Christus heeft voor u betaald met zijn kostbaar lichaam en bloed. Dit offer was u Hem waard. "U bent niet gekocht met vergankelijke dingen, zilver of goud, maar met het kostbare bloed van Christus, als een vlekkeloos en onbevlekt lam"(1 Petrus 2,18-19). Of weet u niet dat u zo kostbaar bent in de ogen van de Here Jezus dat u voor Hem alles te boven gaat? Zoals Hij dat zelf heeft gezegd in Johannes 10,29. "Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand van mijn Vader". U gaat alles te boven. Niets is er kostbaarder in Jezus' ogen dan uw leven.

"En mijn zonden dan, maken mij niet onwaardig?" Zeker, de Here haat onze zonden en onze zondige aard. Maar dat heeft niets te maken met uw waarde voor God. Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaren en vijanden waren (Romeinen 5:8 en 10).

Christus is niet voor u gestorven omdat u deze kwaliteit of die gave hebt. Omdat u zo heilig leeft of zoveel dankbaarheid aan de dag legt. Nee, de reden dat God zijn Zoon voor u overgegeven heeft in de dood, ligt puur in het hart van God. Hij heeft zijn oog op u laten vallen. Hij heeft u lief en wil u voor altijd bij zich hebben. Daarom heeft Hij zijn Zoon gegeven. God heeft u waardig gekeurd in zijn ontferming. En de vreugde daarvan overstijgt alle dingen. Dat is het grootste geluk dat een mens kan ontvangen. En u hebt het ontvangen. U hebt genade gevonden in het oog van God. U bent door deze God aangenomen tot zijn kind en erfgenaam. U ontvangt vergeving van uw zonden. U bent door de genade van God tempel van de Heilige Geest. En dat allemaal vandaag al. Staar u dus niet blind op de dag van morgen. Want als u het van de dag van morgen verwacht, zult u bedrogen uitkomen. Want wie zijn geluk zoekt in morgen, zoekt verkeerd. Want uw geluk is de Here. En de Here is er gewoon vandaag. Hier in zijn huis. In uw huis. In uw leven. Vandaag, morgen, in deze nieuwe week, in dit nieuwe jaar. Ja, tot in eeuwigheid.

Amen