

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)
Tekst: Mattheüs 7, 13 - 14
Ochtenddienst

Broeders en zusters,

1. **Votum**
2. **Zegengroet**
3. **Zingen : Psalm 150 : 1 en 2**
4. **Lezing van de wet**
5. **Schuldbelijdenis door het zingen van Gezang 154 : 1 - 4**
6. **Genadeverkondiging**
7. **Zingen : Gezang 162 : 1 en 3**
8. **Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest**
9. **Schriftlezing : Mattheüs 7 : 12 - 27**
10. **Zingen : Lied 58 : 1 en 4**
11. **Tekst : Mattheüs 7 : 13 - 14**
12. **Prediking**
13. **Zingen : Psalm 119 : 1 en 4**
14. **Dankzegging en voorbede**
15. **Inzameling van de offergaven**
16. **Slotzang : Psalm 86 : 4 en 5**
17. **Zegen**

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en klein,

Het huisbezoekthema van dit jaar gaat over keuzes maken. Christen zijn en een werelds leven leiden, gaan niet samen. En het is belangrijk dat wij die goed beseffen. **[Keuzes maken]** Dat die dingen niet samen gaan blijkt ook duidelijk uit het onderwijs van de Heer Jezus zelf. Zeker aan het einde van de Bergrede waar onze tekst uit is genomen. Daar vinden we niet alleen de aansporing om door de nauwe poort naar binnen te gaan en niet de brede weg te volgen. Maar we vinden er ook de gelijkenis van de huizenbouwers.

Het beeld dat veel christenen zullen hebben van die brede en die smalle weg uit onze tekst zal vaak bepaald zijn door die platen die in het begin van de vorige eeuw in menig huis en school hingen. Volgens mij hangt hij hier en daar ook bij sommigen van ons. **[Poster]** Op de beamer is een moderne versie van zo'n plaat te zien. Helaas kon ik geen plaat vinden die een beter beeld gaf, maar in grote lijnen is het wel te volgen. De brede weg gaat langs de kroeg, de danszaal en andere wereldse gelegenheden. En de weg eindigt in de hel. De smalle weg gaat langs de kerk en andere geestelijke plaatsen en eindigt in de hemel. De brede weg begint met een brede poort. De smalle met een klein poortje waar je maar moeilijk door komt. De boodschap is duidelijk. Als je je leven slijt met feest vieren, je volgieten met alcohol, je geluk zoekt in geld en goed en het van de mensen verwacht, dan eindigt je leven in de hel. Als je je leven in de kerk zoekt en bij God, dan mag je het Koninkrijk van God binnen gaan.

U voelt misschien wel tussen de regels door dat ik niet zo enthousiast ben over deze poster en deze voorstelling van zaken. Degene die oorspronkelijk de poster heeft gemaakt heeft er ongetwijfeld goede bedoelingen mee gehad. Maar toch ben ik er ongelukkig mee, omdat de beeldvorming van deze poster weerstand op kan roepen die Jezus niet bedoeld heeft. **[Goede weergave?]** Alsof een christen een mens is die altijd uiterst serieus is en nauwelijks plezier in het leven heeft. Hij ontzegt zich de aardse vreugde en ontvangt straks als beloning de hemelse vreugde. En de mens die nu geniet van de aardse vreugde zal straks in de hel komen. Dat is niet wat Jezus wil zeggen. Het gevaar van deze poster is ook dat je het beeld zou kunnen krijgen dat je zelf je plek in het Koninkrijk van God kunt verdienen. Door maar niet naar een café te gaan, door maar niet te dansen, etc. Maar mijn grootste bezwaar tegen de voorstelling van de poster

is dat hij in zijn uitwerking geen recht doet aan de woorden van de Heer Jezus. Ik hoop dat in het vervolg duidelijk te maken als ik u Gods Woord verkondig onder het volgende thema:

[Thema] Als u uw leven laat beheersen door het Koninkrijk van God volgt u een smalle weg.

Ik heb net al kort aangegeven wat mijn grootste bezwaar tegen de bewuste poster van de smalle en brede weg is. De dingen die volgens deze poster bij de brede en de smalle weg horen, doen geen recht aan het onderwijs van de Heer in de Bergrede. In onze tekst komt Jezus tot de afsluiting van deze Bergrede. In die rede heeft Hij het gehad over het Koninkrijk van God. Hij heeft laten zien dat dat rijk ons leven moet beheersen.

[Koninkrijk beheerst] Een Koninkrijk dat we als een schat moeten zien die alle schatten van deze aarde laat verbleken. Christus waarschuwt ons dan ook in hoofdstuk 6 vers 19 en 20 om ons geen schatten op aarde te verzamelen. Die worden toch maar aangevreten door mot en roest. En anders zijn er wel dieven die onze schatten stelen. Maar verzamel schatten in de hemel. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Verder heeft de Heer Jezus ons in datzelfde hoofdstuk van de Bergrede geleerd dat het ook niet nodig is om je zo druk te maken over geld en goed. Want onze Vader in de hemel weet wat wij nodig hebben. **[Mensen beheerst 1]** Hij zorgt voor de vogels. Hij zorgt voor de bloemen. Zal Hij dan niet voor u zorgen. U die zoveel meer waard bent dan vogels of bloemen. Dus in het tweede deel van hoofdstuk 6 leert Jezus ons niet te veel aandacht te geven aan geld en goed, maar op God te vertrouwen. Hij zal voor u zorgen.

In het eerste deel van hoofdstuk 6 heeft Heer Jezus gewaarschuwd voor de houding van de Farizeeën. Mensen die wel heel vroom deden, maar die, als je goed keek, er vooral op uit waren dat ze door de mensen geprezen werden voor hun vrome leven. Ze leefden niet zo vroom uit liefde voor God, maar uit liefde voor zichzelf. Dat was zo als ze geld aan de armen gaven. Dat was zo als ze aan het vasten waren. **[Mensen beheerst 2]** Dat was zo als ze tot God aan het bidden waren. Jezus leert ons dat we ons leven niet moeten laten beheersen door de eer die mensen ons geven, maar dat we bidden, vasten en geld geven uit liefde voor God moeten doen.

Kijken we naar hoofdstuk 5, het eerste hoofdstuk, dan schetst Jezus ons in negen zaligspreekingen de burger van het Koninkrijk van God. Het is een mens die zijn eigen zwakheid en zonden kent, maar die toch niet wanhoopt. Want hij strekt in geloof zijn

handen uit naar God. En onder de indruk van al de genade die hij elke dag van God ontvangt is hij zachtmoedig, barmhartig en vredelievend. Want zijn God is zelf ook zachtmoedig, barmhartig en vredelievend. Om in het tweede deel van dat hoofdstuk bepalingen uit het Oude Testament aan te scherpen. Je scheldt elkaar niet uit. Je ziet de vrouw van je naaste niet aan om haar te begeren. Je legt geen valse eed af, maar je 'ja' moet gewoon 'ja' zijn. En je moet niet alleen je vrienden en familie liefhebben, maar je moet zelfs je vijanden liefhebben en hen in gebed bij God brengen. Dat zijn de dingen die Jezus heeft genoemd in de Bergrede.

Dus die brede en smalle weg, de brede en smalle poort, hebben te maken met hoe u in het leven staat. Wat is uw schat? Waar zoekt u uw geluk? En hoe is dat zichtbaar in uw leven. En in het verlengde daarvan kun je het dan ook nog wel over uitgaan en feesten hebben, maar daar ligt niet het accent. Het gaat om de vraag of u voor God leeft of voor uzelf. **[Voor God of uzelf]** Het is de vraag die God ons al vanaf het begint stelt. Het ook de vraag was voor Adam en Eva in het paradijs. Willen jullie dienstknechten zijn in mijn Koninkrijk en leven onder mijn zorg en liefde? Willen jullie je aan Mij geven en naar Mij luisteren? Of willen jullie in een poging om aan God gelijk te zijn je eigen koninkrijkje stichten en voor jezelf leven. Dat is de centrale vraag die al sinds het paradijs beslist over leven en dood. Hemel en hel. Het was ook de vraag waar Mozes het volk Israël voor plaatste. Willen jullie lang leven in het land Kanaän. Leef dan voor en met de HERE en loop niet achter de goden van de heidenen aan. Want als jullie dat wel zullen doen, dan zal God jullie in grote nood brengen en jullie wegvoeren naar een vreemd land.

Veel mensen volgen het voor de mens natuurlijke pad. Het pad waarop hij werkt voor zijn eigen koninkrijk. Dat zit hem nu eenmaal in zijn genen. **[Uit jezelf breed]** Dat is de brede weg, die velen volgen, zoals Jezus zegt. Het is ook de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan. Als je je mee laat slepen door je eigen vlees en de stroom van deze wereld, dan ga je door die poort en volg je die weg. Het kost weinig moeite om die weg te volgen. Want het is een weg waar je niet veel weerstand zult ondervinden. Want je doet gewoon met de groep mee en iedereen begrijpt je. Ja, ze zijn blij met je, want je bevestigt hen in hun keuze.

Anders ligt het als u een andere weg volgt. Als u niet voor uzelf leeft, maar voor God. Als u in geloof leeft en erop vertrouwt dat uw Vader in de hemel voor u zal zorgen. Dan

zullen mensen u meewarig aankijken. Ze zullen u niet begrijpen. Ze zullen het ook niet begrijpen als u niet altijd vecht voor uw rechten. **[Onbegrip omgeving]** Ze zullen het niet begrijpen als u niet altijd doet waar u zin in hebt. En als daar dan ook nog bij komt dat ze begrijpen dat je van mening bent dat hun weg naar de ondergang leidt dan zal menigeen een hekel aan u krijgen. Ze zullen u een betweter vinden. Ze zullen u vragen waar u het lef vandaan haalt om zulke absolute waarheden te verkondigen? Ze zullen het idee hebben dat u zich meer voelt dan zij. Want waarom zou u wel naar de hemel mogen en zij niet? En denk niet dat u dat kunt ontlopen. Want ook Jezus kon dat niet ontlopen. De Farizeeën en Schriftgeleerden hadden zo'n hekel aan Jezus omdat Jezus hun manier van leven veroordeelde. Wie was die Jezus dat Hij hun de les las en hen veroordeelde? De weg en de poort is nauw. In dat woord 'nauw' zit ook iets van benauwdheid. De brede poort is de comfortabele weg, de nauwe poort daar moet je voor door je knieën. Daar moet je je doorheen wurmen. De smalle weg geeft ook aan dat de marges smal zijn. Over de brede weg kun je uitwaaieren. Je kunt die kant op gaan en ook die kant. Maar op de smalle weg raak je zo maar van de weg af. Je moet dus echt goed uitkijken op die weg. **[Opletten]**

En in die zin is het goed om na te denken over de vraag in welke gelegenheden je komt. Brengen die je misschien in verleiding om je geluk bij God te zoeken. Het is goed om na te denken welke plaats genieten in je leven heeft. Genieten van alcoholische dranken, van vakantie, van eten, van gamen. Want het kan je er zomaar toe brengen dat je niet meer op de HERE let. Het is ook goed om na te denken over de vraag wat voor vrienden je hebt. Dragen die bij aan je band met de HERE of proberen die je ertoe ter brengen om je vrienden vaarwel te zeggen? Ook moet je nadenken over de televisieprogramma's die je bekijkt. Kun je daar 's avond voor je gaat slapen de HERE voor bedanken? Kun je de HERE bedanken voor wat je op het internet bekeken hebt? We kunnen wel doen of al die dingen onschuldig zijn, maar dat zijn ze echt niet allemaal.

Een christen ontkomt er niet aan om keuzes te maken, want als je geen keuzes maakt dan wordt je door de massa meegesleept op de brede weg en door de brede poort. **[Meegesleurd]** Daar waar God niet is. Dan leef je hier op aarde misschien wel lekker in je eigen koninkrijk, maar gaat de poort van Gods rijk voor je dicht. Zoals we dat hebben kunnen lezen in de verzen 22 en 23 van Mattheüs 7. Daar gaat het over profeten. Bijzondere ambtsdragers. Op de dag van Jezus terugkeer zullen velen van hen tegen

Jezus zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en heb wij niet vele wonderen verricht in uw naam.” Maar dan zal Jezus ronduit tegen ze zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters. Want het is zoals Jezus in vers 21 zegt: “Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.” En met dat laatste wil Christus niet zeggen dat we het binnengaan in het Koninkrijk van de hemel kunnen verdienen door onze gehoorzaamheid. Dat de poort van het Koninkrijk van God openstaat voor mensen is puur de verdienste van Jezus Christus. Hij heeft voor ons deze genade verdiend. Maar aan de andere kant als we eigenlijk geen zin hebben om te luisteren naar de Heer van dat rijk en geen boodschap hebben aan zijn geboden, hoe kunnen we dan verwachten dat Jezus Christus ons toegang zal verlenen? Want dan zijn we feitelijk nog niet veranderd. Dan zoeken we nog altijd niet het Koninkrijk van God, maar zoeken we ons eigen rijk.

Maar nu mag niemand van u denken dat Christus ons terugwerpt op onszelf. Het is niet zo dat Hij zegt: ‘Ik heb ervoor gezorgd dat de poort van Gods Koninkrijk voor u open staat. Nu is het aan u om ervoor te zorgen dat u door die poort naar binnen gaat. Dat is uw pakkie an. Want wie dat denkt, kent Christus niet echt en heeft niet goed naar Hem geluisterd. Want de eerste woorden van de Bergrede waren de gelukwens aan de mensen die bedelaars van geest zijn. Bedelaars van geest weten van hun eigen armoede en weten dus ook dat ze zelf niet de gehoorzaamheid kunnen opbrengen die Christus van ze vraagt. **[God helpt]** Maar wie de principes van het Koninkrijk van God kent, die weet dat je nooit tevergeefs bij God aanklopt. Dat je nooit tevergeefs je lege handen uitstrekt naar God. Hij zal helpen als wij Hem daarom vragen. Maar wij zullen God er wel om moeten vragen. Christen zijn vraagt om keuzes maken. Wie voor keuzes wegloopt, zal vanzelf op de brede weg terecht komen. Kies dus voor het leven, broeders en zusters, en laat de Heilige Geest u helpen over die smalle weg te weg.

Amen