

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)  
Tekst: Mattheüs 3, 13 - 17  
Ochtenddienst

Broeders en zusters

1. **Votum**
2. **Zegengroet**
3. **Zingen : Psalm 99 : 1, 3 en 4**
4. **Lezing van de wet**
5. **Zingen : Gezang 89 : 1 en 4**
6. **Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest**
7. **Schriftlezing : Mattheüs 3**
8. **Zingen : Psalm 2 : 3 en 4**
9. **Tekst : Mattheüs 3 : 13 - 17**
10. **Prediking**
11. **Zingen : Psalm 20 : 3 en 4**
12. **Dankzegging en voorbede**
13. **Inzameling van de offergaven**
14. **Slotzang : Lied 316 : 1, 5 en 6**

## **Geliefde broeders en zusters, groot en klein,**

Nu gaat het beginnen. Het echte werk. Daar waar de Here Jezus voor naar de aarde is gekomen en waar Hij zich vele jaren op heeft voorbereid. En Mattheüs maakt in de manier waarop hij vertelt gelijk duidelijk wat het programma van de Here Jezus hier op aarde is. Want er is een opvallende overeenkomst in de manier waarop hij schrijft over de doop van de Here Jezus en de verzoeking van de Here in de woestijn door de duivel. [Christus ontmoet verzet] Want in beide gevallen ontmoet de Here verzet, weerstand. Bij zijn doop verzet Johannes zich. En als de Here duidelijk maakt dat Hij echt gedoopt wil worden, staakt Johannes zijn verzet. Er staat: 'Toen stemde Johannes ermee in.' Als de duivel de Heer Jezus geprobeerd heeft Hem op allerlei manieren ten val te brengen, maar Christus niet ten val is gekomen, dan laat hij de Heer uiteindelijk met rust. Het is duidelijk. De Heer zal veel weerstanden moeten overwinnen tijdens zijn leven. Want iedere keer zal duidelijk worden dat de mensen een andere bedoeling hebben met Christus, dan Christus zelf. Iedere keer opnieuw zal duidelijk worden dat de mensen maar niet willen of kunnen begrijpen waarvoor Hij naar de aarde is gekomen.

Ik bedien u het Woord van de Here onder het volgende thema:

### **Jezus Christus komt naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden.**

#### **We zien:**

- 1. Hoe de Heer Jezus zich in deze doop vernedert,**
- 2. Hoe de Heilige Geest Hem komt helpen.**
- 3. Hoe de Vader Hem zijn liefde verklaart,**

**We zullen dus eerst zien hoe de Heer Jezus zichzelf vernedert in de doop door Johannes.** [Jezus treedt naar voren]Mattheüs begint met te vertellen dat de Heer Jezus vanuit Galilea naar voren treedt. Hij gebruikt een tamelijk plechtig woord. Zo laat Mattheüs zien dat het om meer gaat dan alleen een 'komen'. Christus treedt uit de verborgenheid waarin Hij tot nu toe in Galilea heeft geleefd naar voren. Hij begint nu met zijn grote taak. Maar waar je misschien zou verwachten dat Christus gelijk naar Jeruzalem gaat, heeft Christus een onverwacht reisdoel. Hij gaat naar de rivier de Jordaan. Naar de plaats waar Johannes mensen aan het dopen is.

Hoeveel de Heer Jezus en Johannes in hun jeugd met elkaar hebben opgetrokken is niet duidelijk. Ze waren familie en ze wisten dat hun levens met elkaar verbonden waren. Het is dus heel goed denkbaar dat ze elkaar geregeld hebben ontmoet en met elkaar ge-

sproken hebben over de weg die voor hen lag. En misschien hebben ze wel geregeld samen het Woord van God bestudeerd en besproken. Maar hoewel hun werk in elkaars verlengde ligt, hebben ze duidelijk ieder een eigen taak en een eigen positie. [Johannes is de knecht...] Johannes moest de weg bereiden voor de Heer Jezus. Johannes was de heraut, de boodschapper van de Heer Jezus. Met het oog op de komst van de Heer Jezus was Johannes bezig in Israël. Hij predikte dat het Koninkrijk van God dichtbij is gekomen. 'Mensen uw Koning komt eraan. Zorg ervoor dat u klaar bent om uw Koning te ontmoeten.' En die Koning was de Heer Jezus Christus. Maar er was een groot probleem. Want de mensen waren niet klaar voor de ontvangst van hun Koning. Want veel mensen leefden in zonden. Johannes riep de mensen dan ook op om ze te bekeren. En zich te laten dopen onder belijdenis van hun zonden. Dus ze daalden af in het water, ze beleden hun zonden tegenover Johannes en werden gedoopt. Bij Johannes komen dus zondaars die hun zonden belijden.

En dan komt de Heer Jezus uitgerekend naar deze plaats toe. En dat niet alleen, jongens en meisjes, de Heer Jezus wil zelfs gedoopt worden door Johannes. En daar begrijpt Johannes helemaal niets van. En wie kan zich dat niet voorstellen?

[Waarom wil Jezus gedoopt worden?]Want Johannes doopte met water. Maar hij wist, zie vers 11, dat de Heer Jezus met de heilige Geest en met vuur zou dopen. Wat natuurlijk veel mooier is. Want de Heilige Geest ontvangen is iets fantastisch moois. Bovendien is de Heer Jezus veel belangrijker dan Johannes. Johannes heeft het nodig dat hij door de Heer Jezus gedoopt zou worden en niet andersom. En dat laat Johannes de Heer ook weten. 'Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?' Johannes vindt het de omgekeerde wereld. Moet de Christus een doop van bekering ondergaan? Moet Hij zonden belijden? Dus is het heel begrijpelijk dat Johannes niet goed weet wat hij aan moet nu de Heer van hem vraagt Hem te dopen.

Maar zo moet wel. Jezus moet door Johannes gedoopt worden. Want op deze manier wordt Gods gerechtigheid vervuld. [Gods gerechtigheid vervuld] Nu is de gerechtigheid niet automatisch vervuld als de Heer gedoopt is. Christus wil aangeven dat Gods gerechtigheid, Gods rechtvaardigheid, Gods eerlijkheid, langs deze weg, de weg van de vernedering vervuld moet worden. Christus is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Christus is niet gekomen om in hoogheid te leven, maar om zich te vernederen. Dit heeft Johannes onvoldoende door. Later zal nog een keer blijken dat hij

het allemaal niet goed begrijpt. Als hij vanuit de gevangenis zijn leerlingen naar Jezus stuurt met de vraag of Hij nu degene is die komen zou of dat ze een ander moeten verwachten. Ook Petrus begrijpt het niet als de Here zegt dat Hij moet sterven en als Hij zich in de hof van Getsemané gevangen laat nemen. Heel de periode dat Hij publiek is opgetreden in Israël werd Hij geconfronteerd met verkeerde verwachtingen. Verwachtingen die wel aantrekkelijk waren. Waarbij niet zou hoeven te lijden, maar gelijk op de troon zou kunnen plaats nemen. [Christus is gekomen om zich te vernederen] Maar altijd heeft de Heer het doel van zijn komst op aarde in het oog gehouden. Dat Hij niet is gekomen om zich hoog boven de zondige mensen verheven te voelen. Maar dat Hij gekomen is om zich te vernederen. En zo gaat Hij daar bij de Jordaan op één lijn staan met zijn zondige broeders en zusters. En daarom moet Hij door Johannes gedoopt worden. Dat in de eerste plaats.

[De Heilige Geest komt Christus helpen] **We zullen in de tweede plaats zien hoe de Geest Hem komt helpen.** Dat Jezus deze doop niet ondergaat als iemand die zonden heeft gedaan en doet, blijkt wel als Hij gedoopt is. Want dan gaat de hemel open. Dat is er een rechtstreekse verbinding tussen de hemel en de aarde. De hoge hemel opent zich met het oog op een aarde die ten dode is opgeschreven. Zo leeft de hemel met de aarde mee. Zo leven de Vader en de Heilige Geest mee met de Heer Jezus Christus. Is het niet fantastisch, broeders en zusters, jongens en meisjes? Dat de grote en heilige God die in zichzelf al helemaal gelukkig is tijd en energie in ons steekt? En op dit moment gaat de aandacht van de Vader en de Geest uit naar de Zoon van God. Naar Hem die mens is geworden.

En vanuit die geopende hemel daalt de Geest van God in de gestalte van een duif op de Heer Jezus neer. De Heilige Geest daalt neer op Jezus Christus. Wat een bemoediging moet dat voor de Here Jezus zijn geweest. Hem wacht een zware weg. Op deze eerste dag van zijn officiële optreden heeft Hij dat al moeten ervaren. Dat zelfs zijn heraut, zijn boodschapper niet begrijpt langs welke weg Jezus zal moeten gaan om zijn Koninkrijk te kunnen vestigen. Dat maakt gelijk al duidelijk dat de mensen op aarde Hem niet zullen begrijpen en dat Hij dus een eenzaam bestaan zal lijden.

Maar Hij weet dat de Heilige Geest Hem zal helpen in het volbrengen van zijn roeping. Niet lang na deze doop zal de Heer weer terug zijn in Nazareth en in de synagoge daar voorlezen uit het boek Jesaja. Waar geschreven staat:

*‘De Geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’* De Heer heeft dus geweten welke betekenis het neerdalen van de Heilige Geest had. Die Geest zal Hem de kracht geven voor zijn werk. Die zal Hem telkens opnieuw inzicht en wijsheid geven.

[Verhouding tussen de Heilige Geest en Jezus Christus] Natuurlijk roept dat vragen op. Hoe is dat dan gegaan? Wat komt er dan van de Heilige Geest in het leven van de Here. En Hij was de Zoon van God. Hij was Zelf God. Waarom had Hij de Geest dan nog nodig? Veel vragen waar het antwoord moeilijk op te geven is. Want in ons leven is dat ook heel moeilijk te scheiden. Ik merk dat catechisanten daar ook vaak tegen aanlopen. Die roepen dan: ‘Als ik iets verkeerd doe, dat is het mijn schuld en mijn werk. Doe ik iets goeds dan is het het werk van de Heilige Geest’. En hoewel dit best een goede weergave is, heb ik gemerkt dat er wel meer bij gezegd moet worden. Het is inderdaad het werk van de Heilige Geest als we goede dingen doen. Als we bidden, Bijbel lezen, naar Gods geboden luisteren. Maar we moeten niet denken dat dat buiten ons om gaat. We zijn niet een soort poppen waarbij de Heilige Geest aan de touwtjes trekt en wij daardoor het goede doen. De Dordtse Leerregels zeggen dat de Heilige Geest niet in ons werkt alsof we stokken en blokken zijn. Nee, de Geest respecteert het dat God ons met een eigen wil geschapen heeft. [De Heilige Geest verandert ons wezen] En die Geest vernieuwt eerst onze wil. En vanuit die nieuwe wil bidden we tot God, geloven we in Hem en doen we wat God van ons vraagt. In de praktijk van het leven kun je dus niet zomaar scheiden wat de Heilige Geest doet en wat wij doen. Bij ons is dat niet te scheiden. We kunnen zeggen dat de bron van onze goede werken de Heilige Geest is die ons tot die goede werken in staat stelt. Maar bij de Heer Jezus Christus is dat niet te scheiden. Maar wat wel duidelijk is, is dat de Heer Jezus het als een geschenk ziet dat de Heilige Geest op Hem neerdaalt.

[De gestalte van een duif] In de gestalte van een duif daalt Hij neer. De duif symboliseert het werk dat Jezus door de Geest zal doen. De duif is een weerloze vogel. Hij heeft geen wapens en is geen luidruchtige ruziestoker. Dat is symbool voor het werk van Christus. Die komt ook niet met wapen en Hij komt vrede brengen op aarde. Maar de duif heeft nog een betekenis voor de Joden uit die dagen. Want de duif is de enige vogel

die een plaats heeft gekregen in de offerdienst in de tempel. Ze werden in grote getale geofferd. Ook dat is veel zeggend. Ook Christus zal geofferd worden. Hij zal het offer van zijn leven brengen. Dat in de tweede plaats.

**In de derde plaats zullen we zien hoe God Hem zijn liefde verklaart.** [God verklaart Jezus Christus publiek zijn liefde] Dit moet een fantastisch moment voor de Heer Jezus Christus geweest zijn. Moet je je voorstellen, jongens en meisjes. Dat je vader bijvoorbeeld zo'n vlag zou laat maken die je wel eens achter een kleine vliegtuigje ziet. En dat hij op de dag dat je geslaagd bent voor bijvoorbeeld je zwemdiploma zou betalen om een vliegtuigje over Spijkenisse of Hoogvliet te laten vliegen. En dat daar dan de tekst achter hangt, met je naam en de woorden 'ik ben zo trots op je'. Zou dat niet fantastisch zijn? Je vader laat jou en andere mensen weten hoe trots hij op je is.

Zo laat God de Vader, zijn Zoon hier op aarde weten dat Jezus zijn Zoon is. Ook nu Hij mens is, is Hij nog altijd zijn Zoon. En niet zomaar een Zoon, maar zijn geliefde zoon. En God voegt daar nog aan toe, dat Hij in Jezus vreugde vindt. Wat een fantastisch troostende woorden voor de Heer Jezus Christus. Die in zijn ontmoeting met Johannes, die de dingen niet begrijpt, al heeft ervaren dat niemand Hem zal begrijpen. Wij weet dat Hij een heel eenzaam bestaan zal hebben. Ook al zijn er altijd veel mensen om Hem heen. Maar ook als je tussen de mensen bent, kun je veel eenzaamheid voelen. Zelfs als die mensen allemaal hun aandacht op je gericht hebben. Want Christus weet dat velen die Hem volgen Hem niet liefhebben. Christus weet dat velen alleen maar geïnteresseerd zijn in wat Hij doet en zegt vanuit nieuwsgierigheid of omdat ze iets van Hem moeten. Want zo zijn de mensen. Op de liefde van de mensen zal Hij niet kunnen bouwen bij de weg die voor Hem ligt.

[Eenzaam onder de mensen, geborgen bij God] Maar Hij weet dat het met de liefde van zijn Vader totaal anders is. Zijn Vader in de hemel zal Hem begrijpen in al zijn gevoelens, in al zijn gedachten, in ieder woord dat Hij zal spreken en bij iedere daad die Hij zal doen. Zijn Vader zal Hem begrijpen. Zijn Vader zal Hem waarderen. Ja, Hij zal bij alles wat Hij doet een bron van vreugde zijn voor zijn Vader. Zoals Hij dat altijd al is geweest.

Zo begint het publieke optreden van onze Heer Jezus Christus. Met onbegrip van de mensen en steun uit de hemel van de Heilige Geest en zijn Vader. En daarmee is de toon

gezet voor de rest van zijn werk op aarde. Zijn werk als de Verlosser van een verloren mensheid. Zijn werk voor u en mij.

**Amen**