

Na het eten gaan ze naar buiten. Ze gaan naar een tuin op de Olijfberg. Als ze daar komen wordt het snel donker. Jezus loopt met Zijn leerlingen in de olijftuin. Jezus is bang want Hij weet dat Hij gaat sterven. 'Blijf nog even wakker.', zegt Hij tegen Zijn leerlingen. 'Ik ga bidden.' Tussen de bomen knielt Hij neer. 'Vader,' zegt Hij, 'Ik wil niet sterven, maar als U het wilt, moet het gebeuren.' Als Jezus opkijkt, ziet Hij dat de leerlingen slapen: 'Kunnen jullie niet 1 uurtje wakker blijven? De leerlingen schamen zich maar zijn te moe. Nog 2 keer gaat Jezus bidden. Maar steeds vallen de leerlingen in slaap. 'Sta op!', zegt Jezus, 'Laten we gaan! Degene, die Mij gaat verraden, is in de buurt.'



	a	b	d	e	g	h	i	j	
									
l	n	r	s	t	u	v	w	z	
									
    			 		   		  		  
   		      							