

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)
Tekst: 2 Koningen 5, 10 - 14
Ochtenddienst

Broeders en zusters,

1. **Votum**
2. **Zegengroet**
3. **Zingen : Lied 409 : 1, 2 en 5**
4. **Lezing van de wet**
5. **Schuldbelijdenis door het zingen : Psalm 51 : 1 en 2**
6. **Genadeverkondiging**
7. **Zingen : Gezang 160 : 1 en 2**
8. **Gebed om zegen over de eredienst**
9. **Schriftlezing : Johannes 14 : 15 – 26, 2 Koningen 5 : 1- 9**
10. **Zingen : Psalm 77 : 1 en 2**
11. **Tekst : 2 Koningen 5 : 10 - 14**
12. **Prediking**
13. **Zingen : Psalm 25 : 4 en 5**
14. **Dankzegging en voorbede**
15. **Inzameling van de offergaven**
16. **Slotzang : Psalm 40 : 3 en 4**
17. **Zegen**

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

We zouden waarschijnlijk allemaal wel graag een wonder zien gebeuren. Catechisanten vragen me wel eens hoe het kan dat er vroeger veel meer wonderen gebeurden dan vandaag de dag. Allereerst is het de vraag of dat zo is. Ja, we komen in de Bijbel veel wonderen tegen. Maar een belangrijk deel daarvan gebeurde in de tijd van de Heer Jezus. Hij deed deze wonderen. Zo genas Hij Bartimeüs. *[Genezing Bartimeüs]* Maar tegelijkertijd valt het niet te ontkennen dat we ook in het Oude Testament geregeld over wonderen lezen. In de tijd van Elisa deed de HERE de nodige wonderen. Maar we moeten dat ook niet overschatten. Het is echt niet zo dat er iedere dag wel een wonder gebeurde. Dan was het Oude Testament wel heel wat dikker geweest. Juist het feit dat ze staan opgetekend in de Bijbel betekent dat ze ook voor die tijd heel bijzonder waren.

Catechisanten spreken ook wel eens uit dat ze wonderen zouden willen meemaken, want dat zou het veel makkelijker maken om in God te geloven. Aan de ene kant is dat een begrijpelijke gedachte. Aan de andere kant is het maar de vraag of deze vlieger op gaat. Want we weten uit de Bijbel dat ondanks de vele wonderen die Jezus deed, veel mensen niet in Hem hebben geloofd. De mensen zagen wel dat het bijzonder was wat Jezus deed, maar ze bedachten daar andere verklaringen voor. Ze zeiden dat Hij deze dingen deed door de duivel. Als mensen niet willen geloven, dan zullen ze ook niet geloven als ze wonderen zien. Het is zeer de vraag of meer mensen in God zouden geloven als God vandaag meer wonderen in ons land deed. Ik vermoed dat de meeste mensen deze wonderen zouden afdoen als bedrog. *[Wonderen zien]* Ik durf de stelling wel aan dat God ook vandaag de dag in Nederland nog allerlei wonderen doet. Alleen worden ze niet als zodanig gewaardeerd.

In onze geschiedenis van vanmorgen ontmoeten we een gelovig meisje uit Israël. Ze is op een stroomtocht uit Israël ontvoerd. Dat gebeurde helaas wel vaker in die tijd. Moet je voorstellen jongens en meisjes dat je dat moet meemaken. Het ene moment weinig lekker bij huis aan het spelen en het andere moment moet je ontvoerd en naar een vreemd land gebracht. In dat vreemde land moet je dan verkocht en moet je in bij mensen in hun huis gaan werken. Zou je je niet vreselijk ongelukkig voelen? Dit meisje is als slavin verkocht en zo in het huis van Naäman terechtgekomen. Je mag het bijzonder noemen zij haar geloof in de HERE niet is kwijtgeraakt. Het gebeurt nogal eens dat mensen hun

vertrouwen in God verliezen als ze met groot verdriet te maken krijgen. Dit meisje bleef op haar God vertrouwen. Haar meester, Naäman was een Arameeër. Een Syriër zouden wij zeggen. Hoewel hij de dingen in zijn leven goed voor elkaar heeft, heeft hij een groot verdriet. Hij lijdt aan een huidziekte. Vermoedelijk geen besmettelijke maar toch wel een heel vervelende. Een ziekte die hem ontsiert en een schaduw werpt over zijn leven. Blijkbaar heeft het meisje uit Israël het goed in het huis van Naäman. Want ze trekt zich het lot van haar meester aan. **[Advies meisje]** Ze adviseert de vrouw van Naäman om haar man naar Samaria te laten gaan. Want in Samaria woont een profeet die hem kan genezen. De vrouw van Naäman bespreekt met haar echtgenoot dat het meisje uit Israël heeft gezegd. Deze woorden geven Naäman hoop.

Hij gaat naar zijn hele koning en vraagt of hij naar Israël mag om de profeten te bezoeken. Hij krijgt een brief mee van zijn koning waarin staat wat de bedoeling van zijn bezoek is. Verder neemt hij een hele lading geschenken mee. Hij nam 450 kg zilver, 75 kg goud en tien stel heel dure kleding. Deze stoet zal ongetwijfeld goed beveiligd zijn geweest met een flink aantal soldaten tijdens deze reis van ongeveer 150 kilometer. Zo komt Naäman bij de koning van Israël aan. **[Ruïne Samaria]** Hij wordt door de koning ontvangen en Naäman heeft hem de brief van zijn koning. Deze schrikt enorm van de brief, omdat hij het gevoel heeft dat hij in een val gelokt wordt. Want de koning van Aram vraagt hem iets te doen wat hij helemaal niet kan. Hij kan Naäman niet genezen. Hoeveel goud en zilver hij er ook voor krijgt. Hij gelooft dat de koning van Aram op die manier een oorlog wil uitlokken. Hij scheurt zijn kleren van ellende. De koning van Israël heeft duidelijk niet het geloof van dat meisje in het huis van Naäman. Het komt niet in hem op om de man door te sturen naar Elisa.

Elisa die ook in Samaria, de hoofdstad van Israël, woont hoort dat de koning zijn kleren heeft gescheurd en weet ook wat de aanleiding is. Wat niet onbegrijpelijk is, want de karavaan van Naäman zal voor de nodige beroering hebben gezorgd in de stad. Wat komen die Arameeërs hier doen? Hebben ze goede bedoelingen of niet? Voor wie zal al die rijkdom bedoeld zijn? Elisa heeft zich ongetwijfeld afgevraagd hoe het toch kan dat zijn koning niet aan hem heeft gedacht toen hij de brief van de koning van Aram was. Je hoort de ergernis ook terug in de woorden van Elisa. “Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont.” **[Elisa laat Naäman komen]** Ongetwijfeld zal Naäman blij geweest zijn

toen hij hoorde dat Elisa hem uitgenodigd had om bij hem te komen, zodat hij kon laten zien dat er een profeet in Israël woont. Dat beloofde veel goeds.

Hij zal gevraagd hebben waar deze profeet woonde en op weg zijn gegaan. Blijkbaar was hij niet beledigd over het feit dat de profeet niet naar hem kwam, maar hij naar de profeet moest gaan. Hij zal zich af hebben gevraagd hoe de profeet er uit zal zien en wat deze met hem zal doen. Hij stelt zich voor dat de profeet de naam van de HERE, zijn God, zal aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de huidvraat zal weghalen. Maar aangekomen bij het huis van Elisa wacht hem een bittere teleurstelling. Want daar gebeurt zo goed als niets. De profeet komt niet eens naar buiten. In plaats daarvan komt er een knecht van de profeet naar hem toe. Deze meldt hem dat hij zich zeven maal in de Jordaan moet onderdompelen en dan zal hij genezen zijn. Wat een belediging! Hij is helemaal hier naartoe gekomen met een heleboel geschenken en deze profeet neemt niet eens de moeite om voor hem zijn huis uit te komen. En wat moet hij doen? Zich zeven maal in de Jordaan onder gaan dompelen en dan zal hij genezen zijn? **[Kaart Samaria-Jordaan]** Dus moet hij ruim dertig kilometer naar het oosten gaan rijden om dan te gaan baden in die Jordaan. Toch niet bepaald een frisse heldere rivier met een mooie schone bodem. Naäman zal ongetwijfeld niet te veel hebben beweerd door te zeggen dat de bergstromen in zijn eigen land heel wat aangener waren. Naäman trok aan de teugels en gaf zijn paarden de opdracht om te keren. Hij had het hier gezien. Hij ging weer naar huis.

Blijkbaar was Naäman goed voor zijn bedienden en zagen deze graag hun meester genezen. Was dat niet zo geweest dan hadden ze zich nu verkneukeld over deze afgang van hun meester. Hun meester die helemaal voor niets deze lange reis had gemaakt en nu door deze profeet zo beledigd was. Maar ze waren duidelijk begaan met hun heer en kwamen achter hem aan in een poging hem over te halen toch maar te doen wat de profeet tegen hem had laten zeggen.

Wat Naäman doet is heel herkenbaar volgens mij. Het is een heel natuurlijke reactie op het Woord van God. Een reactie die we bijna allemaal wel herkennen. En dan hoeven we niet eens naar een ander te kijken, maar gewoon naar onszelf. De Heer zegt iets tegen ons en wat maken bezwaar. Wij weten het beter. En voelen de neiging om ons af te keren van de HERE. We zijn teleurgesteld in God omdat Hij de dingen anders doet dan wij willen. Omdat Hij dingen van ons vraagt waar wij geen zin in hebben. Omdat we

denken beter te weten wat goed voor ons is dan God. En dat kan op allerlei vlakken van het leven zijn. Dat kan gaan over wat God in ons leven doet. Over ziekte, handicaps of mensen die ons lief zijn en die God uit dit leven wegneemt. Dan kan gaan over kinderloosheid, over werkeloosheid, over onze seksuele gerichtheid, over..., vult u het zelf maar in. In onze ogen was het veel beter geweest als dit niet was gebeurd of dat niet was gebeurd. En omdat God dat wel heeft laten gebeuren zijn wij diep in ons hart boos op Hem. Hebben we misschien zelfs ons hart voor Hem afgesloten. Of we vinden dat God niet uit een verloren menselijk geslacht mensen mag uitkiezen om deze te redden. Hij moet iedereen redden of iedereen verloren laten gaan. **[God voor onze wensen]** Kortom, God moet in wat Hij doet en wat Hij zegt eigenlijk aan onze normen, wensen en verwachtingen voldoen. En doet Hij dat niet dan worstelen we met Hem. Ja, dan kan het zelfs gebeuren dat wij ons van Hem afkeren. Precies zoals Naäman dat in eerste instantie deed.

De bedienden van Naäman praatten op hem in en zeiden: 'Maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, dan had u die toch uitgevoerd.' En daar hadden ze helemaal gelijk in. Dat past ook bij onze verwachtingen. Als je iets groots vraagt dan moet je ook zelf iets groots doen. Dan vinden we ergens zelfs fijn om te doen. Dat geeft ons het gevoel dat we het ergens zelf verdiend hebben. Wij hebben iets voor een ander gedaan en die ander bewijst ons nu een wederdienst. Een moeilijke opdracht had in de denkwereld van Naäman gepast. Maar zich zeven maal onderdompelen in de Jordaan past daar niet in. Als je een ingewikkelde opdracht uitvoert, kun je trots op jezelf zijn, maar je onderdompelen in de Jordaan is geen prestatie. Dat is eerder vernederend voor een man van zijn afkomst. Maar gelukkig denkt Naäman na over de woorden van zijn bedienden en hij moet ze gelijk geven.

Dus stuurt hij zijn wagen in oostelijke richting en rijdt hij met zijn gevolg naar de Jordaan. En bij de Jordaan aangekomen stapt hij van zijn wagen. Waarschijnlijk heeft hij zijn bovenkleed uitgetrokken en is daarna afgedaald in de Jordaan. Het is de vraag of hij er veel geloof in had, dat hij hierdoor zou genezen. Waarschijnlijk niet. Hij zal het wel op hoop van zegen hebben gedaan. Baat het niet dan schaadt het ook niet. En wat gebeurt er als hij uit het water komt als hij zichzelf voor de zevende keer heeft onderdompeld? **[Naäman genezen]** Hij is genezen. Hij is weer gezond en zijn huid is zo gaaf

als dat van een kind. Er is geen spoor meer van de huidvraat te ontdekken. Een groot wonder is gebeurd. Naäman is genezen!

Dit, broeders en zusters, jongens en meisjes, is hoe het gaat in het Koninkrijk van God. En dit is waarom zoveel mensen het Koninkrijk van God niet binnen zullen gaan. Dit is ook waarom we weinig wonderen meemaken in ons leven. Want die gebeuren nog altijd. Echt waar. Als u maar goed kijkt en verwacht wat God heeft beloofd. Als u naar het Woord God luistert en daarnaar leven gebeuren er werkelijk wonderen. En dat Woord van God wijst inderdaad vaak een andere kant op dan we zouden willen. Dat Woord van God geeft ons vaak geen mogelijkheid om trots te zijn op onszelf, maar leert ons van genade te leven. Dat Woord van God wil ons losmaken uit onze natuurlijke manier van denken en ons een nieuwe manier leren. En het wonderlijk is als ge dat Woord gehoorzaamt dat er dan grote dingen gebeuren. Dat zou je het thema van deze preek kunnen noemen en ik zou willen dat u dat ook meeneemt als de boodschap van deze preek

[Thema preek]:

Als we naar het Woord van God luisteren en daarnaar leven gebeuren er wonderen.

Naar Gods Woord luisteren en daarnaar leven, betekent dus dat u uw bezwaren tegen God laat varen en niet langer verwacht dat Hij aan uw verwachten en wensen voldoet. Het betekent ook dat u zich door Gods Woord bij de hand laat nemen. Want zo zou je kunnen omschrijven wat God in de prediking doet. In zijn Woord reikt U zijn hand en zegt Hij tegen u: ‘Vertrouw op Mij en laat je door Mij meenemen in mijn Koninkrijk en dan zul je eens zien wat er in je leven gebeurt! Dan zul je net als Naäman rein worden. Want dan was Ik maar niet je buitenkant schoon, maar was Ik je schoon van een veel grotere kwaal, namelijk je zonden. **[Door God bij de hand]** Als je je door Mij mee laat nemen vind je rust, omdat je dan ervaart dat Ik voor je zorg. Als je naar mijn geboden gaat leven, zul je merken dat er een stuk vrede in je leven komt, zoals je die nog niet gekend hebt.’

Wie gelooft in God, moet ook geloven in zijn Woord. Het een gaat niet zonder het ander. Wie God wil losmaken van wat Hij ons heeft gezegd, dient niet langere God. Waarom ging het mis in het paradijs? Omdat Adam en Eva God niet op zijn Woord geloofden, maar dachten te weten dat het anders zit. Vanwege die verbinding tussen God en zijn Woord zegt Jezus ook dat wie Hem liefheeft zich houdt aan wat Hij zegt (Joh. 14

: 23). Daarvoor heeft Hij het in dit verband zelfs over de geboden gehad. **[Onlosmakelijk verbonden]** ‘Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief (vers 21). God liefhebben en God gehoorzamen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. God liefhebben kan niet zonder God gehoorzamen. En wie God gehoorzaamt is wijs en mag daar veel van verwachten.

En zo is het toch, broeders en zusters, jongens en meisjes? Misschien wordt er bij jullie thuis, jongens en meisjes, veel ruzie gemaakt. Maak jij vaak ruzie met je ouders of met een broer of zus. Of misschien maken je vader en moeder veel ruzie met elkaar. Maar als iedereen zou doen wat de HERE zegt, zou dat stoppen. Want wat zou er gebeuren als je gewoon gehoorzaam was aan je ouders? Gewoon deed wat ze zeiden. Dat zou de nodige ellende schelen. Als jullie als broers en zussen elkaar lief hebben, dan hebben jullie ook geen ruzie meer. Dan gun je elkaar de tijd achter de computer, het programma op de televisie, de plek op de bank, of waar jullie ook maar ruzie over maken. En zou dat geen wonder zijn? Als jullie ouders hun eventuele frustraties en onmacht die op jullie afreageren dan levert dat ook een flinke bijdrage aan de vrede thuis. **[Wonderen in ons leven]** Als ouders elkaar de liefde geven die ze aan elkaar beloofd hebben in het gemeentehuis en in de kerk, dan zal dat ook rust geven in het huwelijk. Zou zoiets geen wonder zijn? Nog belangrijker voor het geluk van de mensen dan dat Naäman van zijn huidvraat werd genezen.

We zullen niet altijd alles begrijpen wat God zegt en wat God in ons leven doet. Maar wie zich door God bij de hand laat nemen door naar zijn woorden te luisteren en aan Hem gehoorzaam te zijn, die zal merken dat er wonderen in zijn leven gebeuren. Want God wil ons graag boven onszelf uittillen. Maar daarvoor moet u dus uw menselijke wensen en verwachtingen die u hebt tegenover God loslaten. Want God is niet van plan onze koninkrijkes op te leuken. Want Hij weet dat die koninkrijkes toch geen stand kunnen houden en uiteindelijk alleen maar voor ellende zullen zorgen. **[In Gods Rijk]** Hij wil ons meenemen in zijn Koninkrijk. Het Rijk waarvan Jezus Koning is. Koning is doordat Hij zijn leven heeft opgegeven en voor u en mij is gestorven. Dus wilt u wonderen meemaken in uw leven? Luister dan naar het Woord van God en leef daarnaar.

Amen