

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)
Tekst: Zondag 50
Ochtenddienst

Broeders en zusters,

- 1 **Votum**
- 2 **Zegengroet**
- 3 **Zingen : Gezang 132 : 1, 4 en 6**
- 4 **Lezing van de wet Exodus 20**
- 5 **Zingen : Psalm 147 : 7**
- 6 **Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest**
- 7 **Schriftlezing : Handelingen 17 : 22 - 34**
- 8 **Zingen : Psalm 104 : 4 en 6**
- 9 **Tekst : Zondag 50**
- 10 **Prediking**
- 11 **Zingen : Psalm 127 : 1 en 2**
- 12 **Geloofsbelijdenis door het zingen van Gezang 179b**
- 13 **Dankzegging en voorbede**
- 14 **Dienst van de offergaven**
- 15 **Slotzang : Psalm 23 : 1 en 3**
- 16 **Zegen**

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en klein,

De gesprekken op catechisatie met de jeugd zijn voor mij vaak inspirerend en geven vaak ook inzicht in de moeiten die ze ervaren in het leven met God. Moeiten die ook voor ons, belijdende leden, vaak goed herkenbaar zijn. Zo ging het laatst over de liefde van God. Wat merk je daar nu van? Als je een vriend of vriendin hebt dan kun je met elkaar praten. Dan kun je elkaar aanraken. Dat gaat heel direct. **[Wat merk je?]** Maar wat merk je nu van de liefde van God? En als je er niets van merkt is die liefde van God er dan wel?

Nu is het altijd gevaarlijk om uitspraken over iemands liefde te doen of grond van wat je ervan ervaart. In een huwelijk kan het voorkomen dat een van de partners klaagt over de liefde van de ander. Hij of zij merkt er weinig van. Het komt niet zelden voor dat dat veel meer aan de ontvanger ligt dan aan de gever. Je kunt in een huwelijk of verkerings-tijd in een situatie terecht komen dat iemand iets van de ander wil en dat die ander dat niet wil of kan geven. Bijvoorbeeld meer romantiek. Nu is het best begrijpelijk dat iemand daar naar verlangt, maar het gevaar is dat de mate van romantiek de maatstaf voor de liefde van de ander wordt. Dat is schadelijk en oneerlijk. **[Maatstaf liefde?]** Want in een huwelijk wordt liefde toch op veel meer manieren getoond dan alleen in romantiek. De liefde blijkt ook uit de zorg voor elkaar. De aandacht en belangstelling die je voor elkaar hebt. Het feit dat een partner zo in beslag genomen is door het gebrek aan romantiek, kan een teken zijn van eigen gebrek aan liefde. Hij of zij wil iets en hij wil dat zo graag dat hij verblind is geraakt voor al het andere waar de liefde van de partner uit blijkt.

Zo is het ook vaak in het ervaren van de liefde van God. We willen dat God zijn liefde op een bepaalde manier bewijst en daardoor zijn we blind voor al de andere bewijzen van Gods liefde. God kan ons met zoveel liefde omringen als Hij wil, maar als Hij niet dat bewijs van liefde geeft dat wij zoeken, dat concluderen we toch dat we niets van Gods liefde merken. **[Liefde God]** Hoe begrijpelijk dit ook kan zijn, het is natuurlijk niet eerlijk tegenover God. Het probleem van deze vorm van blindheid voor Gods liefde komt ook ter sprake in Zondag 50. In de uitleg van de vierde bede uit het Onze Vader. De bede waarin we God om ons dagelijks brood vragen.

Want waarom vragen we de HERE om ons dagelijks brood? Waarom, jongens en meisjes, zouden we de HERE om ons dagelijks brood vragen? Om ons voedsel vragen? Ik zou me voor kunnen stellen dat je op die vraag zou antwoorden: omdat we dat nodig hebben. Als we geen brood hebben of ander eten, dan gaan we dood. En dat willen we niet. En daar heb je gelijk in. We willen niet sterven, maar leven en dus hebben we voedsel nodig om ons leven in stand te kunnen houden. **[Belangrijkste reden?]** Maar hoe begrijpelijk en juist dat antwoord op zich ook is, het is niet de belangrijkste reden waarom wij de HERE om ons dagelijks brood vragen.

Wat we ook wel zouden kunnen bedenken als we op de plaats letten van de bede om ons dagelijks brood. Wat dat ons dagelijks brood voor ons niet het belangrijkste is, blijkt uit het feit dat het de vierde bede is. Andere dingen zijn belangrijker voor ons. Namelijk dat de naam van onze Vader in de hemel geheiligd wordt. Wij zijn namelijk geschapen om voor God te leven. Niet met tegenzin, maar omdat wij zo van Hem en zijn liefde genieten. Daarom willen we ook dat zijn Naam die zo vol van liefde is door alles en iedereen wordt geëerd. Daarom vragen we God ook of Hij daarvoor wil zorgen. We vragen de HERE of Hij ervoor wil zorgen dat heel de schepping, al wat leeft vol is van Gods liefde en de liefde van God daardoor heerlijk zichtbaar en voelbaar mag zijn. En in de derde bede vragen we of zijn wil mag gebeuren. En ook dat is belangrijker dan ons dagelijks brood. Gods plan met de wereld moet doorgaan. Gods goede wil moet gehoorzaamd worden. Dan wordt het leven beter en mooier. En al deze dingen vergeten we niet nu we om ons dagelijks brood bidden. Nee, dat dagelijks brood dient ervoor dat wij elke dag opnieuw met en voor de HERE kunnen leven. **[Voor God leven]** Want dat is ons grootste verlangen en onze diepste wens als het goed is. Het brood dient om onze band met God te versterken. Zoals we dat ook belijden met de Catechismus. Want daar wordt de vierde bede zo uitgelegd: 'Wil ons zo verzorgen met alles wat wij voor ons lichaam nodig hebben, dat wij daardoor erkennen dat U de enige oorsprong van al het goede bent en dat onze zorg en inspanning en ook uw gaven ons niet baten zonder uw zegen. We vragen God dus om het geschenk van ons dagelijks voedsel zo te gebruiken dat we Hem nog meer lief krijgen en nog meer aanbidden. Het brood dient tot versterking van onze band met God. En niet alleen voor ónze band met God, maar we vragen God het geschenk van ons voedsel zo in te zetten dat ook anderen Hem gaan dienen.

Dat ook anderen de liefde van God mogen gaan zien in de dagelijkse zorg van God voor hun leven.

Mensen zien uit zichzelf deze liefde van God in zijn dagelijkse zorg voor ons niet. Niet omdat ze geen brood ontvangen, maar omdat ze hun brood niet in verband brengen met God. Dat is op zich niets nieuws. Paulus moest het in 60 na Chr. de inwoners van Athene ook uitleggen. Hij moest ze vertellen dat er een God is die de wereld heeft gemaakt. Een God die niet woont in een tempel die door mensen is gemaakt. Die het ook niet nodig heeft, dat wij Hem iets geven. Hij heeft voor zichzelf geen offergaven nodig. Wat zou een mens God kunnen geven, wat Hij nog niet heeft. Het is andersom: de mens heeft God nodig. **[God heeft ons niet nodig]** Hij schenkt aan de mensen leven. Hij schenkt aan de mensen adem. Hij schenkt de mens alles wat hij nodig heeft. Want uiteindelijk leven, bewegen en zijn wij in Hem, aldus Paulus in Handelingen 17. En het is de bedoeling van God dat wij Hem zouden zoeken en Hem al tastend zouden kunnen vinden. Want God is nu eenmaal niet ver weg.

Gaat het nu alleen om ons dagelijks brood in deze bede? U voelt waarschijnlijk wel aan dat het om meer gaat. Het gaat natuurlijk ook om anderen dingen die we nodig hebben om te kunnen bestaan. Een dak boven ons hoofd. Kleding om ons onder de mensen te kunnen bewegen. Werk als we werkeloos zijn. Nieuwe orders als we zonder opdrachten zitten. Gezondheid als we ziek zijn. Scholing als we diploma's missen, warmte voor als het in de winter koud is, enz., enz. Gewoon al die dingen die we nodig hebben om een bestaan te hebben in de samenleving waarin God ons geplaatst heeft. **[Alles voor bestaan]** We ontvangen het allemaal uit de hand van God.

Maar misschien zou iemand daar wat van af willen doen door te zeggen dat hij toch zelf zijn brood verdient, zijn kleding, het geld om de hypotheek of de huur van te betalen. En daar heeft hij een punt. God zegt het zelf in zijn Woord, de Bijbel: 'Wil iemand niet werken dan zal hij ook niet eten.' In 2 Thessalonicenzen 3:10. Je zult wel moeten werken voor je brood. Maar dat neemt niet weg dat we het brood wel uit Gods hand ontvangen. Het een zegen is van de HERE. Wat duidelijk blijkt als we maar even verder kijken dan onze neuzen lang zijn. Hoeveel mensen zijn er niet in deze wereld die harder werken dan wij. Die langere dagen maken. Die onder heel zware omstandigheden werken. Maar die desondanks nauwelijks voldoende geld verdienen om te kunnen eten. Die hun kinderen niet naar school kunnen laten gaan. Die geen kleding kunnen kopen voor

hun kinderen. Die niet weten hoe vlees smaakt. Die niet naar een dokter kunnen gaan als ze ziek zijn. Hoe kan het dat u en ik het veel rijker hebben dan zij, terwijl wij niet harder werken? Dat heeft te maken met de zegen van de HERE. **[Afhankelijk van zegen]** De HERE die zo goed voor ons zorgt. En dat is geen verdienste van ons, maar genade. Het zou volgend jaar heel anders kunnen zijn. Als Griekenland, Portugal, Spanje en Italië toch failliet gaan. Dan stort waarschijnlijk de hele Europese economie in en vielen velen van ons hun werk.

Als de HERE je werk niet zegent, dan kun je nog zo hard werken, maar dan heeft het allemaal geen zin. Zoals dat duidelijk verwoord is in Psalm 127. 'Als de HERE het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HERE de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.' Alles is afhankelijk van de zegen van God. Het geheim van Gods zegen zit in zijn belofte: *Ik zal met u zijn*. Dit is de eenvoudigste aanduiding van Gods zegen: dat God met je is en voor je. **[Gods zegen]** En als dat het geval is, dan gaat alles meewerken ten goede. Dan kan God een overvloed geven. Zodat wij daar in dankbaarheid van genieten. Maar dan God ook armoede geven, zodat wij weer leren wat voor zegen het is als we eenvoudig te eten en te drinken hebben. Als we weer leren ons meer van God afhankelijk te voelen. Dan kan onze maag rammelen, maar dan is ons hart vervuld van de vreugde over de liefde van God die we ervaren, doordat Hij ons een brood gaf, terwijl we niet wisten hoe we ooit aan eten zouden kunnen komen. In Spreuken 30 : 8ff komt een man aan het woord die het heeft begrepen. Hij vraagt aan God om hem niet rijk en niet arm te laten zijn, maar hem slechts te voeden met wat hij nodig heeft. Want als hij rijk zou zijn zou hij kunnen gaan denken dat hij God niet nodig heeft. Als hij arm zou zij, zou hij mogelijk gaan stelen en de naam van God te schande maken. Hij wil dat God zo voor hem zorgt, dat hij zich afhankelijk blijft voelen van Gods zorg en daarbij tegelijkertijd geen gebrek heeft. **[Dienstbaar aan band]** Het eten en drinken moeten dienstbaar zijn aan de band met God en niet andersom zoals je vaak bij heidense godsdiensten ziet. Waar de mensen goden dienen in de hoop te krijgen wat ze willen hebben. Een dergelijke godsdienst is feitelijk een dienst aan de mens zelf, terwijl de HERE ons wil leren om ons geluk in Hem te hebben.

En nu ga ik nog even terug naar dat probleem dat ik aan het begin schetste. Het gevoel dat je zo weinig van Gods liefde merkt. Paulus laat het ons weten. God is niet ver weg. We kunnen zijn liefde tasten in het brood dat we eten. In de kleding die we mogen dra-

gen. In de gezondheid die we ontvangen. In het werk dat we hebben. In de orders die we ontvangen. In de man of de vrouw die de HERE ons geeft om ons leven mee te delen. In de kinderen die we van de HERE ontvangen. In de prachtige herfstkleuren die ons omringen. In medische zorg die ons van kwalen en pijn verlost. **[Liefde zichtbaar]** In zoveel alledaagse dingen is de liefde van God zichtbaar en tastbaar. Als we het maar zien. En voor de kinderen van God geldt dat nog meer en duidelijker. Want als we kijken naar vandaag, dan zien we toch een prachtig bewijs van Gods liefde. Want wat heeft Nadine tot nu toe gedaan om de HERE blij te maken. We kunnen toch moeilijk zeggen dat ze Hem lief heeft en wilt dienen. Ze heeft nog helemaal geen besef van God. Dat nemen we haar niet kwalijk. Ze is gewoon nog een baby. Maar toch gaat God al wel een verbond met haar. Hij belooft haar zijn liefde en zijn trouw. Hij belooft dat Hij als een echte Vader voor haar zal zorgen. Jezus Christus belooft haar dat Hij ook voor haar zonden is gestorven. Dat ze altijd om vergeving mag vragen en dat zal ontvangen als ze pleit op het offer dat Jezus ook voor haar zonden heeft gebracht. De Heilige Geest belooft haar dat Hij in haar hart wil wonen en werken. **[Liefdesverklaring]** Dat Hij van haar een prachtige meid wil maken, die meer en meer zal mogen gaan lijken op Jezus Christus. En die belofte heeft God aan het overgrote deel van ons gedaan. Hij is met zijn liefde naar u en mij toegekomen, voordat we zelfs maar besef van Hem hadden. Een liefde die eerlijk is en voor altijd. Gods liefde is er. Gods liefde is echt en tastbaar. Als wij hem maar zien.

Amen