

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)
Tekst: Zondag 19
Ochtenddienst

Broeders en zusters,

- 1. Votum**
- 2. Zegengroet**
- 3. Zingen : Gezang 167 : 1 en 2**
- 4. Lezing van de wet**
- 5. Zingen : Psalm 40 : 5 en 7**
- 6. Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest**
- 7. Schriftlezing : Jesaja 11 : 1 – 10 en Mattheüs 25 : 31 - 45**
- 8. Zingen : Psalm 45 : 1 en 3**
- 9. Tekst : Zondag 19**
- 10. Zingen : Gezang 139 : 5 en 6**
- 11. Dankzegging en voorbede**
- 12. Dienst van de offergaven**
- 13. Slotzang : Psalm 27 : 6 en 7**
- 14. Zegen**

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en klein,

Zondag 19 plaatst ons voor de gebeurtenis waar menig christen met een zekere angst naar kijkt. Namelijk voor het Laatste Oordeel. **[Gevoelens van weerstand]** Want dan moeten alle mensen voor Jezus Christus verschijnen. Voor Hem die de donkerste hoeken van ons hart en leven kent. Hier op aarde kun je vaak de schone schijn nog wel ophouden voor de buitenwereld. Maar dan is er geen houden meer aan. Een andere moeite is dat bij het Laatste Oordeel duidelijk zal worden dat er voor bepaalde mensen geen plaats is in het Koninkrijk van God. Zij zijn niet welkom en gaan naar de hel. Een afschrikwekkend oord dat je niemand toewenst. Vanuit deze weerstand gaan mensen dan vervolgens kritiek opwerpen. Dan wordt bijvoorbeeld gevraagd hoe een God die liefde is mensen naar de hel kan sturen. Of dan gaan mensen proberen aan te tonen vanuit de Bijbel dat mensen niet blijvend in het oordeel blijven. Goed beschouwd, gebeurt met het Laatste Oordeel nogal eens hetzelfde als bij Gods voorzienigheid. Bij het nadenken over deze onderwerpen zien mensen vooral de moeiten, maar niet de vreugde. Terwijl dat toch juist de boventoon zou moeten voeren.

[Blijde boodschap] Want het Laatste Oordeel markeert het einde van een aarde die lijdt onder de zonden van het menselijk geslacht. De aarde zucht nu nog onder een vloek vanwege onze zonden. Dat is straks voorbij. Dat is toch iets fantastisch! Het Laatste Oordeel is het startsein van een nieuwe tijd. Een tijd waar God al sinds de zondeval naar toewerkt. Namelijk naar een tijd waarin er op aarde geen zonde meer zal zijn. Een tijd waarin het leven geen moment meer wordt overschaduwed door zonde, pijn en verdriet. Dat is toch iets om naar uit te zien, broeders en zusters? Jongens en meisjes, jullie verlangen daar toch ook naar? Naar een wereld waarin niemand meer verdriet heeft. Een wereld waarin iedereen vriendelijk en lief is. Een wereld waarin je geen sleutels meer nodig hebt, omdat er niets op slot hoeft. Je fiets, het huis niet, helemaal niets. Je hoeft niet bang te zijn dat iemand je nog zal plagen. Je hoeft niet bang te zijn dat iemand je verkeerd zal begrijpen. Er is dan niets meer waar je bang voor zal zijn. Het zal er alleen maar goed zijn. Vanaf dat moment zal het leven bol staan van de liefde. Zoals alles voortkomt uit Gods liefde. En zo komt dus ook alles waar wij het vanmorgen over hebben uiteindelijk voort uit de liefde van God. Ik bedien u daarom deze morgen het Woord van de Here onder het volgende thema: **[Thema & verdeling]**

Onze Heer Jezus Christus werkt toe naar het volledig herstel van Gods schepping.

Hij doet dit door:

1. liefdevol te blijven zorgen voor zijn kerk op aarde,
2. door liefdevol recht te spreken in het Laatste Oordeel.

We zullen dus eerst zien dat onze Heer Jezus Christus toewerkt naar het volledig herstel van Gods schepping door liefdevol te blijven zorgen voor zijn kerk op aarde.

Wie regeert de dingen, jongens en meisjes? Wie is er de baas in Nederland? In Europa? In de wereld? Misschien zou je willen zeggen dat minister-president Rutte de baas is in Nederland. En dat is een goed antwoord. Hij regeert samen met zijn ministers ons land. Wie de baas is in de wereld is moeilijk te zeggen. Er zijn wel mensen die heel veel macht hebben. Die heel veel dingen bepalen in de wereld. Zoals de president van Amerika, Barak Obama. Maar er is maar niet één baas over de wereld. Tenminste niet op aarde. Maar toch, jongens en meisjes, geloven we dat één iemand de baas is over alle dingen. Eén persoon alle dingen op aarde regeert. Namelijk onze Heer Jezus Christus.

[Jezus regeert] Want wat geloven we van Hem? In Zondag 19 zeggen we dat we geloven dat onze Heer Jezus Christus in de hemel is om zich daar te bewijzen als Hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Wat doet de Heer Jezus dus in de hemel? Hij bewijst zich daar als het Hoofd van de christelijke kerk. Die christelijke kerk, wij dus, zijn zijn lichaam en Hij is ons Hoofd. En hoe belangrijk is je hoofd niet voor je bestaan? Kunnen we ons hoofd missen, jongens en meisjes? Nee, hè? Je kunt best zonder been verder leven. Of zonder arm. Maar zonder hoofd kun je als mens niet leven. Want met ons hoofd denken we. Met ons hoofd sturen we onze armen, benen, handen, voeten, ogen en mond aan. Met ons hoofd verwerken we alles wat we zien, voelen, horen en ruiken. Bedenken wat we zullen gaan doen. Ons hoofd is onmisbaar. Het is de plek waar alles samenkomt en alles wordt bepaald. En van ons als kerk is de Heer Jezus het Hoofd. We hebben zijn leiding nodig. Zijn zorg. We hebben het nodig dat Hij op ons let. Dat Hij ons beschermt. Dat Hij alle dingen regeert.

En hoe doet Hij dat dan? Hij doet dat in de eerste plaats doordat Hij door de Heilige Geest in ons, zijn leden, dus zijn lichaamsdelen, de hemelse gaven uitstort. **[Uitstorting gaven]** Als we letten op de tekstverwijzingen in de Catechismus bij deze gaven, dan moeten we allereerst denken aan de Heilige Geest. Hij is het rijkste geschenk dat Christus ons gegeven heeft. Want Hij schenkt ons het geloof in Christus. Hij maakt van ons

nieuwe mensen. Hij geeft ons Gods Woord. Hij heeft ons de Bijbel gegeven, zodat we weten wie God is. Zodat we weten wat God wel en niet wil. Zodat we weten welke plannen God met de wereld heeft. Zodat we weten hoe het toe moet gaan in de kerk. Noem het allemaal maar op. Hij geeft ons ook de apostelen, die het fundament hebben gelegd. En die getuigd hebben van Jezus Christus. Die ons zijn Woord hebben doorgegeven. Een Woord dat we terugvinden in de boeken van het Nieuwe Testament. Hij heeft door alle eeuwen heen met zijn Geest zo in mensen gewerkt dat het Woord van God werd bewaard en doorgegeven door ambtsdragers. Hij regeert door ambtsdragers zijn kerk op aarde. Hij Geest door zijn Geest ook broeders en zusters die bereid zijn tijd, energie en geld te investeren in de kerk. Hoe weten we dat Jezus Christus ons Hoofd voor ons zorgt vanuit de hemel? Nou, kijk maar om u heen? Wat ziet u dan? Dan ziet u zondige mensen met tekortkomingen en zwakheden. Dat is de ene kant. Maar u ziet hopelijk ook broeders en zusters met wie u het geloof in Jezus Christus deelt. Broeders en zusters die net als u hier elke zondag samenkomen omdat ze in Jezus Christus hun geluk hebben gevonden. U ziet broeders en zusters die zonder dat ze er financieel beter van worden zich inzetten voor de Jezus Christus en zijn gemeente. Hoe kan dat? Dat mensen zich zo hiervoor inzetten? Omdat de Heilige Geest dat in hun hart geeft. Hoe kan het dat er vandaag nog een kerk is? Omdat Jezus Christus voor die kerk zorgt. Haar beschermt en bewaart.

En hoe kan Jezus Christus dat allemaal doen? **[JChr zit op de troon]** Omdat Hij aan de rechterhand van God op de troon van God zit. Dat is wat moeilijk voor te stellen voor ons. Maar in de Oudheid kende men ook tronen die niet maar voor één persoon waren bedoeld, maar voor meerdere. Zo zit dus Christus bij zijn Vader op de troon aan zijn rechterhand. Vandaar regeert Hij over alle dingen in de hemel en de aarde. Met grote liefde en groot geduld regeert Hij zijn kerk. Dat mag ons rust geven. Zeker in deze tijd waarin wij de kerk in Nederland kleiner en kleiner zien worden. Dan kun je je grote zorgen maken. Maar dat is niet nodig. Alles is in de handen van onze Heer Jezus Christus. De kerk in Nederland zal mogelijk heel klein worden. Maar elders op de wereld groeit de kerk in een enorm tempo. Altijd zal Christus een kerk hebben. Want Hij heeft haar lief en blijft haar trouw.

We zullen in de tweede plaats zien dat onze Heer Jezus Christus toewerkt naar het volledig herstel van Gods schepping door liefdevol recht te spreken in het Laatste Oordeel.

[Onze Verlosser = Rechter] De Catechismus wijst er ons op dat Hij die voor ons gestorven is, straks de Rechter over de wereld zal zijn. Als u dus vandaag Jezus Christus kent als uw goede Heiland, uw Verlosser, dan is er dus geen enkele reden om met angst en beven de dag van het Laatste Oordeel tegemoet te zien. U kent Hem toch die Rechter? U kent zijn liefde toch? U kent zijn genade toch? Daar leeft u nu toch ook van? Hij is vandaag, morgen en ook op de dag van het Oordeel dezelfde. Hij zal rechtvaardig oordelen. Precies zoals Hij heeft gezegd. Wie bij Hem horen worden vrijgesproken. Wie niet bij willen horen, worden veroordeeld. Dat is de boodschap die God al eeuwen afgeeft aan de wereld.

Hij komt om de zondaars te veroordelen. En dan moeten we goed zien wat de Bijbel over zonde zegt. Bijvoorbeeld wat de Here Jezus hierover heeft gezegd toen Hij over de Heilige Geest sprak. In Johannes 16 : 9 zegt Jezus dat de Heilige Geest de wereld zal duidelijk maken wat, zonde is. En wat is 'zonde' dan? **[Zonde = ongelooft]** Dat de mensen niet in Jezus Christus hebben geloofd. Dat is zonde! Niet geloven in Jezus Christus. Maar misschien zult u nu zeggen dat Mattheüs 25 toch iets anders laat zien. Want daar wordt gesproken over bokken en schapen. Over mensen die barmhartig zijn geweest tegenover hun naaste en zij die het niet zijn geweest. De eerste mogen met Christus naar de hemel en de laatste niet. Hier lijkt toch een heel ander criterium te gelden. Maar dat is schijn.

Want wat is in Jezus Christus geloven? Dat is niet alleen maar geloven dat Hij bestaat. Dat is niet alleen maar geloven dat Hij voor onze zonden gestorven is. **[Geloof = leerling]** Toen Christus zijn apostelen de wereld instuurde toen kregen ze de opdracht om de mensen tot zijn leerlingen te maken. Leerlingen. Mensen dus die in zijn voetsporen willen gaan. Mensen die in de liefde geloven, zoals Hij daarin gelooft. Mensen die in liefde willen leven, zoals Hij in liefde leeft. Mensen die dus geloven in alles waar Christus voor staat. En waar staat Hij voor? Voor liefde. Voor ontferming. Voor barmhartigheid. Voor vrede. Dus voor precies dezelfde dingen als waar zijn Koninkrijk voor staat. Zoals we dat gelezen hebben in Jesaja 11.

Het Koninkrijk van God is gebouwd op recht, gerechtigheid en liefde. **[Niet volgen]** Als we dus nadenken over het Laatste Oordeel is het dus volkomen logisch dat mensen die niet de vrede zoeken, dat mensen die het recht niet liefhebben, dat mensen die geen barmhartigheid hebben omdat ze hun hart afsluiten voor de nood van de naaste, geen

toegang krijgen tot het Koninkrijk van Jezus Christus. Want wat hebben ze daar dan te zoeken? Wat moet Jezus Christus met ze in zijn heerlijk Koninkrijk? Wat moeten mensen in het rijk van de HERE als die mensen niets met de HERE hebben? Hoe kan het Koninkrijk een rijk van liefde en vrede zijn als er allerlei burgers zijn die niet naar de Koning van dat Rijk willen luisteren, niet naar zijn geboden willen leven, niet in Hem hun geluk zoeken en alleen maar lief hebben wie aardig zijn voor hen? Ze zijn een smet op het Rijk en er is voor hen dan ook geen plaats.

In ons land zijn er vele mensen die geen enkele behoefte hebben om voor en met de Here te leven. Ze leven voor zichzelf. Als ze maar een beetje plezierig leven hebben, dan is het goed. Het leven draait om henzelf en zo beroven ze God. Want de HERE heeft de mens het leven toevertrouwd om het in liefde aan Hem te wijden. En als we dan dat leven naar ons toehalen en voor onszelf gaan leven, dan zijn we dieven. En voor zulke mensen gaat het Koninkrijk van de Here niet open. Want ze zijn op zichzelf gericht en hebben alleen maar lief als ze er zelf beter van worden. Is dat hard? Is dat oneerlijk? Ik zie niet in waarom. **[Hoe kan Jezus?]** Als iemand op mijn verjaardag is en duidelijk maakt dat hij er met tegenzin zit, dan heb ik er geen enkel probleem mee als hij weggaat. Zo'n verveeld gezicht kun je missen als kiespijn op je feest. Zo is er dan ook geen enkele reden om Jezus Christus verwijten te maken als Hij mensen die niets met Hem hebben, niet toelaat tot zijn Rijk. Als Hij mensen die niets hebben met datgene waar Hij voor staat, niet toelaat. En uiteindelijk zijn dat toch ook niet de mensen die voor ons een vreugde zijn om mee op te trekken. Mensen die het leven verstoren. Mensen die op onze Koning Jezus Christus neerzien en Hem bespotten. Mensen die niet willen weten van genade en vergeving.

Ik had het net over een feest. En dat is het voor de Heer Jezus Christus. Niet zozeer om mensen naar de ondergang te sturen. Dat is niet het doel. **[God heeft lief]** Maar wel om deze wereld, de wereld van Hem en zijn Vader, te bevrijden van alle mensen, geesten en krachten, die het leven verstoren en afbreken. Zodat de schepping in alle opzichten weer de heerlijkheid van God vertonen. God heeft de wereld lief. God heeft zijn schepping lief. Zo lief dat Hij zijn wereld niet blijvend in deze staat laat verkeren. Een staat van gebrokenheid, van pijn, van verdriet. Het zou pas liefdeloos zijn van God als Hij een dergelijke wereld eindeloos liet voort bestaan. Dan zouden de onverschillige, kille en trotse mensen het laatste woord hebben over deze wereld. Dat zou pas liefdeloos zijn.

Zo eert God zijn Zoon. *[Kroon op Christus]* Hij heeft een nieuwe toekomst voor een in zonde gevallen wereld mogelijk gemaakt. Hij heeft met het oog daarop zijn hoge positie in de hemel verlaten en is een mens geworden. Hij heeft verschrikkelijk geleden om voor onze zonden te betalen. Hij heeft de satan verslagen. En nu mag Hij zijn werk voltooien. Door zijn Koninkrijk van liefde en gerechtigheid voor het oog van heel de wereld te mogen realiseren, door iedereen weg te sturen die niet in liefde met Hem en zijn naaste wil leven.

Amen