

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)  
Tekst: Zondag 18  
Middagdienst

Broeders en zusters,

- 1 Votum**
- 2 Zegengroet**
- 3 Zingen : Psalm 47 : 1 en 3**
- 4 Gebed voor de opening van het Woord**
- 5 Schriftlezing : Handelingen 1 : 1 - 14**
- 6 Zingen : Lied 228 : 1 - 6**
- 7 Tekst : Zondag 18**
- 8 Prediking**
- 9 Zingen : Gezang 101 : 1, 3 en 4**
- 10 Geloofsbelijdenis op de wijs van Gezang 179a**
- 11 Dankzegging en gebed**
- 12 Inzameling van de offergaven**
- 13 Slotzang : Gezang 100 : 1 en 4**
- 14 Zegen**

**Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en klein,**

**[Artikel ND]** Gisteren stond in het Nederlands Dagblad een artikel over de beleving van de Hemelvaartsdag in de kerk. De krant had een enquête gehouden onder een duizendtal predikanten. Er wordt door de predikanten terecht geconstateerd dat hemelvaart lang niet zo leeft als Kerst of Pasen. Er lijkt een zekere verlegenheid te zijn bij dit feest. Wat moeten we er precies mee? Wat is er feestelijk aan het feit dat onze verlosser Jezus Christus de aarde verlaat? Op het eerste gezicht een begrijpelijke vraag. Als je iemand lief hebt, dan heb je die het liefst dicht bij je. Maar wie verder kijkt dan zijn neus lang is, die zal toch moeten zeggen dat een dergelijke manier van denken behoorlijk egoïstisch is. Je gaat wel heel erg van jezelf uit. **[Moeite hemelvaart]** Jij wil Jezus bij je houden. Maar is dat ook wat je voor Jezus Christus wil? Hem hier houden is Hem weghouden bij zijn Vader. Dat is Hem op een plaats houden die niet zijn thuis is en nooit zijn thuis kan worden. Want ook al voelen we ons nauw verbonden met deze aarde, we ervaren toch ook dat het leven op deze aarde met veel ellende en verdriet gepaard gaat. Deze zondige aarde is toch geen waardige plaats voor de Zoon van God die vol is van liefde en heiligheid!

Jezus hier op aarde willen houden getuigt ook van kortzichtigheid en eigenwijsheid. Want de Heer heeft namelijk gezegd dat het beter voor ons is dat Hij naar de hemel gaat. Het is beter voor ons dat Hij naar de hemel gaat. Want daar kan Hij meer voor ons doen dan hier op aarde. Waarom het beter voor ons is, is het onderwerp van de preek. Ik bedien u het blijde nieuws over Jezus' hemelvaart onder het volgende thema:

**[Thema & verdeling]** **Een liefhebbende bruid viert dat haar bruidegom groots wordt binnengehaald in de hemel.**

**Wij vieren dit:**

- 1. omdat onze Bruidegom daar de eer krijgt die Hij verdient,**
- 2. omdat onze Bruidegom daar het meest voor ons kan doen.**

**We zullen dus eerst zien dat we als bruid de hemelvaart van onze Bruidegom vieren omdat Hij in de hemel de eer krijgt die Hij verdient.** In thema en verdeling noem ik de Heer Jezus heel bewust onze Bruidegom. Volgende week trouwen Cor Bijl en Claudia Been. Eind juni trouwen Arno Kooistra en Talitha Boot. En dan gaat het over liefde. Liefde die meer is dan aantrekkingskracht en verlangen. Dat wordt wel vaak lief-

de genoemd, maar in de Bijbel is liefde duidelijk iets anders. Daar is liefde dat je het geluk zoekt voor de ander. **[Echte liefde]** Dat je wil dat die ander steeds meer die mens wordt die God bedoeld heeft. Wie werkelijk lief heeft wil dat de ander werkelijk tot zijn recht komt in Gods ogen.

En als we zo als Bruid van Jezus Christus, want dat zijn we als zijn kerk, over onze Bruidegom nadenken, wat willen we dan voor Hem? Waar komt Hij het meest tot zijn recht? Waar is Hij het meest op zijn plaats? In de hemel of op aarde? Wat denken jullie, jongens en meisjes? Waar zou de Heer Jezus het gelukkigst zijn? Waar krijgt Hij de meeste liefde? In de hemel of hier op aarde? Dat is niet zo'n moeilijke vraag, hè. **[Beste plaats?]** Natuurlijk in de hemel. Want hier op aarde zijn veel mensen die Jezus helemaal niet belangrijk vinden. Ze luisteren niet naar Hem. Ze willen zelf de baas over hun leven. Ze willen doen waar ze zelf zin in hebben. En het kan ze niets schelen dat de Heer Jezus ook voor hun zonden is gestorven. Maar in de hemel, daar houdt iedereen van de Heer Jezus. Daar wordt Hij door iedereen bejubeld. Daar zijn ze blij en dankbaar dat Hij zijn leven heeft opgeofferd voor de zonden van de mensen. Daar is ook zijn Vader.

Daar is zijn woonplaats. Zijn thuis. En toen de Heer Jezus op de Hemelvaartsdag de hemel binnen ging was daar ook een groot feest. Daar had zijn Vader wel voor gezorgd. Want zijn Vader had Hem naar de aarde gestuurd. Niet in zijn prachtige verschijning als Zoon van God, maar in de gestalte van een mens. En Hij was zo echt mens geworden, dan heel veel mensen Hem nooit hebben herkend als Zoon van God. Ook al deed Hij allemaal dingen die alleen God kan en mag doen. Dat de mensen Hem niet herkenden als Zoon van God was ook ergens de bedoeling van God. Want zijn Zoon moest ook verworpen worden door de mensen. Ze moesten Hem haten en kruisigen. Zodat zijn Zoon voor onze zonden kon lijden en sterven. Zodat Hij zo onze schuld bij God zou kunnen betalen. Maar dat was wel een verschrikkelijk lijden voor Hem. Het liet ook zien hoe boos en slecht wij als mensen van onszelf zijn. Wij kruisigen iemand van wie we weten dat Hij onschuldig is. Maar dat moest de Heer Jezus allemaal ondergaan. Dat was de opdracht van zijn Vader. Ook al was het heel erg pijnlijk en angstig voor Hem. **[Door lijden redden]** Hij had vrijwillig deze opdracht van God op zich genomen om zo het scheppingswerk van zijn Vader uit de klauwen van de satan te kunnen redden. Om zo de parel op het scheppingswerk van God van de ondergang te kunnen bevrijden.

Maar als Hij alles op aarde heeft gedaan, wat Hij moest doen, nu wil God zijn Zoon weer in de hemel hebben. Jezus Christus heeft zijn Vader geëerd door de opdracht van zijn Vader uit te voeren. Door de kroon op het scheppingswerk van zijn Vader uit de macht van de satan te redden. Maar nu wil de Vader op zijn beurt zijn Zoon eren. Hij haalt Hem naar de hemel. En in de hemel gekomen laat Hij Hem aan zijn rechterhand plaats nemen op zijn troon. We moeten onze deze troon waarschijnlijk voorstellen als een troon waar twee personen naast elkaar plaats op kunnen nemen. Met het plaats laten nemen op deze troon geeft God zijn Zoon de macht over de hemel en de aarde. **[God eert Zoon]** En zo wordt Hij bejubeld en aanbeden in de hemel. Zo wordt Hij daar erkend in zijn heerlijkheid en macht. Zo is onze Bruidegom op de beste plaats waar Hij zijn kan. En dat vieren we. Met God de Vader en de hemelbewoners zijn we blij met de eer die onze Heer en Bruidegom ten deel valt. Dat in de eerste plaats.

**[Punt twee]** **We zullen dus eerst zien dat we als bruid de hemelvaart van onze Bruidegom vieren omdat Hij in de hemel het meest voor ons kan doen.** De Heer Jezus heeft het zelf gezegd: het is beter voor jullie dat Ik naar de hemel ga (Joh. 16:7). En onze Bruidegom heeft daar ook een reden voor gegeven. 'Want', zo zegt Hij, 'als Ik ga, kan de Trooster niet bij jullie komen, maar als Ik wegga, zal Ik Hem jullie zenden.' **[Johannes 16:7]** Uit deze woorden spreekt het verlangen van de Heer Jezus om voor zijn bruid te zorgen. Wat ook duidelijk blijkt uit de opdracht die Hij in Lucas 24:49 aan de apostelen gaf. Daar had Hij gezegd dat Hij ervoor zou zorgen dat de belofte van zijn Vader aan hen wordt ingelost. En vervolgens gaf Hij ze de opdracht in de stad te blijven tot ze met de kracht uit de hemel zijn bekleed. Jezus gaat weg, maar laat ons niet onverzorgd achter. Hij stuurt een plaatsvervanger, een andere Trooster, de Heilige Geest.

En anders dan Jezus die naar zijn menselijke natuur slechts op één plaats kan zijn, kan de Heilige Geest op vele plaatsen zijn. Hij kan tegelijkertijd in vele harten wonen. Hij kan vele mensen tegelijkertijd het geloof in Jezus Christus geven. Wij hoeven niet naar een speciale plaats waar Jezus zich bevindt om troost en hulp te vinden. Nee, de Heilige Geest komt bij ons. Om in ons te wonen en te werken. Dat is voor ons veel nuttiger dan Jezus ergens op een plek op de aarde hebben. **[Niet gebonden]** Als we het met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest hebben, hoop ik nog veel meer over zijn werk te zeggen. Voor vandaag is het vooral belangrijk om te zien dat onze bruidegom door zijn Hemelvaart de komst van deze Trooster en Helper mogelijk heeft gemaakt. In

de zenden van de Heilige Geest zien we dus het zoveelste bewijs van Jezus liefde voor ons. Een liefde die niet te stoppen lijkt.

Dezelfde liefde voor ons brengt onze Bruidegom er ook toe om onophoudelijk voor ons te pleiten bij zijn Vader. Dat is een wat moeilijk woord, jongens en meisjes, 'pleiten'. Dat betekent dat je het voor iemand opneemt. Als de juf jou bijvoorbeeld straf wil geven voor iets dat jij niet gedaan hebt, en je vriend zegt dan tegen de juf: 'Juf, maar dat heeft hij niet gedaan.' Alleen moet de Heer Jezus dan wel wat anders zeggen als Hij het voor ons opneemt. Want als God boos is op ons, vergist God Zich dan? Is het dan zo dat God eigenlijk boos zou moeten zijn op iemand anders, omdat wij onschuldig zijn? Nee, hè? Dus de Heer Jezus kan niet tegen God zeggen wat je vriend wel tegen de juf kon zeggen. Want God vergist zich niet als Hij boos op ons is. Dan heeft God daar een goede reden voor.

**[Jezus pleitbezorger]** Maar hoe kan de Heer Jezus het dan wel voor ons opnemen? De Heer Jezus zegt iets anders tegen God. Nou, de Heer Jezus kan rechten laten gelden bij God. Rechten waardoor God toch niet langer boos op is. Want onze Bruidegom heeft ons uit de macht van de satan verlost. Om te voorkomen dat de duivel het scheppingswerk van God kan vernietigen. En nu ontvangt Hij van zijn Vader loon voor dit werk. Als wij God bidden om vergeving van onze zonden, dan neemt de Heer Jezus het voor ons op. Dan zegt Hij als het ware tegen zijn Vader: 'Vader ziet u die zondaar bidden? Hoort U hoe hij zijn zonden aan U vertelt en U vergeving vraagt. Vader dat is mijn werk. Dat hij zijn zonden als zonden kent en erkent is het gevolg van mijn lijden en sterven. **[Niet <> Wel]** Dat hij om vergeving vraagt, is mijn werk. Vader, eer nu op uw beurt Mij, door Mij te geven waarvoor Ik gestorven ben. Ik ben gestorven om zulke zondaars te redden uit de macht van de duivel. Ik ben gestorven opdat deze mensen niet onder uw toorn verloren zullen gaan. Maak mijn werk dan niet vruchteloos, maar vergeef hem. Want Ik heb al zijn straf gedragen.' Zo neem de Heer Jezus het voor ons op. Achter elk gebed van ons staat het recht van de Heer Jezus op de verhooring ervan. Voor ons is dat puur genade. Voor Christus is dat recht dat Hij verdiend heeft. Onze aanklager, de duivel, is na Jezus' dood uit de hemel geworpen en onze advocaat zit aan Gods rechterhand. Daar mag Hij zijn recht laten gelden.

Tenslotte vinden we nog een andere grote troost in het feit dat onze Bruidegom naar de hemel is gegaan. Het gemis dat we nu ervaren dat we niet bij Jezus zijn, ervaart Hij van

zijn kant ook. Ook Christus verlangt samen te zijn met zijn bruid, de kerk. Hij verlangt daar zo naar dat Hij gezegd Heer Jezus heeft dat Hij niet van de vrucht van de wijnstok zal drinken totdat Hij deze nieuw met ons zal drinken in het Koninkrijk van zijn Vader. Het feit dat Hij hier niet van drinkt, geeft aan dat zijn blijdschap pas volmaakt zal zijn als we samen zijn met Hem. *[Jezus verlangt]*

Wij leven op deze aarde en ergens is het ons thuis. We gaan hier op vakantie. We maken plannen voor ons leven hier. Maar we weten ook dat de aarde in deze staat geen toekomst heeft. Dat wordt ook steeds duidelijker zichtbaar. De aarde heeft niet genoeg grondstoffen om blijvend ons hoge consumptiepeil te kunnen verzorgen. Zeker niet nu steeds meer mensen een hogere levensstandaard bereiken, zoals in China en India. De aarde heeft ook steeds meer moeite om voldoende voedsel op te brengen, voldoende brandstoffen te leveren. Verder is er het probleem van de vervuiling van het milieu. De opwarming van de aarde. Al verschillen de geleerden op dit punt van mening. En dat is alleen nog maar de materiële toestand van de aarde. Maar veel belangrijker is de geestelijk toestand van de aarde. God kan uiteindelijk niet verder met een wereld waarin velen niet van Hem willen weten. Het is zijn wereld. Wij zijn zijn schepping. Nu verdraagt God de aarde nog. Niet omdat de zonden wel meevallen, maar omdat Hij wil dat ook de laatste mens die Hij daarvoor uitgekozen heeft wordt gered. Zo hebben wij op deze aarde geen blijvende plaats. *[Geen blijvende woonplaats]* Wij wachten op een nieuwe aarde. Onze toekomst ligt bij Jezus Christus. Eerst in de hemel en dan op een vernieuwde aarde. En dat wij bij ons sterven in de hemel worden opgenomen, danken we aan het feit dat onze Bruidegom in de hemel is. Hij rust niet tot zijn bruid is waar Hij ook is.

Vandaag is er dus volop reden tot feest. Reden voor dubbel feest. Want onze Heiland is naar de hemel gegaan. De plaats waar Hij de eer ontvangt die Hem meer dan toekomt. En het is feest omdat we weten dat wij niet met deze aarde verloren zullen gaan, maar door onze Bruidegom ook zelf ooit hemels zullen mogen leven.

**Amen**