

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)
Tekst: Romeinen 8, 38 - 39
Huwelijksdienst

Broeders en zusters,

- 1. Zingen : Psalm 23 : 1 - 3**
- 2. Gebed voor de opening van het Woord**
- 3. Schriftlezing : Romeinen 8 : 31 - 39**
- 4. Zingen : Psalm 118 : 5 en 6**
- 5. Tekst : Romeinen 8 : 38 - 39**
- 6. Zingen : E & R bundel 1 Lied 82 : 1 - 3**
- 7. Geloofsbelijdenis door het zingen van Gezang 123 na diverse onderdelen
huwelijksformulier**
- 8. Na huwelijksbevestiging Lied 473 : 1, 4, 9 en 10**
- 9. Dankzegging en gebed**
- 10. Slotzang : Gezang 167 : 1 – 3 (Samen in de naam van Jezus)**

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en klein,

Misschien bekwam u bij het lezen van de tekst de vraag of u hier wel op de goede plaats bent. Als u Rooms-katholiek bent opgevoed, dan kan dat gevoel nog sterker aanwezig zijn. Want het gaat in de tekst die het bruidspaar heeft uitgekozen, niet over de liefde tussen man en vrouw. Het gaat hier over de liefde tussen God en mensen. Een dergelijke tekst lijkt meer geschikt voor de intrede in een klooster dan voor de intrede in een huwelijk. Zeker nonnen zien zichzelf als een bruid van Jezus Christus. Ze zien af van het samenleven met een man in het huwelijk omdat ze er de voorkeur aan geven om samen te leven met Jezus Christus. Maar ik heb niet de indruk dat dat de bedoeling is van jullie. Om af te zien van het gehuwde leven. Het tegenovergestelde is het geval. Jullie zijn vandaag met familie en vrienden bij elkaar, omdat jullie voortaan als gehuwden door het leven willen gaan. Aan elkaar verbonden totdat de dood jullie zal scheiden. Daarvoor zijn jullie vandaag op het stadhuis geweest en hebben jullie tegenover de ambtenaar van de burgerlijke stand, jullie getuigen en al de andere aanwezigen in die zaal, beloofd dat jullie elkaar zullen liefhebben en trouw blijven. Met jullie handtekening hebben jullie die belofte verder vastgelegd. En de trouwringen die jullie elkaar gegeven hebben zijn hiervan altijd zichtbare getuigen aan jullie hand. Waar je gaat, gaat dat teken van beloofde trouw met je mee. Dat we vanavond hier in het huis van de Here zijn, heeft hier ook alles mee te maken. Want we zijn hier om tegenover de Here en gemeente jullie trouwbeloften te herhalen en om de zegen van de Here over jullie huwelijk te vragen.

Een andere gedachte die zou kunnen opkomen bij het lezen van de tekst en wat daaraan vooraf ging is dat jullie niet bepaald optimistisch in het huwelijk staan. Waar jullie allemaal geen rekening mee houden. Ik denk dan aan vers 35. "Tegenspoed, ellende, vervolging, armoede, gevaar, het zwaard. Er gaat een kredietcrisis over de wereld en in sommige landen is sprake van oorlog en armoede. Maar om nu gelijk rekening te houden met zulke ernstige dingen. Je zou kunnen zeggen: wees eens een beetje meer opgeruimd.

Maar uit de gesprekken die we hebben gehad, weet ik dat jullie niet een paar zwartkijkers zijn, maar de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Ja, dat jullie dat

juist met de keuze voor deze tekst tot uitdrukking willen brengen. “Wij gaan de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

Toch kun je je dan wel afvragen waar dat vertrouwen op gebaseerd is. Want het gaat nu niet bepaald goed met de huwelijken in Nederland. Heel wat huwelijken lopen op de klippen. We zitten al ruim boven de dertig procent, zijn op weg naar de veertig. En als we de Verenigde Staten van Amerika achteraan gaan zullen we de 50% misschien nog wel gaan halen. Waarom zou jullie huwelijk niet op de klippen lopen, als dat bij 1 op de 3 huwelijken wel gebeurt? We hebben met elkaar besproken wat daarvoor nodig is. En ook dat vinden we terug in onze tekst.

Wat de toekomst gaat brengen weten we niet. In het Bijbelboek Spreuken kom je die wijze spreuk tegen: “Juich niet over de dag van morgen, je weet niet wat hij brengen zal.” Inderdaad we weten niet wat er morgen te gebeuren staat. Wat ons morgen zal overkomen. Het kan een rustige dag worden, maar het is ook mogelijk dat morgen ons leven instort voor ons gevoel. Maar onze tekst leert dat bij al die onzekerheid over de toekomst, dit zeker is: niets of niemand zal ons kunnen scheiden van de liefde van God. Dat weet je, en dat is alles wat je moet weten om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Niets kan ons scheiden van de liefde van God.

Tijdens onze gesprekken hebben we het gehad over ‘de liefde’. We hebben toen ook gezien dat het Grieks, de taal waarin ook de brief aan de Romeinen oorspronkelijk in geschreven is, drie verschillende woorden heeft, die we in het Nederlands allemaal vertalen met het woord ‘liefde’. De mensen toen waren dus van mening dat niet iedere vorm van liefde gelijk is. Wij weten dat ook wel. De liefde van man en vrouw voor elkaar, is anders als moederliefde. Ook anders als liefde van broers en zussen.

Voor vanavond zijn twee vormen van liefde belangrijk. De ene liefde wordt in het Grieks aangeduid met het woord ‘eros’. Van dit woord is ons woord ‘erotiek’ afgeleid. Eros is de liefde van het verlangen. Je wil bij haar zijn. Je wil haar aandacht. Je wil dit van haar. Je wil dat van haar. Het is de liefde van de aantrekkingskracht. Als je de televisie met zijn soaps en romantische films mag geloven is dat de enige liefde die er tussen man en vrouw is. Overigens was het vroeger met de stuiverromannetjes niet veel anders. Maar wie meent dat dit de liefde is waarop je een huwelijk kunt bouwen, die zal bedrogen uitkomen. Want de liefde die zoveel vraagt, raakt op den duur verveeld. Die dooft uit. En wat blijft er dan over? Weinig.

De andere liefde wordt aangeduid met het woord 'agapè'. Dat is een andere liefde. Dat is niet een liefde die op zoek is naar de bevrediging van persoonlijke belangen. Maar dat is een liefde die zichzelf geeft. Dat is een liefde die erop uit is de ander gelukkig te maken en te zien. Dat is niet een liefde die zijn uitgangspunt heeft in de eigen behoeften, maar die zich richt naar de behoeften van de ander. Het is dan ook in de Bijbel de aanduiding voor de liefde die God geeft. Wat in onze tekst ook in duidelijk naar voren wordt gebracht.

Want als nadere bepaling van Gods liefde staat in vers 39, dat God deze ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Paulus wijst hiermee op de liefde van God, zoals die voor is zichtbaar geworden is in het geschenk van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. Ja, als er één bewijs is voor Gods liefde voor ons, dan is het wel het geschenk van zijn kind. Er kunnen dingen in een mensenleven gebeuren die je geloof in Gods liefde kunnen doen wankelen. Paulus heeft ze genoemd in vers 35. Werkelijk verschrikkelijke dingen kunnen er in het leven van een mens gebeuren. Denkt u maar aan de beelden die we vorige maand te zien kregen uit de Gaza strook. Een man compleet verslagen en de weg kwijt omdat een bom op zijn huis is terecht gekomen en zijn vrouw en kinderen daarbij zijn omgekomen. Hoe geef je ooit aan zo'n verdriet een plaats in je leven? Hoe kun je ooit nog geloven in liefde? Door te letten op het kruis van Jezus Christus. De Zoon van de levende God verliet zijn heerlijke plaats in de hemel. Hij werd mens. Hij nam zo als echt God het uiterlijk aan van een schepsel. Een schepsel dat geschapen is om te dienen. En Hij diende God en Hij diende mensen. Hij genas mensen. Hij wekte mensen op uit de dood. Hij stierf een verschrikkelijke dood aan het kruis. Terwijl Hij niets, maar dan ook helemaal niets verkeerd had gedaan. Terwijl Hij bij wijze van spreken maar met zijn vingers had hoeven knippen en Hij was gelijk bevrijd geweest al de haat en woede die tegen Hem gericht was. Maar Hij knipte niet met zijn vingers, maar liet zich kruisigen en stierf zo voor onze zonden. Een Vader laat zijn eigen Kind sterven en laat zijn Zoon betalen voor de vijandschap waarop de mensen de Vader en Zoon telkens weer trakteren. Wat een liefde moet je hebben, om je kind te laten sterven voor mensen die zich als je vijanden gedragen. Ik kan er niet bij. Welke Vader doet zo iets? En zeker als je dan ook nog eens God bent. God heeft niets van ons nodig. Hij is in Zichzelf volmaakt gelukkig. Dus welk belang had Hij erbij? Niets anders dan het belang van zijn liefde. Hij heeft in zijn liefde ervoor gekozen om zondige mensen een plek te

geven in zijn hart. En Hij was bereid daarvoor de hoogste prijs te betalen die een vader betalen kan. De prijs van het leven van zijn Zoon.

En dat Hugo en Hanna, dat moeten jullie blijven beseffen. Je moet je oog gericht houden op de Zoon van God, Jezus Christus. Hij is het geschenk van Gods liefde. God heeft zijn Zoon aan jullie gegeven. Als Verlosser van je zonden. Daarom noemt Paulus de Heer in vers 39 'Jezus'. Maar God heeft jullie zijn Zoon ook gegeven als Leraar. Als iemand die jullie de weg in jullie leven heeft gewezen, wijst en zal wijzen. Als Profeet die jullie en ons in grote lijnen heeft verteld wat er nog met de aarde en haar bewoners gaat gebeuren. Als Priester die voor jullie bidt. Als Koning die jullie regeert en beschermt. Daarom noemt Paulus de Here hier ook met de naam Christus. In Jezus Christus hebben jullie en ieder die in Jezus gelooft het grootste cadeau ontvangen dat er ooit is uitgedeeld en zal worden uitgedeeld. En als je Jezus Christus als je Heer hebt aanvaard, dan ben je verzekerd van Gods liefde.

En als jullie dan telkens maar weer uit deze bron van Gods liefde putten, dan zullen jullie ook elkaar liefde kunnen blijven schenken. We hebben als mensen nu eenmaal geen blijvende bron van liefde in ons. Maar als we ons geliefd weten door Gods overweldigende liefde. Als we ons omringd weten door zijn zorg en warmte. Dan kunnen we vanuit die liefde, de liefde schenken die God van ons vraagt en die jullie aan elkaar vandaag beloofd hebben. Niet de liefde die zichzelf zoekt en zijn verlangens bevredigd wil zien. Maar de liefde die de ander gelukkig wil maken. Als jullie dat voor ogen houden, dan is het oog mogelijk om op een gegeven moment elkaar weer te vinden als je elkaar in de loop van de tijd misschien bent kwijtgeraakt. Dan kijk je nu of jij zelf wel genoeg ontvangt van de ander. Iets waar je toch niet aan kunt veranderen. Maar je kijkt naar wat je wel kunt doen: namelijk liefde geven. En als jullie je daar telkens weer van bewust zijn, dan zal jullie huwelijk een bron van vreugde voor de Here zijn, dan zal jullie huwelijk een bron van vreugde voor jullie zelf zijn. Ja, dan zal jullie huwelijk voor kinderen, die de Here je eventueel zal geven, een bron van geborgenheid zijn. Ja, dan zal jullie huwelijk ook voor de mensen om jullie heen een teken van hoop zijn. Namelijk dat jullie liefde overwint.

Niet omdat jullie zelf van die super bijzondere mensen zijn, maar omdat jullie putten uit de liefde van God. En van die liefde kun je zeker zijn. Net zoals Paulus. Want die schrijft in vers 38 met groot vertrouwen: "Ik ben ervan overtuigd". Hij had ook kunnen

schrijven: “Ik denk”. Of: “Ik hoop”. Maar dat schrijft hij niet. Hij heeft een diepe overtuiging. En wie het leven van Paulus kent, weet dat die overtuiging niet slechts gegrond is op goedgelovigheid van Paulus. Maar hij spreekt uit ervaring. Want terwijl hij de kerk van Jezus Christus vervolgde, heeft God zich niet tegen hem gekeerd. Maar God heeft hem geroepen. Hij heeft hem ogen geopend, zodat hij anders tegen Jezus van Nazareth aan ging kijken. God heeft Paulus al de zonden die hij tegen zijn Zoon en zijn kerk had begaan vergeven. God heeft hem erop uitgestuurd om onder de heidenen de blijde boodschap van Jezus Christus te vertellen. En God heeft hem vervolgens de vreugde verleend dat door zijn werk veel mensen in Jezus Christus gingen geloven en het evangelie in Europa bekend werd. Paulus weet waar hij over spreekt, als hij zegt dat hij ervan overtuigd is dat dood noch leven, engelen noch machten, noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte of wat er maar ook in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Die diepe zekerheid had Paulus. Die diepe zekerheid bindt de Here jullie Hugo en Hanna vanavond op het hart. En het is ons wens en bede dat jullie die zekerheid de rest van jullie leven met jullie mee mogen dragen. In vele gelukkige jaren samen en met de mensen die jullie lief zijn.

Amen