

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)
Tekst: Lucas 24, 45
Ochtenddienst / middagdienst

Broeders en zusters,

1. **Votum**
2. **Zegengroet**
3. **Zingen : Gezang 94 : 1 - 3**
4. **Lezing van de wet**
5. **Schuldbelijdenis door het zingen : Gezang 157 : 1 - 4**
6. **Genadeverkondiging**
7. **Zingen : Psalm 85 : 1 en 4**
8. **Gebet om vernieuwing door de Heilige Geest**
9. **Schriftlezing : Lucas 24 : 36 - 49**
10. **Zingen : Psalm 118 : 9 en 10**
11. **Tekst : Lucas 24 : 45**
12. **Prediking**
13. **Zingen : Gezang 95 : 1, 3 en 4**
14. **Dankzegging en voorbede**
15. **Slotzang : Gezang 99 : 1 en 2**
16. **Zegen**

Middagdienst

- 1. Votum**
- 2. Zegengroet**
- 3. Zingen : Gezang 94 : 1 - 3**
- 4. Gebed om zegen over de opening van Gods Woord**
- 5. Schriftlezing : Lucas 24 : 36 - 49**
- 6. Zingen : Psalm 111 : 1 en 2**
- 7. Tekst : Lucas 24 : 45**
- 8. Prediking**
- 9. Zingen : Gezang 95 : 1, 3 en 4**
- 10. Geloofsbelijdenis van Nicea**
- 11. Zingen : Gezang 165**
- 12. Dankzegging en gebed**
- 13. Inzameling van de offergaven**
- 14. Zingen : Gezang 99 : 1 en 2**
- 15. Zegen**

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en klein

Nog niet zo lang geleden was ik bij een broeder en zuster van de gemeente op bezoek. De zuster zat gezellig een legpuzzel te maken. Jullie kennen ze wel, jongens en meisjes. Allemaal kleine stukjes van karton met een stukje van een plaat erop. Van het plaatje op zo'n stukje kun je meestal niet veel maken. **[Puzzel]** Ja, je ziet dat het een stukje lucht is, of een stukje van een dak, een boom. Maar zelf al heb je alle stukjes dan weet je vaak nog niet goed wat het moet worden. Gelukkig staat bijna altijd voor op de doos hoe de puzzel eruit moet zien als hij klaar is. Maar het bijzondere van de puzzel van deze zuster was dat er wel een plaatje op de voorkant van de doos stond, maar dat dat niet klopte met de stukjes. Op zich hoorde de doos wel bij die puzzel, maar het plaatje klopte niet. Het plaatje op de doos was 180 graden gedraaid met het plaatje op de puzzel. En dan wordt zo'n puzzel gelijk een heel stuk moeilijker. Want waar hoort dat stukje dak dan, en waar dat stukje met die boom erop? Waar dat gezicht?

Zoiets moet het ook voor de apostelen geweest zijn op de Paasdag. Voor ons is het heel vanzelfsprekend. Met Pasen vieren we de opstanding van de Heer Jezus. De overwinning op de dood. Het bewijs dat Jezus voor al onze zonden heeft betaald. Wij vinden het gewoon dat de Heer Jezus op Goede Vrijdag stierf en met Pasen weer opstond. Maar zo vanzelfsprekend was het indertijd voor Jezus' leerlingen niet. Ja, ze waren 's morgens vroeg al door de vrouwen die naar het graf van Jezus waren gegaan op de hoogte gesteld van het feit dat het graf leeg was. Dat was een stukje van de puzzel. Ze hadden ook gehoord dat de vrouwen engelen hadden ontmoet. Dat was een ander stukje. Dat liet zien dat het lichaam van de Heer Jezus niet geroofd was. Die engelen hadden bij de ingang van het graf gezeten en die hadden verteld dat Jezus uit de dood was opgestaan. Sommigen van hen waren daarop zelf naar het graf gegaan en hadden geconstateerd dat het graf inderdaad leeg was. Het graf was leeg en op grond van de verhalen en de feiten moest Jezus wel opgestaan zijn uit de dood. Maria Magdalena had zelfs met Hem gesproken als ze haar mochten geloven, maar daarmee was het voor de leerlingen nog geen Pasen. Zelfs toen Jezus in hun midden verscheen was het nog geen Pasen geworden in de ware zin van het woord. Het was een nieuw stukje van de puzzel dat op een gegeven moment iedere twijfel weg nam over de vraag of Jezus weer onder de levenden was. Ook al was moest Jezus daarvoor wel zijn handen laten zien en wat geroosterde vis eten.

Maar toch was het ook toen nog geen Pasen. **[Echt Pasen?]** Want hoe kan Pasen nu Pasen zijn als je wel weet hebt van de opstanding van Jezus, maar niet begrijpt wat deze opstanding betekent? Ze kenden de feiten, ze hadden diverse puzzelstukjes in handen, maar ze konden er geen samenhangend plaatje van maken. Ook al zouden ze het plaatje moeten kennen, want het plaatje is al geschetst in de boeken dat ze zo goed kennen. De boeken waar ze mee zijn opgegroeid. De wet van Mozes. De boeken Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Het boek van de Psalmen en de Profeten. Kortom de boeken van het Oude Testament. Al die boeken spreken over Jezus Christus, hun Meester.

Dat waren nog meer stukjes van de puzzel, maar toch kregen ze de gebeurtenissen van de afgelopen dagen niet in overeenstemming met de Schriften. Waarom niet? Omdat ze nog vast zaten in hun zelf gevormde beeld van de Messias. **[Verkeerd Messiasbeeld]** De Messias zou op de troon van David plaats nemen. Die zou hun vijanden verslaan, zoals David de Filistijnen had verslagen. Ze zouden weer een vrij land en een vrij volk zijn. Weer meetellen onder de volken van deze aarde. Maar dat was er niet van gekomen. Ja, ruim een week geleden hadden ze gedacht dat het grote moment gekomen was, toen hun Meester op een ezel Jeruzalem was binnen gereden en de mensen voor Hem hadden gejuicht. Maar daarna was alles heel snel anders geworden met als triest eindpunt de kruisiging en dood van hun Meester.

Ze hadden puzzelstukjes uit de Bijbel en ze hadden zich aan de hand daarvan een beeld gevormd van de Messias, maar ze kregen het niet passend op Jezus Christus. In ieder geval niet passend bij de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Ze hadden nog iets nodig. En in zijn liefde voor zijn leerlingen ging Christus daarvoor zorgen. Hij ging, zoals in onze tekst staat hun verstand ontvankelijk maken voor de Schriften. **[Jezus opent verstand]** Ik denk dat velen van ons dit wel kennen als het om Gods Woord gaat. Je kunt jarenlang met een bepaalde tekst worstelen, die je maar niet begrijpt. En dan vallen plotseling de schellen van je ogen en ga je het begrijpen. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld gehad met de uitverkiezing en met de eer van God. En het is fantastisch als je ogen dan open gaan, want dan begrijp je niet alleen dat vraagstuk beter, maar je gaat vooral meer van God begrijpen. Van de grootheid van zijn liefde en genade. Zulk soort ervaringen geven ook altijd een gevoel van bevrijding. Want vaak zit er iets in jezelf waardoor je de dingen maar niet goed ziet. Je blijft bij de uitverkiezing je maar afvragen

waarom God jou zou uitkiezen, terwijl jij dat zelf nooit zou doen. Want je kent als geen ander je eigen donkere kanten. Of je denkt te moeten bewijzen dat God toch echt geen verkeerde keuze heeft gemaakt, terwijl je dat niet waar kunt maken. Integendeel. Of je blijft maar vastzitten in het gevoel dat God niet eerlijk te werk gaat bij de uitverkiezing. Je zou wat dat betreft het lezen van de Bijbel kunnen vergelijken met het eten van een snoepje. Je hebt zachte toffees. Die bijt je zo door en je weet gelijk hoe hij smaakt. De waarheid van Gods Woord is niet als een zachte toffee, maar meer als een hard zuurtje.

[Snoepjes] Een zachte toffee bijt je met gemak door en dan weet je gelijk wat er in de kern zit. Maar op een echt hard zuurtje moet je zuigen, zuigen en nog eens zuigen. Sommige zuurtjes zijn zo hard dat je er gemakkelijk schade van aan je gebit kunt krijgen als je er op gaat bijten. Je moet zuigen en dan komt de smaak echt tot zijn recht.

En zo gaat de Heer Jezus zijn leerlingen bij de kern brengen. Hij maakt hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Aan de hand van de Schriften laat Hij ze zien dat alles rond Hem is gegaan zoals voorzien was. Zijn lijden. Zijn sterven. Zijn opstanding uit de dood. Al deze dingen moesten met de Messias gebeuren. Wat moet het voor de leerlingen een feest zijn geweest toen ze eindelijk de puzzelstukjes in elkaar konden passen en ze het beeld compleet kregen. Want de afgelopen dagen waren ze ernstig gaan twijfelen over de vraag of Jezus nu inderdaad de Messias was. Maar nu konden ze daar weer 'ja' op zeggen. En nu gingen ze ook zien waarom de dingen moesten gebeuren zoals ze gegaan waren. Jezus' lichaam moest worden geofferd als betaling voor hun zonden. **[Door de Schriften]** En niet alleen voor die van hen, maar voor die van alle mensen. Ja, toen brak ook voor hen werkelijk het feest van Pasen los. Het Paaslam is geslacht en onze zonden zijn vergeven. De dood heeft toch niet het laatste woord maar Jezus Christus is het laatste Woord. Zo werd deze dag meer en meer een feestdag voor de leerlingen die aan het begin van de dag nog zo verdrietig waren geweest.

En wat moet het voor onze Heer een feest zijn geweest om zo zijn leerlingen te mogen troosten. Om zo hun ogen te mogen openen en de Schriften tot leven te brengen. En dat, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat wil de Heer Jezus ook vandaag zo graag doen. Wat betekent het Paasfeest nu voor ons? Als je jong bent misschien nog niet zo heel veel. Ja, het is een feestdag waarop we de opstanding van de Heer vieren. En misschien geniet je ook van de verhalen rond het Paasfeest. Van de vrouwen die naar het graf gaan en de steen weggerold zien. Van de engelen die de vrouwen het blijde nieuws

vertellen. **[Echt Pasen voor ons?]** Van de ontmoetingen van die dag. Maar als we ouder worden wordt de betekenis van deze dag groter en groter. Zeker als we onze geliefde man of vrouw of een kind hebben moeten begraven. Wat maakt het een verschil of dat graf het eindpunt is van het leven of een doorgang tot het eeuwige leven. Wat maakt het een verschil als je weet dat dat lichaam van die geliefde niet voor altijd verloren gaat in de grond, maar dat het daar uit zal worden opgewekt. Ja, dat je man, vrouw of kind een nieuw lichaam ontvangt. Een verheerlijkt lichaam.

Wat is het een feest bij al ons getob op deze aarde dat we mogen weten dat we met Jezus Christus gestorven zijn en zijn opgestaan. We mogen één zijn met Hem. Hij in ons en wij in Hem. Dat is zo ongelooflijk mooi. Zo onvoorstelbaar. Dat wordt meer en meer je troost in dit leven. Mijn lichaam van de zonde is met Jezus gestorven en begraven.

[Met Christus] O ja, het roert zich nog en steekt geregeld de kop op, maar het brengt mij niet langer onder het oordeel van God. En wat is het heerlijk om te mogen merken dat je meer en meer met een nieuw lichaam wordt bekleed. Een lichaam dat zich in willen zetten voor de HERE en zijn Koninkrijk. Een lichaam dat meer en meer ervan geniet om God lief te hebben en te doen wat Hij van ons vraagt. Want dat is zo belangrijk voor onze Heiland. Dat u met Hem opstaat uit de dood en met Hem leeft. Dan is het werkelijk Pasen. Pasen in al zijn volheid.

Zo is Pasen een feest van blij nieuws. We zeggen vaak 'blijde boodschap'. Maar 'nieuws' geeft eigenlijk de gevoelswaarde beter weer van het woord evangelie. Het gaat om nieuws. Nieuws dat eigenlijk over heel de wereld op het journaal zou moeten zijn. **[Supernieuws]** Omdat het alle mensen aangaat. De mensen overal ter wereld en de mensen van gisteren, nu en morgen. En omdat het ieder mensenleven raakt. Want ieder mens heeft te maken met de dood en Er is geen groter en belangrijker nieuws dan dit. De dood van zijn kracht beroofd doordat Jezus Christus de Zoon van God naar de wereld is gekomen en met zijn leven voor de zonden van alle mensen heeft betaald. Hier zou het vanavond en de rest van de week in iedere actualiteitenrubriek over moeten gaan. Want belangrijker nieuws dan dit is er niet voor deze wereld en de mensen die erop wonen.

Amen