

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)
Tekst: Lucas 2, 25 - 35
Ochtenddienst / middagdienst

Broeders en zusters,

1. **Votum**
2. **Zegengroet**
3. **Zingen : Psalm 34 : 1 en 2**
4. **De Tien Woorden van het Verbond aan de hand van Gezang 176a op de volgende manier: lezen vers 1 – 3, zingen vers 4 – 7, lezen vers 8 – 10, zingen vers 11 - 13**
5. **Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest**
6. **Schriftlezing : Lucas 2 : 21 - 40**
7. **Zingen : Psalm 118 : 8 en 9**
8. **Tekst : Lucas 2 : 25 - 35**
9. **Prediking**
10. **Zingen : Gezang 52 : 1 en 2**
11. **Dankzegging en voorbede**
12. **Inzameling van de offergaven**
13. **Slotzang : Lied 473 : 1, 2, 5 en 10**
14. **Zegen**

Middagdienst

- 1. Votum**
- 2. Zegengroet**
- 3. Zingen : Psalm 34 : 1 en 2**
- 4. Gebed om zegen over de eredienst**
- 5. Schriftlezing : Lucas 2 : 21 – 40**
- 6. Zingen : Psalm 118 : 8 en 9**
- 7. Tekst : Lucas 2 : 25 – 35**
- 8. Prediking**
- 9. Zingen : Gezang 52 : 1 en 2**
- 10. Belijdenis van geloof door het zingen van Gezang 179b**
- 11. Dankzegging en gebed**
- 12. Inzameling van de offergaven**
- 13. Zingen : Lied 473 : 1, 2, 5 en 10**
- 14. Zegen**

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en klein

Er is soms sprake van iets heel merkwaardigs in de kerk. Namelijk dat er moeite is met vroomheid. Het is nuttig om op dat punt eens je hart te onderzoeken. Stel uzelf de vraag eens hoe u tegen vroomheid aankijkt. Vind u het positief als mensen een vroom leven proberen te leiden? **[Problemen met vroomheid]** Moedigt u mensen aan die vroom proberen te leven? Probeert u ook zelf een vroom leven te leiden? Als u merkt dat u moeite hebt met het vroomheid, ga dan eens na waar die moeite vandaan komt? Bent u misschien bang voor Farizeïsme? Dat mensen willen laten zien hoe goed zij wel leven? En, dat komt er dan vaak bij, hoe slecht een ander leeft. Dat zou kunnen. Of ben u bang voor schijnheiligheid? Hebt u bijvoorbeeld nare ervaringen opgedaan. Mensen die naar buiten toe heel vroom over kwamen, maar in werkelijkheid oneerlijk waren. Anderen misbruikten bijvoorbeeld. Dat komt helaas voor. Moeite met vroomheid kan ook te maken hebben met het idee dat dan het plezier uit het leven weg is. Bij vrome mensen denken we dan aan mensen die heel serieus leven en maar weinig genieten. Mensen die zwaar op de hand zijn. En zulke mensen zijn er. Maar dat hoeft echt niet. God is blij met vrome mensen. **[God blij]** David was een vroom man, maar hij kon ook echt genieten van het leven. En wat te denken van de Heer Jezus. Hij was zeer vroom. Maar Hij kon genieten. Hij genoot van de omgang met zijn Vader. Dat gaf Hem energie. Maar Hij genoot ook van een goede maaltijd. Zijn eerste wonder was het wonder in Kana. Waarbij Hij een enorme hoeveelheid water in de lekkerste wijn veranderde. Ook lezen we in het boek Prediker dat het een zegen is als je bij al je ploeteren kunt genieten van eten en drinken. Een vroom leven is echt niet een somber en zwaarmoedig leven. Dat wordt er nog wel eens van gemaakt. Maar in dat geval zit er vaak iets van werkheiligheid in. Mensen ontzeggen zich dingen om zo bij God in een goed blaadje te komen. Maar dat staat juist haaks op echte vroomheid. Want wie echt vroom is verwacht alles van God. Maar het is ook mogelijk dat wij moeite met vroomheid hebben om een verkeerde reden. Omdat het ons confronteert met ons eigen geloof. Een geloof dat slap is en waar weinig verlangen in zit om voor God te leven. We zijn wel christen, maar Christus mag ons niet te veel in de weg lopen. We willen wel onze eigen gang kunnen gaan. **[Niet blij omdat]** We hinken min of meer op twee gedachten. We zoeken ons geluk in de dingen van dit leven, maar zijn christen omdat we toch ook graag naar de hemel willen. Maar

we storen ons aan broeders en zusters die werk proberen te maken van hun dagelijks gebed en hun dagelijks Bijbel lezen. We storen ons aan broeders en zusters die verdriet hebben over hun zonden en die daar tegen strijden. Want dat moeten wij dan blijkbaar ook doen. En daar hebben we geen zin in. Als dat bij ons het geval is dan moeten we ons bekeren. Want de HERE wil bij zijn kinderen zien dat ze tijd maken voor gebed. Dat ze geregeld hun Bijbel open slaan en zijn Woord tot hun hart laten doordringen. Hij wil dat we de zonden ontvluchten en heilig leven. Uit liefde voor Hem. We lezen in Mattheüs 1 dat Jozef een rechtschapen of vroom was. We lezen in onze tekst over Simeon die een rechtvaardig en vroom man was. En daar was God blij en dankbaar voor. En zoals God Jozef gebruikte voor de komst zijn Koninkrijk, zo doet God dat ook met Simeon. Ik bedien u het Woord van God onder het volgende thema:

[Thema & verdeling] De vrome Simeon ontmoet de Messias in de tempel van de HERE.

We zullen zien:

- 1. Wat God aan Simeon heeft beloofd,**
- 2. Hoe Simeon de HERE dankt,**
- 3. Hoe Simeon Maria voorbereidt op de toekomst.**

We zullen dus eerst zien wat God aan Simeon heeft beloofd. Er woont een man in Jeruzalem. Een weinig opvallende man. Zijn gezondheid is broos. Naar de mens gesproken heeft hij niet zo lang meer te leven. Hij weet dat zelf ook. Elke dag ervaart hij het aan den lijve. Mijn krachten zijn niet meer wat ze geweest zijn. Maar het is niet zo dat hij geen plezier in het leven heeft. Integendeel. Hij kan echt van het leven genieten. Hij geniet van het leven met God. Hij ervaart de aanwezigheid van God in zijn leven. Hij ervaart hoe God voor hem zorgt. Hoe God hem lief heeft. God kent hem en dat weet hij. Dat is wat hem blij maakt. Hij wil daarom ook niets doen waar hij God verdriet mee zou doen. Hij maakt graag tijd voor God. Om te bidden. En om Gods Woord te overdenken. Met vreugde geeft hij geld aan armen. Want ach, dat geld is niet zo belangrijk. Als hij te eten en te drinken heeft, kleding en een dak boven zijn hoofd is hij tevreden.

[Simeon leeft] Zijn grootste zorg was niet zijn dagelijks levensonderhoud. Hij maakte zich druk om andere dingen. Hij verlangde ernaar dat God zou gaan doen wat Hij al eeuwen geleden aan zij volk had beloofd. Namelijk dat God de tijd zou laten aanbreken dat Hij Israël troost zou schenken. Hij verwachtte de dag die God had beloofd. De dag

waarop Israël uit zijn nood verlost zijn worden. Een dag van troost. Daar verlangde hij naar. Daar was hij ook op voorbereid. Zijn vroomheid en de verwachting dat God zijn belofte van troost zou gaan waar maken zijn met elkaar verbonden. Wat eenvoudig te begrijpen is.

[Wat zou u doen?] Wat zou u doen als u weet dat de Heer Jezus nog tijdens uw leven terug komt? Wat zouden jullie doen, jongens en meisjes, als je zou weten dat de Heer Jezus nog tijdens jouw leven terug komt? Dus misschien zelfs vandaag. Zou je dat fijn vinden? Of raak je in paniek? Ben je daar bang voor. Omdat je weet dat je niet eerlijk bent tegen God. Je doet bepaalde zonden en vraagt nooit om vergeving. Je pest bijvoorbeeld vaak je broer of zus. Of steelt snoep uit de trommel. Of je zegt lelijke dingen tegen je vader en moeder. Wat gaat Jezus daarvan zeggen als Hij misschien vanavond al terug komt? En hoe zit het met u, broeders en zusters? Raakt u in paniek omdat u misschien zo weinig tijd voor Hem hebt gemaakt. U had niet zo'n behoefte aan Hem in uw leven. Zal Jezus dan bij zijn terugkeer hetzelfde tegen u zeggen: 'Ik heb ook geen behoefte aan jou in mijn leven?' Wie dicht bij God leeft, heeft zijn leven op orde. Die heeft een zuiver hart. Niet dat hij nooit zonde doet. Maar hij veegt zijn zonden niet onder het tapijt, maar hij brengt ze bij Jezus Christus. Hij belijdt ze en vraagt er vergeving voor. Hij maakt tijd voor de HERE, omdat hij de HERE wil ontmoeten in gebed en in zijn Woord. Zo heeft Simeon zijn leven op orde.

Mensen in zijn omgeving vragen zich mogelijk af wat hij nog van het leven te verwachten heeft. Ze moesten eens weten. Simeon is vol verwachting over zijn leven. Zelfs over zijn leven op aarde. Want de Heilige Geest heeft Hem duidelijk gemaakt dat hij niet zou sterven voordat hij de Gezalfde van God zou zien. Dat moet heel bijzonder voor hem zijn geweest. Stel dat de Heilige Geest u bekend zou maken, dat u niet sterft voordat Jezus Christus terug komt op aarde. Dat zou toch enorme invloed hebben op uw leven. Iedere dag zou je wakker worden en je afvragen of het vandaag gaat gebeuren. U zou nooit vergeten om tijd te maken voor God.

[Simeon verwacht Messias] Simeon was die bewuste dag door de Heilige Geest naar de tempel gedreven. Hij stond daar ergens in de voorhof of in de schaduw van de zuilengalerij. Hij zag hoe mensen door de poort gingen. Jonge mensen. Oude mensen. Joden uit Jeruzalem. Maar ook Joden uit het buitenland. Rijke mensen. Arme mensen. Het is een bonte verzameling. Hij ziet mensen naar de priesters gaan om hun offer aan te bieden.

En op een gegeven moment valt zijn oog een jong echtpaar met een baby op de arm. En dan weet hij het. Hoe hij het weet? Dat moet de Heilige Geest hem hebben ingegeven. Maar hij weet het: dat kind is de Gezalfde van God. Misschien had het helemaal niet aan zijn verwachtingen beantwoord. Mogelijk had hij rijke ouders verwacht. Maar dit is het kind. En hij gaat naar de ouders en het kind toe. Hij strekt zijn handen naar het kind uit en ze geven het in zijn armen. De belofte van God is uitgekomen. Hij ziet met zijn eigen ogen de vertroosting van Israël. De Gezalfde van God. Dat in de eerste plaats.

[Punt twee] We zien in de tweede plaats hoe Simeon de HERE dankt. Simeon is zo blij. Hij mag het Kind zien dat de wereld zal redden. God doet beloftes. En Hij vraagt soms veel, heel veel geduld van zijn kinderen. Maar Hij maakt ze waar. Nu kan hij sterven. Dat is het eerste dat hij zegt: 'Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd.' Simeon, die zich een knecht weet van God, mag nu sterven. Ja, de dood is er nog wel. Ook al is het Kind gekomen. Hij zal binnenkort sterven. **[Sterven ondanks Messias]** Maar het feit dat hij moet sterven neemt zijn vreugde niet weg. Want Hij begrijpt waarom dit Kind is geboren. Hij weet dat dit Kind troost zal gaan brengen voor Israël. Hij weet ook dat dat niet zonder slag of stoot zal gaan. Dat het met lijden gepaard zal gaan. Dus hij is niet verbaasd dat hij zelf nog moet sterven. Maar ondanks die wetenschap is hij blij. Want hij heeft de redding, of letterlijk vertaald, het reddende van God gezien. Het is dit Kind.

Simeon blijkt een goede kenner te zijn van het boek Jesaja. Want diverse malen citeert hij tijdens zijn lofprijzing uit dit boek. De uitdrukking 'het reddende van God' komt uit de Griekse vertaling van Jesaja 40,5.

Daar staat die zwakke man met dat Kind op zijn arm, God te prijzen. Het moet een bijzonder gezicht zijn geweest. En hij zegt nog meer over het Kind. Namelijk dat God dit Kind niet verborgen houdt. Nee, Hij toont het Kind aan alle volken. Alle volken moeten weten dat God voor redding zorgt. Zoals alle volken lijden onder de zondeval, zo moeten alle volken nu ook weten dat de Redder is geboren. **[Messias redt volken]** Dit Kind is een licht. Een licht waardoor zichtbaar zal worden dat ook uit de volken van de wereld, mensen gered zullen worden. Door Hem zal zichtbaar worden dat ook onder hen kinderen van Abraham leven. Maar dat gaat niet ten koste van de eer van Israël. Maar het zal juist bijdragen aan de eer van Israël. Want nu zal de heel de wereld Israël prijzen, omdat uit dit volk hun Verlosser geboren is. Dat in de tweede plaats.

[Punt drie] We zullen in de derde plaats zien hoe Simeon Maria voorbereidt op de toekomst. Simeon is dolgelukkig dat hij de Gezalfde van God heeft gezien. Hij is de HERE dankbaar. Maar hij weet ook dat dit Kind niet gelijk aan alle lijden een einde zal maken. Zo weet hij dat hij gaat sterven. Dit Kind gaat verlossing brengen, maar deze verlossing zal niet een grote triomftocht zijn. Jezus zal belangrijk zijn voor Israël en de wereld. De namen van Jozef en Maria zullen bij vele mensen bekend worden en ze zullen met respect over hen spreken. Allemaal prachtig. Maar de weg waarlangs deze Gezalfde de wereld zal redden zal een pijnlijke weg zijn.

Wat Simeon over Jezus heeft gezegd, heeft Jozef en Maria verbaasd. Ze hadden al veel van Gabriël gehoord over hun zoon en ook van de herders. Nieuw is dat Jezus ook van grote betekenis zal zijn voor de volken. Voor de heidenen. Ook zullen ze niet op een dergelijke ontvangst in de tempel hebben gerekend. Tot nu toe was er niet buitengewoon veel belangstelling geweest voor hun kind. Slechts weinig mensen wisten hoe bijzonder dit kind was. **[God bezorgt]** En dan worden ze zo ontvangen in de tempel van de HERE. In het huis van de Vader van dit Kind zorgt de Vader voor een passende begroeting van zijn Zoon en zijn ouders.

Simeon zegent Jozef en Maria. Hij wenst ze geluk dat zij door God zijn uitgekozen om de vader en moeder van dit bijzondere kind te zijn. Als mensen een kind van de HERE ontvangen is dat een zegening, maar in het geval van dit Kind helemaal. En als ouders hoop je dat je trots kunt zijn op je kinderen. Dat ze je leven zullen verrijken. En wat zullen Jozef en Maria trots kunnen zijn op hun zoon. Hij zal het leven van ontzettend veel mensen redden. **[Grote verwachtingen]** Wat zal Hij hun leven verrijken. Al zal het ook niet altijd eenvoudig zijn geweest een kind op te voeden dat je al op vroege leeftijd voorbij streeft. Hij zal al snel meer weten over God dan jij. Hij zal vanaf het begin een beter mens zijn dan jij. Beter weten wat goed is en verkeerd. Hij zal God meer liefhebben dan jij. Hij zal meer voor God overhebben dan jij. Hij zal nooit zijn excuses hoeven aan te bieden omdat Hij wat verkeerd heeft gedaan. Terwijl jij dat wel doet.

Maar dat niet alleen. En daarbij richt Simeon zich tot Maria. Dat doet vermoeden dat Jozef op redelijk jonge leeftijd gestorven is. Al voordat Jezus publiek ging optreden. Tegen Maria zegt hij: 'Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.' Wat

ze heeft ervaren bij de geboorte van Jezus, zal ook het geval zijn in zijn verdere leven. De wereld maakt niet ruim plaats voor haar Zoon. Hoewel Hij naar de wereld gekomen is om hem te redden. Hij zal weerstand oproepen en velen zullen Hem liever kwijt zijn dan rijk. Het optreden van Jezus zal de mensen diep raken. Niemand zal neutraal kunnen blijven. Iedereen zal zich een mening over Hem vormen. Met alle gevolgen van dien. **[Veel mensen ten val]** Velen zullen door haar Zoon ten val komen. Waarom ten val komen? Omdat Hij hun zal ontmaskeren. Tot dat moment hadden ze zich voor de wereld voor kunnen doen als mooie en vrome mensen. Maar nu de Zoon van God is gekomen en de mensen oproept om naar Hem toe te gaan, omdat Hij en Hij alleen mensen met God kan verzoenen, zal zichtbaar worden wat er in hun hart leeft. Namelijk dat ze trotse mensen zijn. Mensen die, in hun eigen ogen, geen verlossing nodig hebben. Als Jezus onvoorstelbare wonderen doet die nooit eerder door mensen zijn gedaan, dan moet je wat van Hem vinden. Dan is Hij of een boosaardige bedrieger of Hij is een liefdevolle genezer. Dan is er geen tussenweg mogelijk. Niemand kan neutraal blijven. **[Aan het licht]** Zo zal optreden van haar Zoon aan het licht brengen wat er in de harten van mensen leeft. Het optreden van haar Zoon zal zichtbaar maken wie er wel behoefte heeft aan verlossing en wie vindt dat hij dat niet nodig heeft. Het zal duidelijk maken wie er op zichzelf vertrouwt en wie naar verlossing zoekt. Het zal duidelijk maken hoe ze tegenover God staan. Of ze zich zondig zullen voelen of niet. Wie dus meent dat Jezus de handen van de mensen op elkaar zal krijgen. Wie meent dat iedereen met Hem weg zal lopen en zijn ouders gelukkig zal prijzen met zo'n bijzonder kind. Die zal bedrogen uitkomen.

En uiteindelijk zal de weerstand en ergernis van bepaalde mensen zo groot worden dat ze Hem zullen haten. Zo groot dat ze haar Zoon verschrikkelijke dingen zullen aandoen. Zodat het zal voelen of iemand haar hart met een zwaard doorboort. Maar de mensen die Jezus wel zullen aanvaarden als hun Verlosser. Zij zullen door Hem gered worden. Een vroom leven, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes, is geen saai leven.

[Rijk leven] Integendeel, het is een rijk leven. Een leven dicht bij Gods hart. Dat hart overstroomt van pure liefde. Simeon heeft dat leven bij God genoten en doet dat vandaag nog meer dan toen. Laten wij dan in zijn voetsporen gaan. Dan zullen we net zo blij zijn met de redding die God ons geeft. Met zijn Zoon Jezus Christus.

Amen