

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)
Tekst: Johannes 5, 44
Ochtenddienst
H. Avondmaal

Broeders en zusters,

- 1 Votum**
- 2 Zegengroet**
- 3 Zingen: Psalm 47 : 1 en 2 (oproep aan alle volken om blij te zijn in God)**
- 4 Lezing van de wet**
- 5 Zingen: Psalm 130 : 2 en 4**
- 6 Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest**
- 7 Schriftlezing: Johannes 5 : 19-47**
- 8 Tekst: Johannes 5 : 44**
- 9 Woordbediening**
- 10 Zingen: Psalm 62 : 4 en 6 (in God is onze redding en eer)**
- 11 Dankzegging en voorbede**
- 12 Collecte**
- 13 Zingen: Psalm 68 : 11**
- 14 Klaarmaken tafel: Gezang 4**
- 15 Tijdens viering: Lied 358, Psalm 122, Gezang 111 (58 GK)**
- 16 Slotzang: Psalm 146 : 1 en 4 (al mijn levensdagen zingen voor de Heer)**

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en klein,

Ik weet niet of jullie het nog weten, jongens en meisjes. Maar vorige week hebben we in de preek 's morgens stil gestaan bij Johannes de Doper. Leerlingen van Johannes de Doper maakten zich zorgen. Want veel van de oude leerlingen van Johannes, liepen niet meer achter Johannes aan, maar achter Jezus. De mensen wilden graag horen wat Jezus te zeggen had. Ze wilden zien wat Jezus deed. En wat Johannes zei en deed vonden ze niet meer zo belangrijk. Johannes was niet meer zo populair als vroeger. De leerlingen van Johannes vonden dat niet leuk en ze hadden gedacht dat Johannes dat ook niet leuk zou vinden. Maar tot hun verbazing was Johannes juist blij. Want Johannes was in de wereld gekomen om de komst van de Here Jezus voor te bereiden. Zijn taak was ervoor te zorgen dat de mensen Jezus zouden gaan volgen en dat was wat er nu gebeurde. Johannes zocht niet zijn eigen eer, maar de eer van Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van de enige ware God. Jezus moest meer worden en hij Johannes minder. Dat hij daardoor minder populair was bij de mensen vond hij helemaal niet erg.

En dat is als je daar goed over nadenkt toch heel vreemd. Want als je ziet wat mensen er allemaal voor over hebben om maar populair te zijn. Om er maar voor te zorgen dat de mensen tegen ze opkijken. Om er maar voor te zorgen dat de mensen over ze praten. Dan roept dat de vraag op waarom Johannes die populariteit zomaar opgeeft. Als je heel erg je best hebt gedaan om de leukste jongen of meisje in de klas te zijn, dan doe je er ook je best voor om dat te blijven. Maar Johannes niet. Die vond allemaal prima. Jezus Christus moet meer worden, ik minder. Wat bezielt Johannes dan?

Johannes zit anders in elkaar dan de meeste mensen. Ook anders dan de mensen waar de Here Jezus mee te maken in onze tekst. Deze mensen hebben grote moeite met het optreden van de Here. Hij heeft een man die Hij genezen had opdracht gegeven om zijn matras te dragen. En dat terwijl het sabbat is en dat volgens de Farizeeën en schriftgeleerden dat helemaal niet mag. Verder winden ze zich er op over het feit dat Jezus God zijn Vader noemde en Zich daarmee met God gelijk stelde (vs18).

De Here Christus legt uit in ons tekstvers waarom Johannes zich wel verheugt over de Here Jezus en de groei van zijn aanhang en deze invloedrijke Joden niet. "Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven?" Hun eerzucht staat hun in de weg om in Christus

te geloven. En zo is het ook nu nog in de wereld. Veel mensen zouden best in Christus willen geloven, maar ze vinden het offer dat dat vraagt te hoog. Wie wil er voor ouderswets uitgemaakt worden, omdat hij vindt dat de seksuele gemeenschap alleen in het huwelijk thuis hoort? Wie wil er voor suf uitgemaakt worden omdat hij zondags twee keer in de kerk zit in plaats van aan het strand of in een voetbalstadion? Wie wil het risico lopen dat hij promotie misloopt, omdat hij zich niet bedient van oneerlijke methodes? Wie geeft nu tientallen, soms zelfs honderden euro's per maand weg aan de kerk, terwijl je voor dat geld zoveel leuke dingen zou kunnen doen? Deze hooggeplaatste Joden pasten wel op om Jezus te volgen. Ze zouden uit de synagoge worden gebannen en hun hoge positie kwijtraken. Ja, Jezus Christus volgen kost wat.

Maar het derde Johannes niet wat de mensen van hem dachten. Het derde hem niet dat hij in de woestijn leefde, sprinkhanen at en in een kamelenharen mantel liep. Als hij had gewild dan had hij best een luxer leven kunnen hebben. Er zouden best mensen geweest zijn die hem een mooi dak boven zijn hoofd, een zachte mantel en beter eten hadden willen geven. Maar Johannes zocht iets anders in zijn leven: de eer van God. Johannes wil voor, door en met God leven. En wie met, voor en door de Here wil leven, ontvangt de eer van God. De eer dat God je in zijn Zoon Jezus Christus tot Gods kind wordt aangenomen. De eer dat Jezus Christus je aan zijn tafel ontvangt. De eer dat Hij ons zijn vlees te eten geeft en zijn bloed te drinken. De eer dat Christus Hij de gemeenschap met ons zoekt. Hij in ons en wij in Hem. De eer dat de Heilige Geest in ons wil wonen. De eer dat de Heilige Geest in ons aan het werk is. Dat Hij zich ervoor inzet om van zondaars zoals wij nieuwe mensen te maken. Niet dat wij nu al, in deze bedeling, geheel bevrijd worden van onze zonden, maar we mogen wel vooruit gaan. Door de genade van God en door de kracht van de Heilige Geest.

Want een eer valt ons te beurt, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat God ons deze eer schenkt. Daar kan geen eer van mensen tegen op. De eer van de mensen is nog sneller weg dan de sneeuw van de afgelopen week. Maak u daar dus niet druk om. Zoek de eer van God en dan zal Hij u eren.

Amen