

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)  
Tekst: Johannes 3, 25 - 36  
Ochtenddienst

Broeders en zusters,

1. **Zingen : Psalm 105 : 1 en 5 (Morgenster)**
2. **Schuldbelijdenis door zingen Gz 155 : 1- 3 NGK, Gz 17 GK**
3. **Genadeverkondiging met aansluiten zingen : Gz 92 : 2 en 3 NGK, Gz 21 : 2 en 3 GK**
4. **Gebed voor vernieuwing door de Heilige Geest**
5. **Schriftlezing : Johannes 1 : 19 -34**
6. **Zingen : Psalm 34 : 4 en 7 (over de Here die redt en beschermt)**
7. **Tekst : Johannes 3 : 25 – 36 (lezing vanaf vs 22)**
8. **Zingen : Lied 75 : 1 en 3**
9. **Lezing van de wet**
10. **Zingen : Psalm 37 : 1 en 3 (niet jaloers zijn op wie onrecht doen)**
11. **Dankzegging en voorbede**
12. **Slotzang : Psalm 27 : 3 en 4**

**Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en klein,**

**Johannes de Doper verheugt zich over de groeiende aanhang van zijn Heer Jezus Christus.**

**We zien daarbij drie dingen:**

- 1. Hij ervaart vreugde als vriend van de Bruidegom,**
- 2. Hij ervaart vreugde als dienaar over zijn hemelse Heer,**
- 3. Hij ervaart vreugde als zondaar over zijn Verlosser.**

**We zullen dus eerst zien dat Johannes als vriend van de Bruidegom vreugde ervaart over de groeiende aanhang van Jezus.** Wie wil er nu niet populair zijn? Jullie toch allemaal jongens en meisjes? De leukste jongen van de klas zijn of het leukste meisje. En dat werkt niet alleen op de basisschool zo. Op de middelbare school wordt dat alleen nog maar erger. Ik weet niet of u en jullie wel eens op MTV het programma Sweet Sixteen hebben gezien? Het programma gaat over meisjes die hun zestiende verjaardag gaan vieren en daarbij feesten mogen geven die soms wel een half miljoen dollar kosten. En het gaat die meiden er vooral om, hoeveel aanzien ze op school zullen krijgen omdat ze zo'n groot feest kunnen geven. Ze zullen het populairste meisje van de school worden. Alle populaire jongens zullen verkering met haar willen. De populaire meisjes zullen haar vriendinnen zijn. En nog meer van dat lege geklets, dat door domme ouders in stand wordt gehouden en zelfs gestimuleerd. Als je maar populair bent. Maar ook onder volwassenen telt dit nog altijd. Op het werk. Op de sportvereniging. En misschien ook nog wel in de kerk.

Nu is dat niets nieuws. In de dagen vlak na de doop van de Here Jezus komen de leerlingen van Johannes de Doper bezorgd naar hun leraar toe. Want het gaat niet goed! De aanhang van hun heer wordt kleiner en kleiner en steeds meer mensen gaan achter die Jezus uit Nazareth aan (vs 26). Dat moet Johannes weten, dan kan hij er misschien door een goede actie het tij keren.

Maar Johannes reageert helemaal niet geschokt of bezorgd als hij dit nieuws hoort. Integendeel. Hij is blij en dankbaar. Hij zegt: "Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt." En wat was hem uit de hemel gegeven? De Messias te zijn? Nee, dat was hem niet gegeven. Maar daarom hoor je Johannes nog niet klagen.

Hij mocht de weg bereiden voor de Messias. Hij weet zich de vriend van de bruidegom. In Israël heeft de bruidegom gewoonlijk een vriend die volop in de vreugde deelt. Hij had de speciale taak de beide geliefden bij elkaar te brengen. Hij is een vertrouwensman die een sleutelrol speelt bij de ontvangst van de bruid, bij het feestelijke diner een ook bij de huwelijksnacht. Op dit laatste zinspeelt Johannes waarschijnlijk als hij zichzelf vergelijkt met een vriend die luisterend staat te wachten bij het vertrek waarin de pasgehuwden zich hebben terug getrokken om de huwelijksnacht door te brengen. Terwijl de bruidegom zijn bruid tot vrouw neemt, stond de vriend buiten te wachten. Aan de stem van de bruidegom wist de vriend genoeg om te weten of zijn vriend zijn bruid tot vrouw had genomen. Zo voelt Johannes zich nu. Hij ziet hoe de bruidegom Jezus Christus zijn bruid de kerk vergadert. Hij hoort hoe die bruid gereinigd door het water van de doop. Hij ziet het getal van de bruid groeien en hij kan zich daar alleen maar over verheugen. Hij is niet de bruidegom. De bruid moet hem niet volgen, want zij is niet voor hem bestemd. Maar deze bruid is voor zijn vriend Jezus van Nazareth. Voor de Messias. Hij zou zijn vriend, de bruid en hun vriendschap grote schade toebrengen als hij deze bruid voor zichzelf zou willen houden. Zo is het goed. Zo moet het gaan. Zo is het echt feest. Johannes hoort dus alleen maar blij nieuws en dat vervult hem met grote vreugde. Jezus Christus moet groter worden. De spotlichten moeten meer en meer op Hem gericht zijn. En hij moet alleen maar kleiner worden. Dat is zijn roeping. En het verheugt hem dat hij deze roeping zo goed heeft mogen vervullen. Niet lang hierna zal Johannes nog verder aan invloed verliezen als hij gevangen worden gezet door Herodus. En niet lang daarna zal de Here hem helemaal van zijn dienst ontslaan en hem naar de hemel halen. Dat in de eerste plaats.

**We zullen dus in de tweede plaats zien dat Johannes zich als dienaar verheugt over de groeiende aanhang van zijn hemelse heer Jezus Christus.** In vers 31 vertelt Johannes zijn leerlingen meer over het geheim van Jezus en waarom het goed is dat hij kleiner wordt. De leerlingen van Johannes hadden hun meester en Jezus min of meer als gelijkwaardige keuzes naast elkaar gezet. Want als ze doordrongen geweest waren van de herkomst en grootheid van Jezus, dan hadden ze zich nooit zo druk gemaakt over het feit dat de aanhang van Jezus aan het groeien was ten koste van de aanhang van hun heer. Daarom gaat Johannes toelichten waarom Jezus groter moet worden en hijzelf kleiner moet worden. Hij zegt: “Hij die van boven komt staat boven allen, wie uit de

aarde voortkomt is aards en spreekt de taal van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven allen staat, getuigt van wat hij gezien en gehoord heeft, en toch wordt zijn getuigenis door niemand aanvaard.”

Jezus komt van boven. Uit de hemel. En daarom staat Jezus boven allen. Inclusief Johannes. Want Johannes komt niet uit de hemel. Johannes is een aards mens als alle mensen. En zoals alle mensen uit de aarde zijn voortgekomen, zo is hij dat ook. En omdat hij uit de aarde is voortgekomen, kan hij alleen maar aards spreken. Als een mens. Als een mens die alleen maar weet heeft van de dingen op aarde. Van het leven hier. En voor zover hij over hogere dingen spreekt, kan hij dat alleen maar op grond van wat God hem geopenbaard heeft. Zelf heeft hij geen kennis van de hemel. Maar Jezus is niet aards. Hij komt van boven. Uit de hemel.

Stel dat jullie buurman aan de ene kant een Braziliaan van een jaar of veertig is. Hij is daar geboren en woont nu een jaar of acht in Nederland en hij spreekt redelijk goed Nederlands. En aan de andere kant woont een buurman die graag televisieprogramma's kijkt over allerlei landen. Stel dat je nu wat wil weten over het leven in Brazilië. Naar welke buurman ga je dan toe? Naar de buurman die zijn kennis van de televisie heeft of naar de buurman die jaren zelf in Brazilië heeft gewoond. Ik zou toch zeker naar de laatste gaan. Die weet hoe het leven in Brazilië echt is. Hij heeft daar geleefd. Hij heeft het leven daar meegemaakt. Hij heeft daar zoveel gezien en gehoord.

Zo is het ook met Johannes de Doper en de Here Jezus. Als Johannes over God en de hemel spreekt, dan kan hij dat alleen maar doen op grond van wat God er zelf over verteld heeft in de Bijbel of via bijzondere ingeving. Maar Johannes is zelf nooit in de hemel geweest. Zijn kennis van God is ook maar heel beperkt. Maar Jezus komt uit de hemel. Wat Hij van God en van het leven in de hemel vertelt is gebaseerd op zijn eigen ervaring. Op datgene dat Hij gezien, gehoord en meegemaakt heeft. Wat zullen de mensen dan nog naar Johannes luisteren als de Zoon van God zelf in hun midden is. Johannes is maar een mens. Hij is maar een dienstknecht van God. Zullen de mensen dan bij hem blijven en naar hem luisteren, terwijl Gods Zoon in hun midden is en Hij uit eigen ervaring kan vertellen over de heerlijkheid en liefde van God.

In de persoon van Jezus Christus is een permanente verbinding tussen Gods eigen woorden en Gods eigen Geest. Johannes en de vroegere profeten in Israël ontvingen de Heilige Geest slechts in die mate, die voor de vervulling van hun taak noodzakelijk was.

Maar bij Jezus is dat totaal anders. Bij Jezus is de Heilige Geest niet in een afgepaste mate aanwezig, maar de Geest is bij Hem in overvloed aanwezig (vs 34). Als Jezus spreekt, spreekt God zelf. De woorden van Jezus zijn woorden van God. En als God spreekt, dan is het goed als de mensen naar Hem toegaan om te luisteren. En waar de mensen nog bij Johannes komen, daar zal hij wijzen op de Messias. De Zoon van God die de ware hogepriester is, de hoogste profeet en leraar en de eeuwige koning.

Zo toont Johannes dat hij zijn plaats kent als dienaar van God. Als wegbereider van de Zoon van God. En hij beschouwt deze taak niet als iets minderwaardigs, omdat hij daardoor niet in het spotlicht blijft staan, maar hij verheugt zich erover dat mensen aan de bron van levend water, Jezus Christus gaan drinken en zijn leerlingen worden. Dat in de tweede plaats.

**We zullen in de derde plaats zien dat Johannes zich als zondaar verheugt over de groeiende aanhang van zijn Verlosser Jezus Christus.** In vers 32 klinkt door dat Johannes weet dat de groeiende aanhang niet een onverdeeld gelovige aanhang is. Want in vers 32 zegt hij dat het getuigenis van Jezus door niemand wordt aanvaard. In het gesprek met Nicodemus – eerder in dit hoofdstuk -had Jezus al gezegd dat zijn getuigenis niet werd geaccepteerd (vs11). Jezus stuit op grote weerstanden als Hij over de hemel en over zijn afkomst spreekt. Meent deze Jezus dat Hij soms meer is dan de schriftgeleerden en de profeten? Zou Hij meer van de hemel weten dan zij? En op grond waarvan dan? Hij is toch niet meer dan de zoon van een timmerman uit de achtergebleven noorden: Nazareth in Galilea. De populariteit van Jezus is misplaatst en gevaarlijk. Zo hebben de Schriftgeleerden gesproken en vele zogenaamde wijze mensen met hen. Toch zijn er ook uitzonderingen op deze algemene regel. Johannes is er zelf een. Hij weet dat Jezus echt uit de hemel komt. Dat Hij de ware Zoon van God is. Hij weet dat God de Vader, deze Jezus zijn Zoon lief heeft. Hij weet dat de Vader alle macht aan deze Zoon heeft overgedragen. Jezus beslist over hemel en aarde. Hij oordeelt over levenden en doden. Hij en niemand anders. Hij is de beloofde redding voor een mensheid die verloren is vanwege zijn zonden. Ieder die in Jezus gelooft heeft eeuwig leven. Let erop hoe krachtig Johannes zich hier uitdrukt. Hij zegt niet dat wie in Jezus gelooft, eeuwig leven ontvangt. Nee, hij zegt dat die persoon eeuwig leven heeft. Die mens heeft het al. Vandaag al. Later in het gebed dat de Here gebeden heeft voor zijn gevangenneming laat Hij zich in soortgelijke woorden uit. Dan zegt Hij: het eeuwige leven, dat is dat zij u ken-

nen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Wie met God leeft en in Jezus Christus zijn Verlosser gevonden heeft, die heeft eeuwig leven. Want in die mens woont God zelf. En wie met God in geloof verbonden is, kan niet sterven. Want Hij is het levend eigendom van Christus en Christus staat niet toe dat iemand uit zijn kudde verloren gaat.

Johannes laat echter ook weten wat er gebeurt met de mensen die de Zoon niet willen gehoorzamen. Die persoon zal het eeuwig leven niet kennen. Integendeel: God toorn blijft op hem rusten. Ook hier is de woordkeuze veelzeggend. Gods toorn blijft op hem rusten. Hiermee geeft Johannes aan dat Gods toorn op al de mensen rust. Deze toorn van God rust op ons omdat we kinderen van de ongehoorzaamheid zijn. Van nature zijn we weglopers die het druk hebben met zichzelf. We hebben het druk met onze populariteit en met ons bezit. We willen zelf groot worden. Maar wie groot wil zijn in de ogen van de wereld, die zal zijn leven verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Jezus Christus wil, die zal zijn leven behouden. Betekent dat dat je de martelaarsdood moet sterven om je leven te kunnen behouden? Nee, dat niet. Het gaat erom dat u wil dat Christus groter wordt en u kleiner. Het gaat erom dat u wil dat Christus een steeds grotere plaats in uw leven in gaat nemen. Het gaat erom dat u de Heilige Geest in uw leven de ruimte geeft om Christus in uw leven groot te maken. Dat klinkt misschien heel ingewikkeld en hoogdravend, maar dat is het niet. Het betekent dat u uw eigen wil steeds meer het zwijgen oplegt en de wil van God steeds meer gehoorzaam bent. Het betekent dat uw grootste zorg niet ligt bij uw eigen Koninkrijk, maar bij het Koninkrijk van de Here. Het betekent dat u zich niet al te druk maakt over uw populariteit, maar dat uw zorg uitgaat naar de verheerlijking van de naam van uw Bruidegom, uw Heer en uw Verlosser Jezus Christus. Wij moeten kleiner worden. Hij moet meer worden. Ja, het doel is dat Hij alles in ons wordt. En wie zo de Here Jezus groot wil maken, door God de ruimte te geven groot te worden in zijn leven, die vindt hier volgende week aan de Avondmaalstafelijke troost. Want in het brood en in de wijn, ontvangt hij of zij het teken dat Christus zijn lichaam en bloed voor onze zonden gegeven heeft en dat Hij ons opneemt in zijn gemeenschap. Hij in mij en ik in Hem. Wie zo verlangt naar de aanwezigheid van Jezus Christus in zijn leven is volgende week hartelijk welkom, maar wie Christus niet in zijn leven wil laten heersen: Gods toorn blijft op Hem rusten.

**Amen**