

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)
Tekst: Johannes 20, 19 – 21a
Ochtenddienst
H. Avondmaal

Broeders en zusters,

- 1 **Votum**
- 2 **Zegengroet**
- 3 **Zingen: Psalm 105 : 1 en 5**
- 4 **Lezing van de wet**
- 5 **Zingen: Psalm 65 : 2**
- 6 **Schriftlezing: Johannes 20 : 1 - 18**
- 7 **Tekst: Johannes 20 : 19 – 21a**
- 8 **Woordbediening**
- 9 **Zingen: Psalm 85 : 1 en 4**
- 10 **Dankzegging en voorbede**
- 11 **Collecte**
- 12 **Zingen: Psalm 122 : 3**
- 13 **Lezing kort formulier voor de viering van HA uit Gereformeerd Kerkboek**
- 14 **Klaarmaken tafel: Gezang 2 : 1 en 5**
- 15 **Tijdens viering:**
- 16 **Tafel 1: 1 Johannes 2:28-3:9 Zingen: Gezang 2 : 2**
- 17 **Tafel 2: 1 Johannes 4:7-21 Zingen: Gezang 2 : 3**
- 18 **Tafel 3: 1 Johannes 5:1-12 Zingen: Gezang 2 : 4**
- 19 **Tafel 4: dankzegging Zingen: Psalm 63 : 2**
- 20 **Slotzang: Gezang 58 (90 Gz)**

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en klein,

Het was een heel bewogen dag geweest. Na die verschrikkelijke nacht van donderdag op vrijdag toen de Here Jezus gevangen was genomen en verhoord was door de hogepriester en later door Pilatus. En dan die vrijdag dat Christus was gezeseld, gekruisigd en gestorven. De discipelen hadden allemaal een veilig heenkomen gezocht. Maar nu op deze eerste dag van de nieuwe week, was de stemming totaal onverwacht omgeslagen. Gisteren waren ze nog diep verslagen en zonder hoop geweest. Maar vandaag hadden ze berichten ontvangen dat Jezus, hun Heer, niet langer als dode in het graf lag, maar dat Hij was opgestaan. Maria had Hem gezien in de hof. Hij was aan twee van hen verschenen toen ze op weg waren naar het land om dat te gaan bewerken. En Hij was verschenen aan twee leerlingen die op weg waren naar het plaatsje Emmaüs. Die leerlingen waren na deze ontmoetingen teruggekeerd naar Jeruzalem om aan de andere discipelen te vertellen dat ze de Here Jezus hadden gezien. Het is inmiddels avond geworden en de discipelen hebben elkaar weer opgezocht. Er is nieuwe hoop in hun harten. Maar ook veel verwarring en er is ook een stuk angst. Want als de Joden er zelfs niet voor zijn terug geschrokken om Jezus te doden, dan zullen ze al helemaal niet bang zijn voor de leerlingen. Zo zitten de leerlingen dus bij elkaar met al die gemengde gevoelens, met nieuwe hoop in hun harten en met de deuren stevig afgesloten.

En dan plotseling, zonder dat er een deur geopend is, staat Christus in het midden van zijn leerlingen. Daar staat Hij dan weer in het midden van zijn leerlingen. Ze waren er wel niet allemaal, maar verreweg de meesten wel. Johannes, Petrus en Andreas en anderen. Voordat ze bekomen zijn van de schrik klinkt daar de groet van de Here: Vrede met u. Sjaloom. Dat heeft niet als een bijzondere groet geklonken in de oren van de discipelen. Zoals wij “goedendag” zeggen en Fransen “bonjour” en Duitsers “grüss Gott”, zo begroeten de Joden elkaar met “sjaloom”.

En nadat de Here deze woorden had uitgesproken, liet Hij aan zijn discipelen zijn handen zien en zijn zijde. De handen die getekend waren door zijn lijden aan het kruis. Zijn zijde die teken was van zijn dood. Ze zijn als een legitimatiebewijs. Niet voor niets zegt Thomas, als hij het verhaal hoort van de anderen dat Jezus levend in hun midden heeft gestaan: “Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zijde kan leggen, zal ik het geloven. De

wonden van de spijkers en de wond in de zijde van Jezus zijn het zichtbare en tastbare bewijs dat de Jezus van Nazareth met wie ze zoveel hebben meegemaakt en die vrijdag gekruisigd en gestorven is, hier nu in levende lijve in hun midden staan. Jezus, hun Heer leeft! Hij leeft echt! Hij is uit de dood opgestaan.

En dan zegt Jezus nog een keer: Ik wens jullie vrede. Of letterlijk vertaald: Vrede voor u! Waarom zegt de Here Jezus het nog een keer? Zouden de leerlingen het de eerste keer niet goed gehoord hebben? Dat lijkt me wel. Ik denk dat op het moment dat de Here Jezus in hun midden verschenen was, iedereen van verbazing stil was geworden. Je gaat echt niet door met praten als er zoiets wonderlijks gebeurd. Dan doe je echt niet of er niets aan de hand is. Dus de groet hebben ze echt wel gehoord. Hij hoeft het ook niet te herhalen omdat ze zijn aanwezigheid nog niet gemerkt hebben. Zoals wij wel eens doen als we via de achterdeur bij vrienden naar binnen zijn gelopen en er niemand in de woonkamer of de keuken is. Dan roepen we nog een keer hard: hallo. Maar daar is hier ook duidelijk geen sprake van.

Maar waarom herhaalt de Here deze groet dan wel? De reden ligt toch wel voor de hand. De Here wil dat ze zijn groet in al zijn diepte en rijkdom tot door laten dringen. Want de vrede die Hij zijn leerlingen toewenst is zo rijk en heerlijk van kleur en gestalte. Want nu Jezus voor hun zonden is gestorven is er werkelijk vrede tussen God en zijn volk op aarde. In al de eeuwen voorafgaand aan Christus' sterven was de vrede tussen God en zijn volk gebaseerd op de belofte dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zal vermorzelen. Maar nu Christus op de Goede Vrijdag aan het kruis op Golgotha voor onze zonden heeft betaald en ons met God heeft verzoend, nu is de vrede met God niet langer gebaseerd op een belofte, maar op de werkelijkheid dat er betaald is voor onze zonden. Nu is de vrede met God echt werkelijkheid geworden. Ze zijn nu daadwerkelijk met God verzoend. Er staat niets meer tussen God en hun in. Ze hebben werkelijk vrede met God. "Vrede voor u". Inderdaad: "Vrede voor ons."

En deze vrede komt niet alleen tot de leerlingen van de Here Jezus op de Paasdag, maar ook tot u en jou. "Vrede voor u". "Vrede voor jou". En deze dag komt die vrede niet alleen in woorden naar u toe, maar ook in de tekenen van brood en wijn. Jezus Christus wil onze harten voeden en nieuwe energie geven, door ons te eten te geven van zijn lichaam en door onze zijn vergoten bloed te drinken te geven. En in dit gebroken brood schenkt Hij u de vrede die Hij voor u bewerkt heeft bij zijn Vader, door voor uw zonden

de volledige schuld af te betalen bij God. Helemaal schoon. Helemaal vrij. Niets staat er meer tussen God en u in, nu heeft uw schuld heeft weggedaan. Ontvang dan zo straks dit brood en drink dan zo uit de beker. Zie hierin het lichaam en bloed van uw Here. Zie daarin dat u met Jezus Christus verbonden bent. Zoals het brood en de wijn een worden met u, zo bent u een met Jezus Christus in zijn dood en opstanding. En zo hebt u vrede, werkelijke vrede met God.

Christus is gestorven en opgestaan. Sta dan straks ook zelf op en ga naar uw Heiland toe in de tekenen van brood en wijn en ontvang de vrede die Hij voor u verdiend heeft en die Hij u schenkt.

Amen