

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)
Tekst: Johannes 17, 22 – 23a
Ochtenddienst
H. Avondmaal

Broeders en zusters,

1. **Votum**
2. **Zegengroet**
3. **Zingen: Psalm 96 : 1 en 4**
4. **Lezing van de wet**
5. **Zingen: Psalm 51 : 1 en 2**
6. **Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest**
7. **Schriftlezing: Johannes 17 : 20 - 26**
8. **Tekst: Johannes 17 : 22 – 23a**
9. **Woordbediening**
10. **Zingen: Psalm 103 : 7 en 9 (samenkomen om de Here te loven)**
11. **Dankzegging en voorbede**
12. **Collecte**
13. **Zingen: Gezang 119 : 1 en 2 (Gz 25 GK)**
14. **Klaarmaken tafel: Gezang 179b**
15. **Tijdens de viering: Lied 358 LvK, Gezang 167 (Gz 87 90Gz), Psalm 121**
16. **Slotzang: Psalm 149 : 1 en 2 (over de Here die blij is met zijn volk)**

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en klein,

We vieren vandaag het Heilig Avondmaal met elkaar. Met elkaar. De jongens en meisjes weten wel hoe belangrijk dat is. Ze krijgen het misschien wel eens te horen als er bij het spel een kind de baas wil spelen of alles voor zichzelf wil houden. Dan zeggen de volwassenen; “Nee, dat mag niet. Je moet samen spelen. Met elkaar.” En met elkaar is ook niet dat ieder op zijn eigen eilandje aan het werk is. Met elkaar is dat je samenwerkt, samenspeelt. Met elkaar overlegt. Je met elkaar plannen maakt en het met elkaar uitvoert. En dan hoop je als ouders dat de kinderen met plezier samen werken. Want in werkelijk samen werken ligt grote vreugde. Niet alleen voor mensen zoals wij, maar de Here Christus vindt er ook grote vreugde in om samen te werken. Om samen te werken met zijn Vader. Om samen te werken met de Heilige Geest. Voor de Here Jezus moet het afschuwelijk zijn geweest om te zien, hoe de mensen elkaar buiten sluiten. Hoe mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Hoe mensen uit elkaar groeien. Want Hij is liefde en het is zijn verlangen dat mensen elkaar in liefde zien staan. De vreugde ervaren van het samen werken. De vreugde ervaren van het leven met elkaar. Dat je het leven van elkaar verrijkt. Zo gaat het in ieder geval in het leven van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest met elkaar.

Tijdens het laatste gebed dat de Here Jezus samen met de apostelen bidt, bidt Hij om eenheid onder de gelovigen. Want juist in de eenheid van de gelovigen wordt Jezus Christus verheerlijkt. Want zo wordt voor de wereld zichtbaar dat niet de ontbindende krachten in deze wereld het laatste woord hebben, maar God. Want kijk maar. Mensen van allerlei ras en stand. Mensen van allerlei leeftijden trekken met elkaar op om samen hun God te eren en te danken. Ze trekken samen op om elkaar te steunen in het leven met de Here. Ze trekken samen op elkaar te helpen bij welke nood dan ook. Ze trekken samen op om het geld bij elkaar te brengen dat nodig is om de dienst van de Here in stand te houden. Ze brengen geld bij elkaar om het werk van zending en evangelisatie te steunen. Ze zetten zich in voor christelijk onderwijs voor de kinderen. Ze zetten zich in om het leven in de kerk voortgang te laten vinden. Als koster, als leden van commissies, als ambtsdragers, als wijkteamleden, jeugdleiders en buddy's. Zo wordt onze Koning Jezus Christus geëerd als wij met elkaar werken aan de opbouw van zijn Koninkrijk. En dat is ook iets wat buitenstaanders versteld doet staan. Als ze zien en horen hoeveel

geld, tijd, energie wij in de gemeente investeren. Als ze zien hoe we ondanks verschil van inzicht elkaar toch vast blijven houden. Als ze zien hoe wij eraan willen werken om met iedereen in vrede te leven. Zeker met onze broeders en zusters. En dat allemaal omdat de Here Christus en zijn kerk ons lief zijn.

De Here Jezus zegt in onze tekst dat Hij de gelovigen laat delen in de grootheid die zijn Vader Hem gegeven heeft. Het woord dat in de NBV vertaald staat met grootheid, kan ook vertaald worden met eer en heerlijkheid. Het gaat hier dus om een eer die ons ten deel is gevallen. Een heerlijkheid die Christus ons gegeven heeft. En wat is die heerlijkheid? Dat wij één zijn met God, omdat Christus ons door zijn dood tot zijn eigendom heeft gemaakt. Zo zijn we in Jezus Christus kinderen van God en één met Hem.

De Here Christus verlangt en werkt aan de eenheid. Hij wil dat wij één zijn met Hem. Eén in liefde en één in verlangen. Eén in streven en één in gebed. In het Heilig Avondmaal laat de Here Christus zien dat Hij de eenheid met ons zoekt. Door ons zijn lichaam te eten te geven en zijn bloed te drinken. Wat een heerlijkheid ontvangen wij in dat brood en die wijn! We ontvangen daarin het teken dat wij mogen delen in de vergeving van de zonden die Hij verdiend heeft. We ontvangen daarin het teken dat wij met Hem mogen delen in de opstanding uit de dood en in het eeuwig leven. We mogen delen in de heerlijkheid van Christus dat de Heilige Geest ook in ons woont. De Heilige Geest die de eenheid in ons midden werkt door de liefde.

Zo komt de Here Christus er toe om in onze tekst de eenheid zo te omschrijven: Ik in hen en U in Mij. De Vader in de Zoon en de Zoon in ons.

De Here Christus maakt ons één met Zichzelf en in Hem hebben we eenheid met God en eenheid met elkaar. En als we dan vandaag de eenheid met de Here Christus vieren, dan moet dat voor ons een aansporing zijn om ook te werken aan de eenheid met elkaar. Door mee te doen met het kerkelijk leven door de week. Door naar vrede te zoeken met de broeders en zusters. Door naar aansluiting te zoeken met kerken die net als wij oprecht de Here willen dienen naar zijn Woord. En om te beginnen door vandaag in ware verbondenheid met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Ons verwonderend over de genade dat niet alleen aan mij, maar ook aan hem en haar vergeven van zonden en eeuwig leven geschonken wordt.

Amen