

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)
Tekst: Johannes 12, 27 - 31
Ochtenddienst

Broeders en zusters,

- 1 **Votum**
- 2 **Zegengroet**
- 3 **Zingen : Psalm 138 : 1 en 2**
- 4 **Lezing van de wet**
- 5 **Schuldbelijdenis door het zingen van Gezang 156 : 1 - 4**
- 6 **Genadeverkondiging met aansluitend zingen : Gezang 91**
- 7 **Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest**
- 8 **Schriftlezing : Johannes 12 : 20 - 36**
- 9 **Zingen : Psalm 118 : 2 en 4**
- 10 **Tekst : Johannes 12 : 27 - 31**
- 11 **Prediking**
- 12 **Zingen : Psalm 110 : 1, 2 en 4**
- 13 **Dankzegging en voorbede**
- 14 **Dienst van de offergaven**
- 15 **Slotzang : Psalm 138 : 3 en 4**
- 16 **Zegen**

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en klein,

Jongens en meisjes, begrijpen jullie de Heer Jezus in onze tekst? Twee van zijn leerlingen komen bij Hem en vertellen dat twee Griekse mannen Hem gaan willen ontmoeten. Op zich een heel eenvoudige vraag. Een vraag waar je toch niet van hoeft te schrikken. Waarom zou Hij daarvan moeten schrikken. Je bent alleen maar bang om mensen te ontmoeten die boos op je zijn. Als je weet dat je iets verkeerd hebt gedaan. Maar deze Grieken zijn niet boos op de Heer Jezus en de Heer heeft al helemaal niets verkeerd gedaan. Toch begint de Heer Jezus naar aanleiding van dit verzoek van de Grieken over zijn sterven. En in vers 27 zegt Hij dat Hij doodsbang is. Letterlijk staat er dat er heel veel onrust in zijn hart is. Het zijn woorden die heel erg lijken op woorden uit Psalm 6 en daar gaat het heel duidelijk over angst voor de dood. Dus het klopt wel wat er staat: dat de Heer Jezus doodsbang is. **[Een verzoek van Grieken]** Wat op zich ook heel begrijpelijk is. Want Hij weet dat het nog maar een paar dagen duurt en dan zullen mensen Hem gevangen nemen. Dan zullen mensen allemaal lelijke dingen over Hem zeggen die helemaal niet kloppen. Zijn leerlingen zullen Hem in de steek laten. Soldaten zullen Hem uitlachen en Hem een verschrikkelijk pak slaag geven. Uiteindelijk zullen ze Hem aan een kruis slaan en dat zal heel veel pijn doen. En juist dan als Hij zo vreselijk veel pijn en verdriet heeft, zal Hij geen troost vinden bij God. Want ook God, zijn Vader, zal Hem dan verlaten. Dan is het toch niet raar, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus heel bang wordt als Hij daaraan denkt?

Vervolgens stelt de Heer Jezus hardop de vraag wat Hij moet doen? Stel dat je met je vader en moeder van de zomer een wandeling door een oud bos in de heuvels en je moet over deze brug **[Brug]**, dan kan ik me best voorstellen dat je dat niet durft en dat je aan je vader vraagt of je niet terug mag. Zo vraagt de Heer Jezus zich hardop af wat Hij moet zeggen? Moet ik zeggen: Vader laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Wat heel begrijpelijk zou zijn. Maar toch zegt de Heer Jezus dat niet. Want Hij weet dat Hij juist naar de aarde is gekomen om dit angstig lijden te ondergaan. Dit te dragen. Dus daarom vraagt Hij niet aan zijn Vader of Hij nu terug naar huis mag. Terug naar de hemel. Maar de Heer zegt: "Maar hiervoor ben Ik nu juist gekomen!". De Heer Jezus is vanuit de hemel naar de aarde gekomen. Hij heeft zijn hoge positie verlaten. En is een mens geworden. Alsof Hij een schepsel is zoals wij. En dat heeft Hij gedaan om als mens voor

onze zonden te betalen. Door zijn leven te geven aan het kruis. Dat is het doel van zijn komst naar deze aarde. En dus vraagt Hij niet aan zijn Vader of dit ogenblik aan Hem voorbij mag gaan. Of Hij het niet mee hoeft te maken. Dat bitter lijden en sterven.

Maar dat betekent niet dat de Heer Jezus niets aan zijn Vader vraagt. De vraag die Hij aan zijn Vader stelt is vermoedelijk niet een vraag die snel bij ons in het hart zou opkomen als we doodsbang zijn. Maar misschien ook wel als we de vraag van de Heer Jezus begrijpen. Want wat zegt Hij? 'Laat nu zien hoe groot uw Naam is, Vader.' Ik kan me voorstellen dat u zich afvraagt, wat deze vraag nu met de hele situatie te maken heeft. Jezus Christus moet lijden en sterven. En dan vraagt Christus of zijn Vader zijn eigen Naam groot wil maken. **[Opmerkelijk verzoek?]** Als wij nadenken over de komst van de Heer Jezus in deze wereld, dan zijn wij geneigd om te denken dat Christus in de wereld kwam om ons te redden. Wat op zich helemaal juist. Maar waarom kwam Christus ons redden? Je zou die vraag kunnen beantwoorden vanuit de beroemde woorden van Johannes 3:16. 'Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn eigen Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.' Hieruit mogen concluderen dat Jezus uit liefde voor ons naar de wereld is gekomen. **[Liefde beweegt God]**

Maar dat is niet de enige reden. Er staat hier nog iets op het spel. Dat zeker zo belangrijk is. Namelijk de eer van God. Wat Paulus heel duidelijk begrepen heeft en prachtig onder woorden brengt in Efeze 1. In vers 3 van dat hoofdstuk looft Paulus God en prijst Hem met de volgende woorden: 'Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.' In de daarop volgende verzen. De verzen 4 -14 werkt Paulus die geestelijke zegeningen uit.

Hij noemt allereerst de zegening van de uitverkiezing en dan eindigt hij in vers 6 met de woorden: 'tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.'

Daarna schrijft Paulus over het werk van de Heer Jezus Christus. Hoe Hij ons door zijn bloed heeft verlost. Hoe Hij ons Gods plan bekend heeft gemaakt om deze wereld door zijn Zoon te redden en alles in zijn macht te geven. En dan eindigt Paulus in vers 11 met de woorden: 'In Hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de

bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.'

[Eer zorgt voor redding] En in vers 13 schrijft Paulus dan over het feit dat we in Jezus Christus de boodschap van de waarheid hebben gehoord en dat we gemerkt zijn met het stempel van de Heilige Geest met het doel dat 'allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.'

Wij zeggen wel: 'in tijden van nood leer je je vrienden kennen!' Als het je goed gaat dan kun je het goed hebben met je vrienden en een heel goed gevoel over ze hebben. Als je goed verdient en samen plezier kunt maken, dan kun je geen betere vrienden hebben. Maar het kan zomaar zijn, dat die vrienden niet meer thuis geven, als je in de problemen bent. Als je bijvoorbeeld je werk kwijt bent geraakt en je voortaan ieder dubbeltje moet omdraaien. Dan leer je een andere kant van je vrienden kennen. Dan kan het ook zijn dat vrienden die je eerst niet zo vreselijk boeiend vond, juist veel belangrijker worden. Omdat zij wel weten hoe ze op de nieuwe situatie moeten reageren. Zo is het ergens ook met de Here. We leren juist door onze opstand tegen de Here en onze val in de zonden een kant van de Here kennen, die we anders nooit zo heerlijk hadden leren kennen. Namelijk de grootheid van Gods genade. Hoe hadden we geweten van Gods onvoorstelbare geduld met zondaars als we niet in zonden waren gevallen? Hoe hadden we geweten dat God ons zo lief heeft dat Hij zelfs bereid is zijn eigen Kind voor ons te offeren om ons uit de dood te redden? Hoe hadden we ooit de grootheid van de liefde van Gods Zoon leren kennen? Hoe hadden we anders geweten over het fantastische werk dat de Heilige Geest in ons wil doen? Dat Hij bereid is om van mensen die onbekwaam zijn om God te dienen, door zijn Heilige Geest mensen te maken die weer voor God willen leven? Juist door onze diepe val in de zonden, hebben we een kant van God leren kennen die anders verborgen zou zijn gebleven voor ons. **[Juist in onze zonden]** Zeg ik daarmee dat de wereld in zonden is gevallen, zodat God die kant aan de wereld zou kunnen laten zien? Er zijn wel theologen die dat beweren. Dus zou ik niet willen zeggen. Maar het is wel een feit dat we als gevolg van onze zonden de Here hebben leren kennen in een grootheid van liefde, geduld en genade die anders voor ons verborgen zou zijn gebleven.

Als de Heer Jezus nu aan zijn Vader vraagt om te laten zien hoe groot zijn Naam is, dan heeft Hij het dus hier over. Over de grootheid van God liefde, genade en trouw. Zoals

die in het bijzonder tot ons komt in zijn Zoon Jezus Christus. Een liefde die God voor de wereld heeft, maar die Hij des te meer voor zijn Zoon heeft. Als de Vader de grootheid van zijn Naam laat zien, dan heeft Hij daarin de zekerheid dat Hij de opdracht zal kunnen volbrengen die zijn Vader Hem heeft gegeven. Je kunt geen krachtiger appel doen op de HERE dan door Hem te vragen zijn Naam groot te maken. Niet voor niets is dat ook de eerste bede van het gebed dat de Heer Jezus ons zelf geleerd heeft. Vader, laat uw Naam worden geheiligd. *[Jezus bidt de eerste bede]*

Kort nadat de Heer Jezus zijn Vader heeft gevraagd zijn Naam groot te maken, klinkt er een stem uit de hemel. De stem van God die zegt: 'Ik heb mijn grootheid getoond en Ik zal mijn grootheid weer tonen.' Deze woorden van de Here zijn blijkbaar niet voor iedereen te verstaan geweest. Want er waren mensen die meenden een donderslag te horen. Jullie kennen dat ook wel jongens en meisjes. Het geluid van de donder. Zo'n rollende donder, die maar niet heel even duurt. Een enkele klap, maar meer als een serie van donderslagen. In de Bijbel lezen we op diverse plaatsen over het spreken van God in de donder. Deze donderslagen klonken als een stem, want er zijn ook mensen die menen dat het een engel was die tegen Jezus sprak. *[God antwoordt]*

De Heer Jezus reageert hierop door te zeggen dat die stem niet voor Hem geklonken heeft, maar voor de mensen om Hem heen. We kunnen ons afvragen wat de omstanders aan deze stem hebben als ze hem niet kunnen verstaan. Toch is dat niet zo moeilijk. Stel dat ik nu de Here zou vragen om zijn Naam groot te maken, en dan zou gelijk een rollende donderslag klinken. Terwijl de lucht blauw is en er verder helemaal geen onweer in de lucht zit en er geen bliksemflits aan vooraf is gegaan. Zou u dat ook niet zien als een teken van de Here? Een antwoord van God? En is dit dan ook voor de mensen niet een bevestiging dat deze man die ze kennen als Jezus van Nazareth werkelijk de Zoon van God is? Want zo riep Hij: 'Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader!' *[Antwoord voor ons]*

Als u dat goed ziet, dan ziet u ook het verband met de volgende woorden van de Heiland. Daarin spreekt Hij over het oordeel dat over deze wereld geveld wordt, waarbij de heerser van deze wereld zal worden uitgebannen. Want het lijden en sterven van de Heer Jezus zoals dat ophanden is, luidt het einde in van de heerschappij van de duivel over de wereld. De heerser van de wereld, noemt de Heer Jezus hem. Want inderdaad, hij heeft op dat moment nog de macht over de wereld. Want op dat moment zijn de

mensen feitelijk nog in de macht van de satan. Ze hebben nog niets tastbaars in handen dat hen kan verlossen van het oordeel van God. Het is wel beloofd, maar wat beloofd is, is nog geen werkelijkheid. Maar als Jezus, de Zoon van God zal lijden en sterven voor de zonden van de mens, dan is de schuld van de mens voldaan. **[Het lijden en sterven]** Dan is er voor de mens werkelijk verlossing van het oordeel van God. Dan kan de heerser van de wereld, de duivel niet langer zeggen: 'God die mens is van mij, want hij heeft gezondigd tegen U en op grond van uw eigen Woord, is hij daarom vervloekt.' Ja, hij kan het nog wel zeggen, maar dan zegt Jezus Christus: 'Ja, Hij is een zondaar, maar de straf die hij verdient, die heb ik al gedragen. Dus deze mens die bij Mij zijn redding zoekt, is vrij en jij zult hem moeten laten gaan.' Zo moet de heerser van de wereld zijn machtige positie verlaten en wordt hij verdreven. De Vader maakt zijn Naam groot. Maar dan komt het er wel op aan. Daarvoor was de stem van God uit de hemel bedoeld. Daarin getuigt God ten opzichte van de wereld dat deze Jezus van Nazareth zijn Zoon is. Zijn Zoon die Hij naar de wereld heeft gestuurd om zijn scheppingswerk te redden. Die Hij naar de wereld heeft gestuurd om te lijden en te sterven voor verloren zondaars. En niet alleen die van het volk van Israël, maar ook die uit de heidenen. **[Verlossing voor alle volken]** Ook voor Grieken. Ook voor Romeinen. Ook voor mensen in het noordwesten van Europa. Voor u en mij.

Amen