

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)
Tekst: Handelingen 4, 12
Ochtenddienst
H. Avondmaal

Broeders en zusters, we mogen deze morgen weer aan de tafel van onze Heiland plaatsnemen. Onze Heiland die de enige onder de hemel is die God ons heeft gegeven om gered te worden. Daarom zullen we straks, na de zegengroet de Here loven met de woorden van Psalm 118 vers 1. Maar laten we deze dienst nu beginnen door met elkaar onze afhankelijkheid van de Here te belijden. Laten we daartoe gaan staan. Ieder van u spreke nu in zijn hart de volgende woorden:

1. **Votum**
2. **Zegengroet**
3. **Lied: Psalm 118 : 1**
4. **Lezing van de wet**
5. **Lied: Gezang 14 : 2**
6. **Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest**
7. **Schriftlezing: Handelingen 4 : 1 - 12**
8. **Lied: Psalm 118 : 8**
9. **Tekst: Handelingen 4 : 12**
10. **Woordbediening**
11. **Lied: Psalm 118 : 9**
12. **Klaarmaken tafel: Gezang 4**
13. **Schriftlezing 1: Handelingen 5 : 17 - 23**
14. **Zingen: Psalm 118 : 5**
15. **Schriftlezing 2: Handelingen 5 : 26 - 33**
16. **Zingen: Psalm 118 : 6**
17. **Dankzegging**
18. **Zingen: Psalm 118 : 7**
19. **Dankzegging en voorbede**
20. **Slotzang: Psalm 118 : 10**

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en klein,

Vorige week hebben we bij de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal van vandaag stil gestaan bij de prediking van Petrus nadat hij en Johannes een verlamde man hadden genezen. Deze genezing was niet onopgemerkt gebleven en had ertoe geleid dat heel veel mensen rond Petrus en Johannes waren komen staan. U kunt zich voorstellen dat zo'n grote groep mensen ook de aandacht trekt van mensen die in de gaten houden of alles wel ordelijk verloopt. En als enkele priesters en de hoofdman van de tempel zelf gaan kijken wat daar aan de hand is, grijpen ze snel in. Want tot hun ontzetting zien ze daar een paar Galilese mannen aan het volk onderwijs geven in geestelijke zaken. Ja, ze spreken zelfs over opstanding uit doden. Wat weten zij daarvan! Zelfs onder gerenommeerde theologen is dit nog altijd een punt van discussie. En het ergste is, ze hebben het over opstanding uit de doden in Jezus van Nazareth. Die man hadden ze toch netjes opgeruimd. En nu beginnen een aantal Galilese vissers het volk te leren over een opstanding der doden in Jezus. Afvoeren die mannen!! Hier moet snel een einde aan worden gemaakt. Vanuit het standpunt van deze Joodse leiders heel logisch. Hoe zouden wij reageren als er hier zomaar iemand de kansel en ging preken. Dan zouden wij daar toch ook een einde aan maken. Zo worden Petrus en Johannes afgevoerd en in de gevangenis opgesloten om de volgende dag voorgeleid te worden aan de Hoge Raad. Het Joodse bestuursorgaan.

Zo staan Petrus en Johannes dan de volgende dag oog in oog met de belangrijkste mannen van Israël. Met de hogepriester en zijn familie, met de oversten, de oudsten en de schriftgeleerden. Daar staan die twee mannen uit Galilea midden in de belangrijkste vergadering die het land kent. En ze moeten zich verantwoorden: door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?

En dan neemt Petrus het Woord, geleid door de Heilige Geest. En hij begint met te wijzen op de aanleiding van hun aanwezigheid in deze vergadering, namelijk dat een verlamde man weer gezond is. Iets wat toch nauwelijks een stafbaar feit genoemd kan worden. Maar dat toch in ieders ogen iets prachtigs is. Maar daar gaat het de Raad niet om. Zij willen weten door welke kracht of in welke naam zij die man genezen hebben. Ze hebben er dus zelf om gevraagd als Petrus over de Here Jezus begint. 'Leiders van het volk en oudsten, als wij ons vandaag moeten verantwoorden vanwege een weldaad

aan een zieke, waardoor hij gezond geworden is, dan moet u allen en heel het volk Israël weten, dat door de naam van Jezus van Nazareth, die man die jullie gekruisigd hebben, maar God uit de doden heeft opgewekt, dat door die naam deze hier gezond voor u staat. Dit is de steen door ú, de bouwlieden versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden.'

Petrus maakt hier dus een hele scherpe tegenstelling. Een tegenstelling tussen hun visie en omgang met Jezus en Gods visie en omgang met Jezus. Zij wilden niets van Jezus weten. Zij hebben Jezus gekruisigd. Maar God heeft het daar niet bij gelaten. Want deze was zijn Uitverkorene. En daarom heeft de Here hun werk ongedaan gemaakt. Hij heeft de steen die zij als waardeloos hadden weggegooid van de storthoop gehaald en die steen de ereplaats gegeven. Petrus zegt dus: God heeft uw werk gezien en het afgekeurd. U zat er totaal naast. En om extra kracht aan deze woorden te geven, citeert hij uit Psalm 118. Hier is in vervulling gegaan wat in Psalm 118 staat. En die bouwlieden die die waardevolle steen bij het puin hebben gegooid, bent u. U hebt zwaar gezondigd tegen God en zijn Uitverkorene. En nadat Petrus hun zo scherp hun fouten heeft getekend, wijst hij in vers 12 op het vervolg.

'En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden'. Heeft Petrus in vers 10 en 11 met name gewezen op hun verkeerde beoordeling van de Here Jezus. Een beoordeling die door God Zelf is recht gezet. Nu wijst hij hen erop dat ze niet alleen moeten inzien dat ze de Here Jezus verkeerd hebben beoordeeld, maar dat ze ook hun knieën voor Hem zullen moeten buigen. Ze kunnen zich er maar niet afmaken met een eenvoudig 'sorry, we zaten er naast' om dan weer tot de orde van de dag over te gaan. Want deze Jezus is de enige Naam die God onder de hemel geeft om gered te worden. De Here, hun God, die ze meenden te dienen door Jezus te doden, die heeft namelijk niet alleen hun daden ten aanzien van Jezus afgewezen. Nee, de Here geeft maar één Naam onder de hele hemel, de Naam van Jezus uit Nazareth. En zijn moordenaars moeten, willen ze ooit gered kunnen worden, uitgerekend naar deze Jezus toe. Ze zullen voor Hem op hun knieën moeten. Ze zullen tegenover hun slachtoffer moeten belijden dat ze er naast hebben gezeten. Dat ze Hem op lafhartige wijze veroordeeld hebben terwijl ze in hun hart wisten Hij onschuldig was. En ze zullen Hem moeten smeken om nu hen, zijn moordenaars, te vergeven en te redden. Zo moeten zij zich vernederen. Ze

moeten alle gevoel van eigenwaarde, in de zin dat je tegenover de Here toch wel wat bent, opgeven en Zich aan Hem overgeven.

En dat is wat ook wij ons goed moeten realiseren. Want ook wij komen niet met een eenvoudig 'sorry God' van onze zonden af. Om dan aan het avondmaal de acceptatie van onze excuses te ontvangen. Broeders en zusters, de Here Jezus ís onze enige redding. Wij zullen werkelijk onze kronen moeten afzetten en werkelijk de Here Jezus moeten liefhebben. En werkelijk moeten begeren om ons leven te beteren. Anders hebben we aan deze tafel niets te zoeken. Maar al wie werkelijk berouw heeft over zijn zonden en zijn leven uit de kracht van Christus' Geest wil verbeteren, die is hier van harte welkom. Die ontvangt van de Here in zijn genade de zichtbare en tastbare verzekering dat hem al zijn zonden om Christus' wil vergeven zijn. Komt dan zo naar deze tafel: verlangend naar het nieuwe leven in Jezus Christus en u zult het ontvangen.

Amen