

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)
Tekst: Handelingen 20, 28
Ochtenddienst
Bevestiging ambtsdrager

Broeders en zusters,

1. **Votum**
2. **Zegengroet**
3. **Zingen : Psalm 24 : 1 en 2**
4. **Schuldbelijdenis door het zingen van Gezang 157**
5. **Genadeverkondiging met aansluitend zingen : Psalm 103 : 1 en 3**
6. **Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest**
7. **Schriftlezing : Handelingen 20 : 17 - 38**
8. **Zingen : Psalm 118 : 5 en 6 (vers 6 met 2^{de} stem)**
9. **Tekst : Handelingen 20 : 28**
10. **Zingen : Gezang 163 : 1 - 3**
11. **Bevestiging ambtsdragers met aansluitend het zingen van Psalm 134 : 3**
12. **Dankzegging en voorbede**
13. **Collecten**
14. **Slotzang : Psalm 98 : 3 en 4 (vers 3 met 2^{de} stem)**

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en klein,

Het was een emotioneel afscheid daar in Milete. Paulus had een bijzondere band opgebouwd met de gemeente van Efeze. Het was een gemeente waar hij relatief lang is geweest. Alles bij elkaar al gauw een jaar of drie. Er waren in die jaren heftige dingen gebeurd. Zoals de volksoproer die onder leiding van de zilversmid Demetrius was ontstaan. Deze zilversmid vreesde voor zijn handel in Artemistempeltjes, omdat Paulus niet alleen in Efeze zelf, maar ook in het omringende gebied een grote groep mensen had weten te overtuigen van de opvatting dat goden die door mensenhanden worden gemaakt geen goden zijn.

Nu was Paulus onderweg naar Jeruzalem. Bewust was Paulus niet in Efeze aan wal gegaan omdat hij bang was dat hij dan zou worden opgehouden door de broeders en zusters daar. In de jonge gemeente waren er ongetwijfeld allerlei vragen en kwesties waar ze graag advies en leiding van Paulus in zouden willen hebben. Maar Paulus wil door naar Jeruzalem. Maar hij wil nog wel de oudsten van de gemeente van Efeze toespreken en persoonlijk afscheid van hen nemen. De stad Milete lag een ongeveer 50 kilometer ten zuiden van Efeze. Het was gelegen aan de westkust van het huidige Turkije. Halverwege de vakantieplaatsen Izmir en Bodrum.

Paulus maakt zich zorgen over de gemeente van Efeze. Want, zo zegt hij in vers 29 en 30: “Ik weet dat na mijn vertrek woeste wolven bij de gemeente zullen binnendringen die de kudde niet zullen ontzien. Uit hun eigen kring zullen mensen opstaan die de waarheid zullen verdraaien om leerlingen voor zichzelf te winnen. Het moet voor Paulus niet eenvoudig zijn geweest om dergelijke kennis met zich mee te moeten dragen. Het moet net zoiets zijn om als vader of moeder de kinderen voor een tijdje alleen achter te moeten laten in de wetenschap dat ze ruzie zullen maken of de boel zullen slopen. Dan ga je weg met een bezwaard hart. Wetend dat een deel van je werk zal worden afgebroken. Wetend dat er broeders en zusters zullen zijn die het goede zicht op het evangelie zullen kwijt raken en waarschijnlijk ook verloren zullen gaan. Het is dan ook goed mogelijk dat hierin voor Paulus een extra reden heeft gelegen om de oudsten van de gemeente van Efeze te verzoeken om naar Milete te komen. In de hoop dat de schade zo veel mogelijk beperkt zal blijven.

Nu is het heel belangrijk om de woorden van onze tekst goed tot ons door te laten dringen en ieder woord daarbij aandacht te geven. Want zeker de eerste woorden mogen toch opmerkelijk genoemd worden: ‘Zorg voor uzelf’. Wij zouden gezien de moeiten die de gemeente te wachten staan, het misschien logischer gevonden hebben als Paulus gelijk begonnen was met de broeders te wijzen op hun plicht voor de gemeente te zorgen. Maar nee, ze moeten beginnen met voor zichzelf te zorgen.

Nu is het wel de vraag wat Paulus met dit ‘zorgen voor’ bedoelt. En we mogen het ook wel breder trekken. Wat is goed voor jezelf zorgen als christen? Goed voor jezelf zorgen is een belangrijk thema in de reclame. In ben even gaan Googelen op die ‘zorgen voor jezelf’. En dan kom je allerlei dingen tegen. Dan is goed voor jezelf zorgen, letten op wat je eet en drinkt. Het is erop letten dat je voldoende lichaamsbeweging krijgt. Die zoekterm brengt je ook bij allerlei boeken, websites en cursussen voor allerlei vormen van zelfhulp. Krijg ik voldoende ontspanning? Vind ik nog voldoende vreugde in mijn huwelijk? Bevreedigt mijn baan nog? Je komt ook assertiviteitscursussen tegen. Dan is zorgen voor jezelf hetzelfde als opkomen voor jezelf. En al die dingen zijn geen onzin. Een christen moet ook op zijn gezondheid letten. En daar hoort natuurlijk voeding en lichaamsbeweging bij. Natuurlijk is het ook belangrijk dat je op tijd voor ontspanning zorgt, want het is niet goed als de boog altijd gespannen staat. Een burn-out kan anders zo maar je deel worden. Maar voor een christen is dat zeker niet het belangrijkste. Daar begint het niet. Het Griekse woord dat Paulus hier gebruikt heeft vooral de klank van toezien op jezelf. Dat woord wordt ook gebruikt in de vertaling van 1951. Ook het feit dat Paulus in één adem de zorg voor jezelf en voor de gemeente noemt, maakt het al niet logisch om te veronderstellen dat Paulus hier zou denken aan voeding, lichaamsbeweging, vakantie, assertiviteitscursussen, en dergelijke.

Ook voor ons moderne mensen begint voor jezelf zorgen niet met voeding en ontspanning. Goed voor jezelf zorgen is ervoor zorgen dat in goede verbinding staat met de bron van je leven. Dat je een open verbinding hebt met de je Schepper. Het betekent dat je ruimte maakt om met God in gesprek te zijn. Dat je God je mag troosten. Dat God je mag bemoedigen. Dat God je kracht en rust mag geven. Dus dat je tijd maakt om naar Hem te luisteren. Door zijn Woord te lezen. Of door over Hem te zingen. Maar het betekent ook dat je tijd maakt om die dingen die je bezig houden. Je vreugde en verdriet, je geluk en je moeiten. Door die bij de Here te brengen in gebed.

En als je dan ambtsdrager bent in de gemeente van Christus, dan is het met het oog op de gemeente ook heel dat je je belijdenis van de kerk eigen maakt. Zeker als we denken aan het gevaar van valse leer. Valse leer waardoor honderdduizenden Nederlanders in de afgelopen decennia's het contact met de Here zijn kwijt geraakt en geen levende band met de Here meer hebben. Valse leer aanhangen is altijd erg, maar het wordt wel heel schadelijk als deze aanhangers van valse leer leidinggevende posities in de kerk hebben. Dat we als Gereformeerde Kerken de gewoonte hebben om van broeders die het ambt hebben aanvaard te vragen om hun naam onder het ondertekeningsformulier te zetten. Met die handtekening beloven niets te zullen leren dat in strijd is met de Gereformeerde belijdenis van de Drie Formulieren van Eenheid. Betekent dat deze broeders beloven dat ze het altijd in alle dingen met deze belijdenis eens moeten zijn? Nee, we binden niet de gewetens van deze broeders. Het formulier houdt er rekening mee dat iemand op grond van Gods Woord een goede reden kan hebben om het niet eens te zijn met een bepaald punt van de belijdenis. Maar we vragen als kerken dan wel van hem om zijn mening eerst te laten toetsen door de kerken, voordat hij deze afwijkende leer gaat rondbazuinen. Van een christen wordt verwacht dat hij bescheiden denkt over zijn persoonlijke inzicht in Gods Woord. We zeggen niet bij voorbaat dat de broeder ongelijk heeft, maar juist omdat de kerk en niet de gelovige pijler en fundament van de waarheid is, zal de kerk zich over deze mening moeten uitspreken.

Zorg voor uzelf, broeders. Heb een levende band met God en durf daar ook tijd voor te maken. Ik weet dat het de druk van de vergaderingen en de huisbezoeken die gebracht moeten worden heel verleidelijk is altijd maar weer op pad te gaan. Maar soms is het beter die verleiding te weerstaan je met je Bijbel en wat goede geestelijke lectuur terug te trekken om te werken aan de band met de Here. Daar tijd voor maken is geen verloren tijd. Integendeel, het zal u helpen als u weer de wijk in gaat of op een kerkenraadsvergadering bent. Als u uw eigen band met de Here verwaarloost dan zal het werk meer en meer een last worden en zult u er weinig vreugde meer in vinden.

Een sterke band met de Here zal u ook rust geven bij uw werk. Want het zal u ervoor bewaren om te denken dat u het allemaal zelf moet doen. Is het besef levend bij u dat de kerk waarvoor u geroepen bent om te zorgen de kerk van de grote herder Jezus Christus is, dan hebt u rust bij de wetenschap dat Hij in de eerste plaats zelf voor zijn kerk zorgt. Paulus wijst er op in onze tekst, dat de God zijn kerk zelf verworven heeft door het

bloed van zijn eigen Zoon. Deze kerk is Gods eigen kerk. Een kerk die Hij duur gekocht heeft. Namelijk met het bloed van zijn eigen kind. Wie zo'n prijs betaalt om iets in zijn bezit te krijgen, die verliest zo iets kostbaars niet uit het oog. Daar gaat je hart naar uit. Daar let je oog op. En zo is het dus ook met de kerk. De Here zal zelf met u mee gaan als u op bezoek gaat in de gemeente. U bent instrument in de handen van de Goede Herder. U bent als een stok en een staf waarmee Christus de kudde bemoedigt, de kudde aanspoort, de kudde corrigeert. U bent als de stem van de Herder zelf, als u broeders en zusters het Woord van de Here doorgeeft. U bent als de handen van Christus als u broeders en zusters met daden steunt. Daden van hulp en daden van ondersteuning.

En zo moet u deze broeders ambtsdragers dus ook ontvangen. Als instrumenten die uw Herder gebruikt om voor u te zorgen. Dat betekent niet dat deze broeders geen fouten maken als ze bij u op bezoek zijn. Het betekent dus ook niet dat hun woorden onfeilbaar. Hun woorden zijn niet automatisch de woorden van de Here Christus zelf. Maar waar ze de Here Christus naspreken hebben, zult u hun woorden wel moeten ontvangen als een woord van uw Heer in de hemel zelf. En de Here Christus komt niet zelf bij u op bezoek. Maar als ze bij u op bezoek komen, komen ze wel in opdracht van uw Heer Jezus Christus. Christus stuurt ze en dus moet u goede redenen hebben om ze niet te ontvangen. En in de broeders die Christus naar u toe stuurt, toont Christus dus zijn liefde en zorg voor u.

En u vraagt zich dan misschien af waarom de Here dan toch zwakke en zondige mensen gebruikt om ambtsdragers te zijn in zijn kerk? Want maken hun fouten en tekortkomingen het leven in de kerk soms niet erg moeilijk? Zeker, ambtsdragers kunnen u in de moeite brengen. Maar gelukkig is dat toch vaker uitzondering dan regel. En laten we eerlijk zijn. Hoe zou u het vinden om over uw zonden en tekortkomingen te spreken tegenover mensen die zelf geen zonden en tekortkomingen kennen? Mensen die dus ook niet mee kunnen leven met uw strijd tegen de zonden. Mensen die dus ook niet weten hoe moeilijk het kan zijn om telkens toch weer om vergeving van je zonden te moeten vragen. Zou u een predikant willen hebben die alleen maar vanuit de theorie en vanuit de dingen die hij bij anderen ziet over zonden, vergeving en genade kan preken?

Paulus spoort de oudsten, de opzieners, van de gemeente van Efeze aan om voor zichzelf en de gemeente te zorgen. Want die gemeente is kostbaar. Die is gekocht met het kostbaar bloed van Gods eigen Zoon. Zult u het werk kunnen volbrengen? Dat is niet

zeker. Dat is aan de Here zelf. Niemand van ons weet of hij morgen nog gezond en wel is. Ons leven kan van het een op het andere moment totaal veranderen. Door ongeluk of ziekte. Maar wat u als ambtsdragers wel mag weten is dat de Heilige Geest u heeft aangesteld. Ik weet dat er in de gemeente broeders en zusters zijn die vragen hebben of je dat nu zo kunt zeggen. Want verloopt dat proces van verkiezing nu altijd zo zuiver? Nee, dat loopt niet foutloos en geheel zuiver. Laten we maar beginnen bij het inleveren van namen. Slechts een klein deel van u heeft namen van broeders ingeleverd. Was de kerkenraadsvergadering waarin we tot de talstelling zijn gekomen vrij van tekortkomingen? Ongetwijfeld niet. Zijn bij de verkiezing van de diakenen bij ieder de motieven altijd volkomen zuiver geweest. Ik betwijfel het. In de geschiedenis van de kerk is het zoeken en vinden van ambtsdragers bijna altijd met zonden bevuurd geweest. Maar ondanks dat mogen we toch zeggen dat deze broeders door de Geest van God zelf zijn aangesteld. Het zijn broeders die hun hoop op Christus hebben gevestigd. Het zijn broeders die Gereformeerd zijn en willen zijn in leer en leven. Het zijn broeders die van de Here gaven hebben ontvangen voor dit werk. Zelf zullen ze de eerste zijn om te erkennen dat hun gaven beperkt zijn, maar toch. Ze hebben de gaven ontvangen die nodig zijn voor dit werk, zoals sommigen in het verleden al mochten laten zien. De Heilige Geest heeft u aangesteld. Vanuit die rust mag u uw ambt vervullen in het midden van deze gemeente. In het midden van de raad. Zorg daarbij voor u zelf. En zorg voor de gemeente. Dat betekent dus: zoek de Here en onderhoud de band met Hem. Zorg voor de gemeente. Dat betekent: laat de broeders en zusters telkens weer zien hoe kostbaar ze zijn in de ogen van hun Heer. Wijs ze op de liefde van hun Here Jezus Christus. Wijs ze op de genade van Christus. Wijs ze op de trouw van hun Vader in de hemel. Wijs ze op de Heilige Geest die hun wil laten delen in de schatten van Christus en hun leven wil heiligen. Dan zal de gemeente bloeien en zal de Here Zich verheugen over uw dienst.

Amen