

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)  
Tekst: Handelingen 2, 5 - 11  
Ochtenddienst / middagdienst

Broeders en zusters,

1. **Votum**
2. **Zegengroet**
3. **Zingen : Psalm 147 : 1 en 3**
4. **Lezing van de wet**
5. **Schuldbelijdenis door Zingen : Gezang 155 : 1 - 3**
6. **Genadeverkondiging**
7. **Zingen : Gezang 155 : 4 - 5**
8. **Gebed**
9. **Schriftlezing : Genesis 11 : 1 – 9 & Handelingen 2 : 1 - 13**
10. **Zingen : Gezang 102a : 2 en 4**
11. **Tekst : Handelingen 2 : 5 - 11**
12. **Zingen : Gezang 167 : 1 en 3**
13. **Dankzegging en voorbede**
14. **Dienst van de offeranden**
15. **Slotzang : Lied 477 : 1 en 2**

## **Middagdienst**

- 1. Votum**
- 2. Zegengroet**
- 3. Zingen : Psalm 147 : 1 en 3**
- 4. Gebed**
- 5. Schriftlezing : Genesis 11 : 1 – 9 & Handelingen 2 : 1 - 13**
- 6. Zingen : Gezang 102a : 2 en 4**
- 7. Tekst : Handelingen 2 : 5 – 11**
- 8. Prediking**
- 9. Zingen : Gezang 167 : 1 en 3**
- 10. Geloofsbelijdenis door het zingen van Gezang 179b**
- 11. Dankzegging en voorbede**
- 12. Dienst van de offeranden**
- 13. Slotzang : Lied 477 : 1 en 2**

**Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en klein,**

‘De Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan’, zullen we straks zingen. ‘Doet ons elkaar verstaan’. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we elkaar begrijpen. Dat is fantastisch nieuws. Want is dat niet waar de in deze wereld zo ontzettend veel behoefte aan hebben? Dat we elkaar beter begrijpen? Want waarom is er zoveel ellende in deze wereld? Omdat we elkaar niet begrijpen. Huwelijken lopen op de klippen, omdat man en vrouw elkaar niet begrijpen en zich niet begrepen voelen. Ouders en kinderen hebben ruzie met elkaar omdat de kinderen het gevoel hebben dat ze niet begrepen worden. En ouders hebben het gevoel dat de kinderen hen niet begrijpen. Want ze hebben het beste met ze voor. Volkeren zijn in oorlog met elkaar, omdat er geen begrip is voor elkaar. Zoveel problemen en moeiten zijn het gevolg van het feit dat mensen zich niet begrepen voelen. En als mensen zich niet begrepen voelen, komen gevoelens van verdriet, angst, woede en frustraties naar boven. En als er dan een Geest in de wereld komt die ervoor zorgt dat we elkaar als mensen wel gaan begrijpen, dan is dat toch een van de mooiste geschenken die deze wereld kan ontvangen. Ja, dat zou je denken. En dat is ook zo.

Maar betekent dat nu dat de vlag in top kan, omdat er aan alle ellende een einde komt, nu de Geest van God op aarde is gekomen? Het zou fantastisch zijn. Maar we weten dat het niet zo is. Want als ergens de problemen opgelost hadden moeten zijn, dan zou het toch in de kerk zijn. De kerk die deze Geest van Christus heeft ontvangen. Maar de werkelijkheid is anders. Denken we alleen maar aan ons eigen land. Er zijn tientallen verschillende kerken van Jezus Christus in Nederland. Kerken die nadrukkelijk verschillen in wat ze leren en geloven over Jezus Christus, over de kerk en over de Heilige Geest. Waar is die Geest die mensen elkaar laat begrijpen? Is die er nu wel?

Ja, natuurlijk is Hij er. Want bijna 2000 jaar geleden heeft de kerk zijn uitstorting op uitbundige wijze mogen meemaken. En de uitstorting van deze Geest wordt al eeuwenlang door de kerk gevierd. De Heilige Geest is gekomen, Hij spreekt alle talen en leert mensen elkaar verstaan.

**Het thema van de preek is dan ook: de Geest van Christus spreekt alle talen en leert ons elkaar verstaan.**

**We letten daarbij op:**

- 1. De rijkdom van dit onderling begrip.**

## 2. De beperking van dit onderling begrip.

**We zullen dus eerst letten op de rijkdom van het feit dat de Geest van Christus alle talen spreek en ons leert om elkaar te begrijpen.** In Jeruzalem wordt het feest van Pinksteren gevierd. Het is een oogstfeest. De eerste gewassen van de oogst worden aangeboden aan de Here. Als de 50 dagen vol zijn is het graan rijp voor de oogst. Maar het feest had ook nog een andere spits. Het was namelijk ook het feest waarbij Israël herdacht dat de Here aan ze verschenen was op de berg Sinaï. Tijdens die gelegenheid ontving het volk van de Here de regels voor het leven met Hem en met elkaar: de Tien Geboden. Die gebeurtenis bij de berg, waar het volk van Israël zijn God ontmoette en de band tussen God en zijn volk een nieuw begin kreeg, was dus in de gedachten bij de Joden op de dag dat de Heilige Geest werd uitgestort op de kleine kerk van Jeruzalem. Honderdtwintig mensen waren bij elkaar in hetzelfde huis. Ze zaten te wachten op de komst van de Heilige Geest. De Geest waarvan hun Heer Jezus Christus had beloofd dat Hij Hem in hun midden zou uitstorten. En nu was het zover. Want in het huis waar ze bij elkaar waren was plotseling het geluid als van een geweldige windvlaag. Het was alsof er iemand op het huis blies. Zoals wij dat ook wel kennen jongens en meisjes. Bijvoorbeeld als je in een flesje blaast. Dan wentelt de lucht rond en hoor je hem. Of als je in een glas of beker blaast. Zo blaast de Here op dit huis. Gods adem. En in het Hebreeuws en Grieks, de twee talen die in Jeruzalem werden gesproken, zijn er geen aparte woorden voor wind en adem, maar hebben ze daar maar één woord voor. God blaast op het huis. Zijn adem komt in het huis. Zijn Geest daalt in hun midden neer. Je kunt het horen.

Maar je kunt het niet alleen horen. Je kunt het ook zien. Er komen namelijk tongen als van vuur op de hoofden van de mensen in het huis. Vuur als teken van licht. Vuur als middel om te zuiveren. Om gouderts of ijzererts te zuiveren van onedele bestanddelen. Om harten te zuiveren van alles wat niet deugt voor God.

En dan is daar dat derde teken. Dat heerlijke teken. Deze eenvoudige mensen uit Galilea. Mensen uit de arbeidersklasse. Mensen zonder scholing. Wat doen ze? Ze spreken plotseling in allerlei vreemde talen. Talen die ze nooit geleerd hebben en waarvan ze zelf niets begrijpen. Maar ze spreken ze nu vloeiend. Ze spreken de taal van de Parthen. Parthen woonden ver weg, bijna tegen het huidige Pakistan aan. Verder hoorden ze de taal van de Perzen. Ook een volk uit het oosten, maar iets minder oostelijk dan de Par-

ten. De taal van de Elamieten. Ook uit het oosten, maar weer iets dichterbij. Daarna Mesopotamië. Weer iets verder naar het westen. Het gaat hier om een groot gebied. Een gebied waar de Joden ooit naar zijn weggevoerd door de Babyloniërs.

En nu moeten we niet denken dat het Parthen, Elamieten en Perzen waren die daar in Jeruzalem in hun eigen taal deze mensen hoorden spreken. Nee, het waren Joden en tot het Jodendom bekeerde mensen die in die landen geboren waren en die nu deze mensen in hun moederstaal hoorden spreken. Want zo wordt het ons verteld in vers 5. Waar staat dat er in Jeruzalem in die tijd vrome Joden woonden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. En ook de Joden en bekeerde Joden uit allerlei andere streken ten zuiden, ten noorden en ten westen van Jeruzalem hoorden deze mensen in hun moederstaal spreken. Hetzelfde geldt zelfs voor de inwoners uit Judea. Dat klinkt misschien wat vreemd in onze oren want in Galilea spreken ze toch dezelfde taal als in Judea. Maar reken maar dat die Galliërs met een zwaar accent spraken, maar nu spraken ze keurig. Alsof ze in Jeruzalem geboren waren.

Het was dus op zich voor deze Joden en tot het Jodendom bekeerde mensen niet nodig dat ze in hun moederstaal werden aangesproken, maar het gebeurde wel. Want dit spreken in al deze talen is een teken dat er een nieuwe tijd is aangebroken. Want als de Geest van God in allerlei nieuwe talen gaat spreken, dan is dat een teken dat de God van Israël, zijn handen uitstrekt naar andere volken. Zijn liefde gaat zich uitbreiden naar mensen die eerder niet zijn kinderen waren. Het gaat zich uitbreiden naar Parthen, Perzen, Elamieten, inwoners van Mesopotamië en noem al die andere volken maar op. De God van Israël laat weten dat Hij over de hele wereld kinderen heeft en dat zijn blijde boodschap ook voor deze kinderen is.

De grote spraakverwarring die ooit over de wereld is gekomen, heeft tot afzonderlijke volken heeft geleid. De taal vormde de grote barrière tussen allerlei mensen. Maar nu gaat die barrière geslecht worden. Maar de basis hiervoor is niet het optreden van de Heilige Geest zelf. Maar de basis hiervoor is datgene wat door deze 120 mensen verteld wordt. Want niet de Heilige Geest maakt voortaan het verschil is het samenzijn van mensen. Maar Jezus Christus. Want Jezus Christus neemt weg wat mensen werkelijk scheidt. Namelijk hun egoïsme, hun boosheid, hun wraakzucht, hun jaloezie. Kortom alles wat mensen uit elkaar drijft. De Heilige Geest is niet gekomen om op zichzelf te wijzen. Nee, Hij is gekomen om verloren mensen op Jezus Christus te wijzen. Want

Jezus Christus kan ons leven veranderen. Hij alleen kan onze zonden wegnemen. Hij alleen ons met God verzoenen. Hij alleen kan ons met onszelf verzoenen. De dood en opstanding van de Here Jezus maken het verschil voor onze wereld. Daar wijst de Heilige Geest op door deze mensen de grote daden van God bekend te laten maken. Dat in de eerste plaats.

**We zullen in de tweede plaats letten op de beperking van het begrijpen van elkaar.**

Ik had er in de inleiding al op gewezen dat het niet zo is dat nu de Heilige Geest uitgestort is, alle mensen elkaar begrijpen. Er zijn nog taalverschillen waardoor mensen elkaar niet begrijpen. Er zijn cultuurverschillen waardoor mensen elkaar niet begrijpen. En zelfs onder christenen is er nog veel onbegrip. Er zijn zoveel verschillende kerken. Hoe kan dat toch allemaal? Doet de Heilige Geest zijn werk niet? Zeker doet de Heilige Geest zijn werk. Hij maakt de blijde boodschap van het sterven en de opstanding van de Here Jezus in honderden talen bekend. Luid en duidelijk. Maar waar gaat het dan mis? Het gaat mis waar de Heilige Geest niet serieus genomen wordt. Waar mensen zeggen: “Dit staat wel in de Bijbel, maar dat geloven wij natuurlijk niet.” De Heilige Geest kan wel zeggen dat Jezus uit de dood is opgestaan, maar dat geloven wij natuurlijk niet. Want zoiets kan niet. De Here Jezus kan wel zeggen dat Hij de Zoon van God is, maar God kan natuurlijk geen mens worden.

Maar misschien zult u zeggen: “Dat is te gemakkelijk.” Dat verklaart misschien wel waarom mensen die de Bijbel serieus nemen en mensen die de Bijbel niet serieus nemen elkaar niet begrijpen. Maar er zijn ook mensen die de Bijbel als het Woord van God aannemen, maar die elkaar toch niet begrijpen. Dat valt niet te ontkennen. Waar ligt dat dan aan? Ligt dat aan de Heilige Geest? Nee, dat ligt aan het feit dat de Heilige Geest ons hart aan het veranderen is, maar dat de totale verandering pas later zal komen. De Heilige Geest heeft een fantastisch begin gemaakt met ons te veranderen. Een begin dat niet te negeren valt. Maar het werk is nog niet klaar aan ons. Altijd zal in deze tijd de zonde zijn woord meespreken. En daarom is ons begrijpen van elkaar onvolmaakt. Maar dat is niet iets waar we ons bij moeten neerleggen. We moeten zoeken naar wegen om te groeien in luisteren, om te groeien in begrijpen. Om elkaar met de liefde en het geduld tegemoet te treden, waarmee Jezus Christus ons altijd weer tegemoet treedt.

De Heilige Geest wil mensen verenigen in Jezus Christus. En als mensen de weg gaan die de Heilige Geest ze wijst, dan zullen ze elkaar steeds beter vinden. En hun ontmoet-

tingsplek is aan de voet van zijn kruis van Jezus Christus. Daar zullen ze elkaar vinden als mensen die zichzelf hebben leren kennen als zondaars. Daar zullen ze elkaar vinden als mensen die zich verlost weten door het lijden en sterven van Jezus Christus in hun plaats. Dan zullen ze elkaar vinden als mensen die beide leven van genade. Dan zullen ze elkaar vinden als mensen die weten dat God ze in Jezus Christus tot zijn kinderen heeft aangenomen. Dan zullen ze elkaar vinden als mensen die in Jezus Christus broer en zus zijn. Dan zullen ze elkaar vinden als mensen die uitzien naar de wederkomst van hun Heer Jezus Christus. Dan zullen ze elkaar vinden als mensen die weten dat ze nog een eeuwigheid samen voor zich hebben. Ja, dan kan het zijn dat je elkaars taal nauwelijks spreekt, maar dat je je toch verbonden voelt met elkaar in datzelfde geloof in Jezus Christus. En je treedt elkaar met vriendelijkheid en verdraagzaamheid tegemoet. Ook al kom je uit totaal verschillende culturen. Je herkent elkaar in het geloof in Jezus Christus. Zoals ik dat zelf heb mogen meemaken op Cyprus, waar ik met broeders en zusters uit meer dan tien verschillende landen de Here heb mogen aanroepen. Waar ik samen met deze broeders en zusters voor de Here heb mogen zingen. We samen hebben gebeden. We samen hebben gegeten en gedronken. We samen hebben gesproken over Jezus Christus. Ik heb dat mogen doen met zusters van de Filippijnen. Met broeders uit de Verenigde Staten. Dat is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Dan blijkt dat de Geest alle talen spreekt en ons elkaar laat verstaan. Soms zelden zonder woorden.

**Amen**