

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)
Tekst: Handelingen 2, 19 - 20
Ochtenddienst / middagdienst

Broeders en zusters, de Here wil ons deze morgen bepalen bij het feit dat de uitstorting van de Heilige Geest de laatste dagen van deze wereld inluidt. En als deze wereld aan zijn einde komt dan zal de Here zijn trouw aan zijn Woord bewijzen in vloek en zegen. En daar zullen we dan ook straks van zingen met de woorden van Psalm 111 vers 2 en 4. Nadat we geluisterd hebben naar de woorden van vrede en genade waarmee de Here ons begroet. Maar we zullen deze dienst beginnen met de Here te begroeten door onze afhankelijkheid van Hem te belijden. En uit eerbied voor onze God zullen we hierbij gaan staan.

- 1. Votum**
- 2. Zegengroet**
- 3. Lied : Psalm 111 : 2 en 4**
- 4. Lezing van de wet**
- 5. Lied : Psalm 30 : 3 en 7 (over de toorn van God die ons voor korte tijd bang maakt)**
- 6. Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest**
- 7. Schriftlezing : Lucas 13 : 1-5 en 2 Petrus 3 : 1 - 13**
- 8. Lied : Gezang 26b : 3 en 5**
- 9. Tekst : Handelingen 2 : 19- 20**
- 10. Lied : Psalm 137 : 1 en 4 (Israël dat zong over de ellende in een land waar ze vreemdelingen waren)**
- 11. Dankzegging en voorbede**
- 12. Slotzang : Psalm 97 : 1 en 2 (de Here die alleen regeert en voor wie een vuur uitgaat)**

Middagdienst

- 1. Lied : Psalm 111 : 2 en 4**
- 2. Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest**
- 3. Schriftlezing : Lucas 13 : 1-5 en 2 Petrus 3 : 1 – 13**
- 4. Lied : Gezang 102b : 3 en 5**
- 5. Tekst : Handelingen 2 : 19- 20**
- 6. Lied : Psalm 137 : 1 en 4 (Israël dat zong over de ellende in een land waar ze vreemdelingen waren)**
- 7. Belijdenis van het geloof**
- 8. Dankzegging en voorbede**
- 9. Slotzang : Gezang 103 : 2, 3 en 4**

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en klein,

Wie van ons is niet vreselijk geschokt geweest door de beelden van die enorme ontplofingen in Enschede? Wat een geweld! Wat een verwoesting! In een paar seconden is een hele woonwijk weggevaagd. Met alle ellende en verdriet van dien. Doden, gewonden. Mensen die al hun bezit zijn kwijtgeraakt. In een paar seconden voltrok zich deze enorme ramp. Een ramp die ook broeders en zusters en onze zustergemeente in Enschede-Noord zwaar heeft getroffen.

En onvermijdelijk dringt zich de vraag aan ons op: waarom? Waarom sloeg de Here deze mensen zo hard? Was er zoveel zonde in die wijk? Meer dan in andere woonwijken in Enschede?

Soortgelijke vragen leefden in de tijd van de Here Jezus ook al. En we hebben gelezen hoe de Here Jezus verschrikkelijke gebeurtenissen in de dagen van zijn leven hier op aarde duidde. In Lucas 13 de verzen 1 tot en met 5. Daar is sprake van twee verschrikkelijke gebeurtenissen. Allereerst een afslachting van mensen uit Galilea. Mensen die waarschijnlijk vanuit Galilea met hun offerdieren op weg waren naar de tempel in Jeruzalem en onderweg opgepakt zijn door romeinse soldaten. Soldaten die hun samen met hun offerdieren hebben gedood. En in de tweede plaats brengt de Here Jezus het grote ongeluk met de toren bij Siloam in gedachten. Een toren die omviel en achttien mensen van het leven beroofde. Twee keer stelt de Here Jezus de vraag of deze slachtoffers schuldiger waren dan alle andere mensen. Schuldiger dan andere Galileeërs of anderen die in Jeruzalem wonen. En het antwoord is heel duidelijk. Nee. Deze mensen zijn niet schuldiger dan anderen. Zo mogen we rampen en ongelukken niet uitleggen.

Deze ongelukken hebben een andere betekenis. Ze zijn vooral bedoeld voor de mensen die niet getroffen zijn. Ze zijn bedoeld als waarschuwing. Namelijk dat ons hetzelfde zal overkomen als wij ons niet bekeren. En zo moeten we dan ook de ramp in Enschede heel serieus nemen. Want het vuur dat daar was, moeten we zien als een vonk van het vuur dat gaat komen als de Here de wereld gaat vernietigen met vuur. Het was een voorbode van wat er gaat komen en wat ons zal treffen als wij ons niet bekeren tot de Here. Dan zullen ook wij door zo'n enorme ramp getroffen worden.

U vraagt zich misschien af wat dit nu te maken heeft met het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Het Pinksterfeest. Waar Handelingen 2 over spreekt. Het Pinksterfeest

is toch een feest van blijdschap. Een feest waarbij we stilstaan bij het feit dat God zijn Geest in het midden van zijn gemeente uitstort en daarmee vervult. En dat is waar. Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest in het midden van de kerk. Maar het Pinksterfeest heeft ook te maken met zonde en het oordeel van God. Zoals de Here Jezus dat ook bij het laatste Avondmaal tegen zijn discipelen heeft gezegd. Johannes 16 vers 8 en verder. “En als Hij (dat is de Heilige Geest) komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en u mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is.”

We moeten dan ook niet verbaasd zijn als Petrus op de Pinkstermorgen spreekt over bloed, vuur en rookwalm, over de zon die verandert in duisternis en de maan die verandert in bloed. Want dat zijn tekenen van het oordeel van God dat over ons aan het komen is.

Ik bedien u dan ook het Woord van God over:

De komst van de Heilige Geest en het oordeel dat God over ons aan het brengen is.

We zullen zien dat de Heilige Geest daarom komt:

- 1. aan het einde der tijden,**
- 2. tot redding van de uitverkorenen,**

We zullen allereerst zien dat de Heilige Geest daarom komt aan het einde van de tijden. U weet ongetwijfeld dat de woorden van onze tekst, deze woorden van Petrus, zich tot al die mensen richtten die stonden te kijken naar de wonderen die er in dat huis in Jeruzalem gebeurden. Tongen van vuur die zich neerzetten op de hoofden van mensen. Het geluid van een geweldige windvlaag dat het huis vult. En mensen die in allerlei talen van de grote daden van de Here spreken. Sommigen voelden zich door deze tekenen in verlegenheid gebracht. Anderen zeiden spottend dat ze te veel zoete wijn hadden gehad en aangeschoten waren.

Maar Petrus weerlegt deze spot en gaat de mensen uitleggen hoe ze tegen deze wonderen moeten aankijken. En hij neemt daarbij het Woord van de Here als uitgangspunt. Wat hier gebeurt daar heeft de profeet Joël over gesproken. Die zei: “En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees.” In de laatste dagen zal God dat dus doen. En dat geeft dus aan dat de laatste dagen niet nog moeten komen maar zijn aangebroken. Er zijn altijd nog broeders en zusters die denken dat

de laatste dagen nog moeten komen. En ze stellen soms de vraag, als ze het geweld om zich heen zien, of nu de laatste dagen zijn aangebroken. Dan is het antwoord “ja” die zijn aangebroken. Die zijn aangebroken op de Pinkstermorgen en ze zullen duren tot de terugkeer van de Here Jezus op aarde. Als Hij zal komen om het definitieve oordeel uit te spreken over de levenden en de doden.

Later heeft Petrus in een van zijn brieven dit onderwerp verder uitgediept. We hebben die uiteenzetting gelezen in 2 Petrus. In dat gedeelte verdeelt hij de geschiedenis van de hemel en de aarde in drie perioden. Deze werelden zijn als drie verschillende decors in één groot drama van drie bedrijven. De eerste tijd is die van de ‘voortijd’, zoals hij die in hoofdstuk 2 vers 5 noemt. Deze toenmalige wereld is door de zondvloed aan zijn einde gekomen (hoofdstuk 3, 5-6). Daarna volgt er de huidige hemel en aarde. Een wereld die volgens 3, 7 door de Here wordt opgespaard voor het vuur. En in vers 13 spreekt hij dan over de nieuwe hemel en nieuwe aarde, waar alles helemaal in overeenstemming met Gods wet zal gaan. Zowel naar de regels van de wet als in de geest van de wet.

Maar nu leven wij dus aan het einde van de tweede periode. Op een aarde die door de Here wordt opgespaard voor het vuur. Een periode waarin de Here, volgens zijn eigen woorden, wonderen geeft in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm. En de zon die zal veranderen in duisternis en de maan in bloed. De vertaling van het begin van vers 19 zou u op een verkeerd spoor kunnen zetten. Daar is niet bedoeld dat er wonderen zullen gebeuren in de hemel waar onze God woont. Maar hier zijn wonderen bedoeld die aan de hemel gebeuren. Wonderen die in vers 20 nader worden aangeduid. De zon die aan de hemel is zal veranderen in duisternis. En de maan, die ook aan de hemel is, zal veranderen in bloed. Het zijn tekenen die het einde van de schepping aankondigen. Een maan die bloed wordt, voorzegt rampen van oorlog en brand op aarde. Rampen waardoor de mensheid verwoest zal worden. En ook de tekenen op aarde spreken van rampen en oorlogen waarbij velen de dood vinden: bloed en vuur en rookwalm.

En al het bloed dat in de afgelopen twintig eeuwen heeft gevloeid. Door onderdrukking, vervolging, oorlogen en volkerenmoorden. Alle grote branden die hebben gewoed. Door wapens, door vulkanen en door ontploffingen zoals in Enschede, ze tonen allen aan dat we in het einde van de dagen leven en de dag steeds dichterbij komt dat de Here de aar-

de gaat zuiveren door een vuur zoals er nog nooit op aarde is gezien. Een vuur waarbij het vuur van Enschede niet meer dan een vonk is. Dat in de eerste plaats.

We zullen in de tweede plaats zien dat de Heilige Geest daarom komt tot redding van de uitverkorenen. Het einde van de dagen is dus een tijd vol spanning. Spanning die wij misschien niet altijd voelen in onze ruime en warme huizen. In onze relatief vreedige land. We worden door de welvaart waarin we leven als het ware een beetje in slaap gesust. De dag van de terugkeer van de Here Jezus lijkt nog ver weg. En wij hebben zelf ook nog zoveel dromen en plannen die wij willen verwezelijken. Wie spreekt over de dag van de Here die komt, treft dezelfde stemming aan als Noach in zijn dagen. Die een schip op het land bouwde vanwege een grote watervloed die al het leven op aarde zal doden. En de mensen lachten hem uit. Noach spoort niet. Bouwt een schip op het land en spreekt over een grote vloed die gaat komen. Enorme regens die gaan neervallen. Regens die zo massaal zullen vallen dat de aarde er helemaal door bedekt zal worden en al het leven op de aarde de dood zal vinden. Wie gelooft dat nu? Laten we naar huis gaan en samen wijn drinken.

En velen leven vandaag net zo. En wij lopen het gevaar ook zelf in de stroom van achtere-loosheid en nonchalance te worden meegesleept. Ons drukker makend over ons tijdelijk leven dan over het eeuwige. En ongetwijfeld zouden we allemaal in deze stroom verloren gaan als de Here het niet Pinksteren had laten worden en zijn Geest naar de aarde had gestuurd om vanuit de kerk bekering te prediken. Om zo, door de verkondiging van zijn Woord, mensen uit de stroom te redden en terug te brengen tot de Here.

Want, broeders en zusters, jongens en meisjes, dát is waar de Here deze tijd voor gebruikt. Om al de uitverkorenen tot bekering te brengen. Wij zijn misschien niet veel bezig met de terugkeer van de Here Jezus en de komst van het oordeel. Maar de Here wel. Want de Here zou graag een einde maken aan deze wereld. Deze wereld die Hem niet erkent als God en Koning over al wat leeft. Deze wereld die geen boodschap heeft aan zijn geboden, maar in velen opzichten van Hem vervreemd is. En de Here treuzelt daarbij niet. Aarzelt niet en laat Zich ook niet ophouden. Dat de Here Jezus nog niet als Rechter uit de hemel is neergedaald heeft maar één reden. Een reden die Petrus in zijn 2^{de} brief, hoofdstuk 3 vers 9 zo omschrijft: “De Here talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.”

“Bekering” is dus het woord waar het om draait in de laatste dagen van deze wereld. En als de Here dus vandaag rampen in ons midden laat plaatsvinden, dan is dat om de reden die de Here Jezus gaf voor wat er in zijn dagen gebeurde. In Lucas 13 vers 3 zegt Hij: “Nee, zeg Ik u, maar als u u niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.” Net zo omkomen als de Galileeërs die door Pilatus waren afgeslacht. En in vers 5 herhaalt Hij die zin: “Nee, zeg Ik u, maar als u u niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.” Net zo omkomen als de achttien mensen op wie de toren bij Siloam viel.

En in Handelingen 2 eindigt Petrus het citaat uit Joël ook met een oproep tot bekering door te zeggen: “En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.”

Als de Here zijn Heilige Geest naar deze aarde stuurt dan is het dus om mensen te bekeren, mensen te redden van het oordeel en de eeuwige dood. En als u vanmorgen de Heilige Geest in de prediking tot ons spreekt en tot ons komt, dan is dat om ons tot bekering te brengen. Om ons er dus toe te brengen dat we ons geluk niet in deze wereld zoeken maar bij God. Opdat we zo door onze verbintenis met de Here Jezus aan het eeuwige oordeel ontkomen.

Ja, broeders en zusters, als ons hart uitgaat naar deze wereld, dan moeten we de beelden van Enschede maar weer voor de geest halen. Ze zijn te gebruiken als een beeld voor deze tijd. Eerst kwamen de mensen die zaterdagmiddag toestromen. Gefascineerd door het vuur en geboeid door de vuurpijlen die afgingen. Zo zoeken vandaag velen de sensatie en de pracht van deze wereld in het geld en in de massamedia. Kijk eens wat mooi! Je mist toch echt wat als je daar niet aan meedoet. Maar ooit zal veel van deze dingen door het vuur van Gods oordeel vergaan. Er zal niets van overblijven omdat de Here het verfoeit. En al die mensen die in deze dingen hun geluk zoeken, zullen omkomen in dat vuur. Ze zullen willen wegvlugten, maar het vuur zal hen grijpen.

Broeders en zusters, misschien vind u het goedkoop wat ik doe. Die ramp in Enschede als waarschuwing te gebruiken voor ons als gemeente. Speel je zo maar niet met de gevoelens van mensen. Maar, broeders en zusters, het is geen spel. Het Woord van de Here is betrouwbaar en waar en ooit zal Hij de aarde zuiveren met vuur. En wie Hem niet hebben willen dienen, zullen door dat vuur getroffen worden.

De laatste dagen van deze wereld zijn aangebroken. Deze wereld gaat zijn einde tegemoet. En wie zich niet afkeert van deze wereld en zijn redding zoekt zal omkomen. En

daarvoor is de Heilige Geest gekomen om alle uitverkorenen op de weg van de bekering te zetten. Op de weg van de redding. Op de weg van de vrijspraak en het eeuwige leven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat boek Handelingen juist dat beschrijft. Beschrijft hoe de Heilige Geest bezig gaat om Joden, Jodengenoten en heidenen tot bekering te brengen. En daarbij groot succes heeft. Zo aanvaardden op eerste Pinksterdag 3000 het Woord, aldus vers 41 van hoofdstuk 2. En vinden we in de volgende hoofdstukken telkens weer vermeld dat de Here dagelijks mensen toevoegde aan de kring die behouden worden. Mensen die toegevoegd worden doordat ze in het Woord dat de discipelen prediken geloven. De Here roept zijn uitverkoren kinderen uit alle uithoeken van de wereld en vergadert ze in zijn kerk. Daar gaat het om in deze laatste dagen. Daarvoor heeft de Here zijn Geest naar ons laten afdalen. Opdat velen behouden worden op de dag van het oordeel.

Broeders en zusters, dat is dan ook onze grote rijkdom vandaag, als wij de uitstorting van de Heilige Geest in ons midden vieren. Deze Geest schenkt ons het geloof dat ons redt van het eeuwige oordeel. Hij verbindt ons met onze Heiland Jezus Christus. Met onze hoogste Leraar, met onze enige Hogepriester en onze eeuwige Koning. Zonder de Geest gingen we absoluut verloren. Maar nu de Here Jezus zijn Geest in ons midden heeft uitgestort, is er redding uit het vuur.

Laten we daarom wakker blijven, broeders en zusters. Laten we letten op de tekenen die we zien. De ramp in Enschede is maar niet simpel het gevolg van nalatigheid. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Maar het is een teken van de Here. Het is als een vonk die de Here vooruit stuurt. Een vonk van het grote vuur dat ooit een einde zal maken aan deze wereld. En de ellende, het verdriet en verslagenheid die wij gezien hebben op de gezichten van de mensen, zijn een voorbode van de ellende die over de mensen komt die niet in Jezus Christus geloven. Die zich niet bekeerd hebben.

Laten wij dan wakker blijven en de tekenen van verstaan die we om ons heen zien in rampen en oorlogen. Want de Here stuurt ze tot ons behoud en tot onze bekering. Laten we elke dag de uitstorting van de Heilige Geest vieren, dan zullen we behouden blijven op de dag van het oordeel.

Amen