

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)
Tekst: Handelingen 2, 16 - 18
Ochtenddienst
Openbare geloofsbelijdenis

Broeders en zusters,

1. **Votum**
2. **Zegengroet**
3. **Zingen : Psalm 87 : 1, 3 en 4**
4. **Lezing van de wet**
5. **Zingen : Psalm 32 : 1 en 5**
6. **Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest**
7. **Schriftlezing 1 : Handelingen 2 : 1 - 21**
8. **Zingen : Gezang 171 : 1 en 2**
9. **Schriftlezing 2 : Handelingen 2 : 22 - 42**
10. **Tekst : Handelingen 2 : 16 - 18**
11. **Zingen : Gezang 115 : 1 en 2**
12. **Openbare geloofsbelijdenis**
13. **Zingen : Lied 341 : 3**
14. **Zingen basisschool Morgenster : Gezang 171 : 3**
15. **Dankzegging en voorbede**
16. **Collecten**
17. **Slotzang : Gezang 105 : 1, 2 en 10**

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en klein, gasten,

Ik heb van Christus Jezus een bijzondere opdracht ontvangen. Namelijk om u bekend te maken welke plannen Hij met de wereld heeft. Want God wil dat u weet wat Hij met onze aarde en haar bewoners doet. Hij wil dat u daarvan op de hoogte bent. Nu denkt u misschien: ‘Heeft de dominee een bijzondere openbaring van God gehad? Is er een engel aan hem verschenen? Heeft hij een speciale droom gehad? Een visioen gezien?’ Nee, dat niet. Maar Hij heeft mij wel de opdracht gegeven om te profeteren wat Hij gaat doen. Misschien vraagt u zich af, hoe ik dan kan profeteren als ik geen bijzondere openbaring van God heb ontvangen. Dat op zich begrijpelijk vraag bij u kan spelen, is niet vreemd. Want als we denken aan de profeten, zoals we die kennen uit het Oude Testament. Dan waren dat vaak mannen, die een bijzondere openbaring van God ontvingen. Soms in visioenen. Maar vaak ook langs andere wegen. Vaak staat helemaal niet beschreven hoe ze de woorden van God ontvingen.

Overigens bestonden hun boodschappen niet alleen uit mededelingen over de toekomst. Maar vaak maakten ze ook Gods oordeel over het heden bekend. En in veel gevallen was dat geen blij oordeel. Dan was de Here boos over het feit dat machthebbers zwakken in de samenleving uitbuiten en beroofden. Of God dat boos dat zijn volk niet langer Hem diende, maar vreemde goden dienden. De Baäls en Astartes. Goden van hout, steen of metaal. Ook dergelijke mededelingen van profeten mogen we profetieën noemen. Profetieën zijn dus woorden van God over de toekomst, maar ook over de dag van vandaag. En in profetieën kan het ook over het verleden gaan.

Petrus verwijst in onze tekst naar woorden van de profeet Joël. Op het moment dat Petrus naar Joël verwijst is Joël al lang overleden. Van Joël weten we maar weinig. Hij heeft vermoedelijk is de vierde of derde eeuw voor Christus geleefd. Maar tijdens zijn leven had God hem laten weten wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. Namelijk dat God aan het einde van de tijden zijn Geest over alle vlees zal uitgieten.

Aanleiding voor deze woorden van Petrus is de verwarring die die morgen in Jeruzalem was ontstaan. De kleine christelijke gemeente van Jeruzalem was die morgen bij elkaar gekomen. Ze waren in afwachting van wat er zou gaan gebeuren. Dat het die dag zou zijn, wisten ze niet. Maar ze wisten wel er binnenkort iets groots stond te gebeuren. Want Christus Jezus had vlak voor zijn terugkeer naar de hemel gezegd dat ze binnen-

kort gedoopt, ondergedompeld, zouden worden met de Heilige Geest. Ze wisten ongetwijfeld uit de geschiedenis van Israël wat er met mensen kon gebeuren als de Heilige Geest bezit van ze nam. Dan konden ze de controle over zichzelf verliezen. Dan kon het zijn dat ze vreemd gingen bewegen of vreemde klanken gingen uitstoten.

Terwijl ze de gemeente in een huis bij elkaar is, gebeurd datgene dat Christus voorzegd had. Het geluid van een enorme windvlaag vulde het huis waarin ze waren. Er verschenen vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen zetten. Dit zijn typische tekenen die bij de Heilige Geest passen. De wind. Een verschijnsel dat op zichzelf onzichtbaar is. Hebben jullie de wind al wel eens gezien, jongens en meisjes? De wind zelf kun je niet zien. Maar je kunt wel zien of de wind er is. Aan de bomen. Aan bladeren die bewegen en takken die heen en weer gaan. Aan papiertjes die door de straat waaien. Aan de kleren van mensen die opwaaien. Niemand kan de wind zien, maar het effect kan iedereen merken. Zo is het met de Heilige Geest ook. Je ziet Hem niet zelf. Maar je merkt wel wat die Geest teweeg brengt. De Heilige Geest kwam op de leden van de gemeente. De komst van de Geest wordt ook begeleid door tekenen van vuur. Hij komt wegbranden wat niet deugd. Hij komt mensen in vuur en vlam zetten voor God. En dat Hij mensen in vuur en vlam zet bleek wel op die morgen in Jeruzalem. Want al de mensen begonnen op luide toon in vreemde talen te spreken. Talen die ze nooit geleerd had, maar ze spraken er nu wel in. En ze spraken wat de Geest hen in gaf. Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, uit Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië. Maar ook mensen uit Rome, van Kreta en uit Arabië horen in hun eigen taal vertellen over de grote daden van God.

Mensen vanuit de hele toenmalige bekende wereld horen in hun moedertaal vertellen over de grote daden van God. En laat niemand denken dat ze deze talen wel op school hadden geleerd. Veel leerlingen van Christus waren mensen die weinig scholing hadden ontvangen. Ze waren deze talen echt niet meester. Maar de Geest van God spreekt alle talen. En Hij reikt over de grenzen van de taalbarrières heen naar mensen die tot nu toe onwetend waren van Christus Jezus en zijn werk.

Sommige mensen uit Jeruzalem vonden dit hele gebeuren zo vreemd dat ze een verklaring zochten in dronkenschap. Maar dan treden Petrus en de elf andere apostelen naar voren. En Petrus die door Christus zelf was aangewezen om de eerste onder zijn leer-

lingen te zijn, neemt dan het woord. Hij begint met het idee te ontcrachten dat ze dronken zouden zijn. Het is pas het derde uur na zonsopgang. Dus een uur of negen 's morgens. Dat is niet een gebruikelijk uur om dronken te zijn. Je ziet Petrus als het ware naar die mensen wijzen. 'Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang.' Maar wat is het dan wel? Dat legt Petrus ook uit. En als een goed Jood die weet hoeveel waarde zijn volksgenoten aan de boeken van het Oude Testament hechten, verwijst hij naar het boek van de profeet Joël. Het woorden van de oude profeten hebben gezag voor deze Joden. En wie er misschien nog vraagtekens zou willen zetten bij de woorden van de profeet, die wordt wel snel de mond gesnoerd. Want het gaat maar niet om woorden van een sterfelijk en zondig mens. Maar om het Woord van de levende God zelf. 'Aan het einde der tijden, zegt God.'

Aan het einde der tijden. Dus in de eindtijd. Telkens weer zijn er christenen die bij het uitbreken van oorlogen of andere rampen, gaan lopen roepen dat Christus Jezus nu wel snel zal terugkomen. Nu is dat natuurlijk niet uit te sluiten, maar in de meeste gevallen is er sprake van een misverstand. Christus heeft inderdaad gezegd dat in de laatste dagen grote rampen en oorlogen over de wereld zullen komen. Maar wat deze mensen vergeten is dat het einde der tijden al is aangebroken. Het 'einde der tijden' is de aanduiding voor de laatste periode voordat Christus de aarde zal vernieuwen. En die periode loopt momenteel. En de rampen en oorlogen die Christus heeft voorzien die kunt u terugvinden in de geschiedenisboeken en op het journaal. Wie het boek van Geert Mak over Europa in de twintigste eeuw leest, die kan bijna onpasselijk worden van de niet aflatende stroom van oorlogen die in die eeuw in Europa hebben plaats gevonden. Oorlogen die niet duizenden, maar zelfs miljoenen slachtoffers hebben gemaakt. Oorlogen die de wereld nog nooit eerder had gezien. De verschrikkingen van de uitzichtloze Eerste Wereldoorlog en de miljoenen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog met als onvoorstelbaar dieptepunt de vernietigingskampen voor Joden, zigeuners, gehandicapten en andere mensen die niet gewenst waren. Tekenen van het einde der tijden. Tekenen door Christus Jezus voorzien.

Maar het is niet een tijd van pure ellende en verdriet. Joël heeft ook helemaal geen negatieve gedachten gehad over die periode. Integendeel, want hij mocht prachtige dingen over die tijd voorzien. Want aan het einde der tijden, zal God namelijk over alle mensen, letterlijk staat er 'over alle vlees', van zijn Geest uitgieten. In de NBV staat het

er iets anders. Daar staat simpel dat God over alle mensen zijn geest zal uitgieten. Letterlijk staat er dat God van zijn Geest zal uitgieten over alle vlees. Van mijn Geest, dat is dus niet de Geest in zijn totale volheid. Wat op zich natuurlijk logisch is, want wie kan de volheid van de Geest bevatten. Maar tegelijk moet nu niemand denken dat God zich dus nogal inhoudt. Want God gebruikt hier wel het woord 'uitgieten'. Hier wordt niet besprenkeld of gedruppeld. Nee, hier wordt uitgegoten. En het is maar niet een flinke scheut. Nee, het Griekse werkwoord laat doorklinken dat het een doorgaande handeling van God is. God giet en blijft van zijn Geest uitgieten.

En als dat gebeurt dan zal dat niet onopgemerkt blijven. Want dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Wauw. De kinderen zullen profeteren. Dat is wat u daarnet hebt meegemaakt. Niet een enkele bevoorrechte profeet zal het Woord van God spreken. Maar velen zullen dat doen. Niet alleen maar zij die op leeftijd zijn en die geestelijk gerijpt zijn. Nee, ook de jeugd zal profeteren. En doet de jeugd dat ook? Zeker weten! Deze jonge mensen die hier vandaag hun 'ja- woord' geven, hebben geprofeteerd. Wanneer dan? In het gesprek met de ouderlingen dat ze hebben gehad. Ze hebben misschien geen visioen gehad, maar ze hebben wel verteld over de grote daden van Christus. Ze hebben verteld over het lijden van Christus. Ze hebben verteld hoe God zijn liefde aan ons bewijst, door zijn eigen Zoon te laten sterven als betaling voor onze zonden. Maar ze hebben ook verteld over de grote daden van God in hun eigen leven. Deze jonge mensen zeggen hier vandaag wel hardop in ons midden 'ja' op de liefde van God. Maar in hun hart hebben ze dat al eerder gedaan. Want ze hebben wat afgepraat met God. Ze zullen de eersten zijn om toe te geven, dat ze nog veel meer met God hadden moeten praten. Maar ze zijn wel met God in gesprek geweest. Wie bij de catechisaties had gezeten, zoals we die het afgelopen jaar met elkaar hebben gehad, die had het gesprek kunnen volgen. Die had kunnen volgen hoe deze jonge mensen met God in gesprek, ja ook wel in discussie zijn geweest. Met God in discussie? Zat God er dan bij? Ja, zeker! God was er bij? Was ik dan God? Nee, natuurlijk niet. Deed God mee in het gesprek? Ja, want als het goed is geweest, dan heb ik als dienaar van Gods Woord, daar het Woord van God laten horen. Dan heb ik maar niet de eigen ideeën en het eigen inzicht van Van Groos laten horen, maar heb ik slechts doorgegeven wat God ons als kerk verteld heeft. Heb ik daar naar de

kennis en het inzicht dat God in zijn genade door zijn Geest aan mij heeft geschonken antwoorden gegeven op de vragen van deze jonge mensen.

En ze werden door het Woord van God overtuigd. Overtuigd van het feit dat er dingen zijn die je maar aan de Here moet overlaten. Hoe kan ik weten of ik over tien of twintig nog geloof? Dus hoe kan ik beloven dat ik lid blijf van Gods kerk? Een goede en begrijpelijke vraag. Maar het antwoord is een antwoord van geloof. Ik geloof dit omdat ik geloof dat de God die me dit geloof heeft gegeven door de Heilige Geest, ook in de toekomst dat geloof in me zal blijven werken. Waarom zou je dat geloven? Omdat God het heeft beloofd. Niet meer. Niet minder. Maar als er in mijn leven nog zoveel zonden en tekortkomingen zijn. Hoe kan ik dan zeggen dat ik een echt kind van God ben? Een echte christen ben? Omdat ik door de Heilige Geest leer accepteren dat een christen nog heel veel tekortkomingen heeft. Omdat ik door de Heilige Geest leer accepteren dat God een God van genade is. Een God die er vreugde in vindt om mijn zonden te vergeven, omdat zijn eigen Zoon voor die zonden gestorven is. Omdat ik door de Heilige Geest geleerd heb, maar eenvoudig mijn lege handen uit te strekken naar de hemel en te zeggen: God ik geloof, leer mij om nog veel meer in U te geloven en nog veel meer op U te vertrouwen. Over het werk van God in deze wereld en in je persoonlijk leven vertellen, dat is getuigen van Christus. Dat is profeteren. Want om het met de woorden van de engel uit Openbaring 19 vers 10 te zeggen: 'Getuigen van Jezus is profeteren.' Profeteren is niet voorspellen, maar het Woord van God doorgeven. Precies zoals de profeten in het Oude Testament deden. En u moet daar de betekenis niet van onderschatten. Want u moet niet vergeten dat bijna niemand in die tijd kon lezen. Er verder ook geen radio of televisie was. Alles wat men wist, wist men door mondelinge overdracht. Vandaar dat deze mensen veel aanzien hadden. Zij brachten het Woord van de Here over. En vandaag gebeurt niet alleen door speciale ambtsdragers, maar door christenen van allerlei leeftijd en van allerlei stand. Precies zoals Joël had voorspeld. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. En het gaat ook door alle standen heen. Niet alleen de rijke en hoog opgeleide mensen zullen de Geest van God ontvangen. Maar ook de slaven en slavinnen. God zendt zijn Geest uit over mensen van alle leeftijden en alle standen.

En dat dat een betrouwbaar Woord van God is, blijkt ook weer vandaag. Of je nu hoog opgeleid bent of niet. Voor de Geest van God maakt het niet uit. Kijk en luister maar goed vandaag, morgen en in de toekomst.

Amen