

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)
Tekst: Efeziërs 2, 7
Ochtenddienst
H. Avondmaal

Broeders en zusters, de Here wil ons vandaag weer bepalen bij het wonder dat Hij zijn Zoon aan ons gegeven heeft. De Here wil dat doen door ons zijn Zoon in de bediening van het Woord, maar ook door Hem zichtbaar en tastbaar te maken in het sacrament van het Heilig Avondmaal. Daarom zullen we straks nadat we geluisterd hebben naar Gods groet van vrede en genade, de wonderen van God bezingen met de woorden van Psalm 9 : 1. Maar eerst willen we ons leven in zijn handen leggen.

1. **Lied: Psalm 9 : 1**
2. **Lezing van de wet**
3. **Lied: Psalm 130 : 4 (een oproep aan elkaar om erop te blijven vertrouwen dat de Here ons zal bevrijden van onze zonden)**
4. **Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest**
5. **Schriftlezing: Efeziërs 2 : 1 - 10**
6. **Lied: Psalm 98 : 2 (over dat de Here aan zijn genade denkt)**
7. **Tekst: Efeziërs 2 : 7**
8. **Woordbediening**
9. **Lied: Psalm 36 : 3 (bede tot de Here om ons in genade te blijven aanzien)**
10. **Klaarmaken tafel: Gezang 3**
11. **Schriftlezing 1: Openbaring 21 : 1 - 8**
12. **Zingen: Psalm 23 : 1**
13. **Schriftlezing 2: Openbaring 22 : 1 - 5**
14. **Zingen: Psalm 23 : 2**
15. **Dankzegging**
16. **Zingen: Psalm 23 : 3**
17. **Dankzegging en voorbede**
18. **Slotzang: Gezang 16**

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

Hebt u gezien waar Paulus in de tekst van vanmorgen over spreekt. Dat is niet niets. Hij schrijft over een overweldigende rijkdom die voor ons is weg gelegd. En wie van ons zou er niet rijk willen zijn? Gewoon zoveel geld hebben dat je je nooit meer zorgen hoeft te maken of je iets eigenlijk wel kunt kopen. Ja, zelfs zo rijk zijn dat je je ook geen zorgen hoeft te maken of je misschien iets van je rijkdom kwijt zult raken. Omdat je rijkdom zo eenmaal groot is, dat je het niet eens merkt dat het iets minder is. Ja, dat zouden we toch allemaal wel willen. Zoveel geld hebben dat je alles kunt kopen wat je hart begeert.

Of, en dat is nog mooier, zo rijk zijn dat je alles al hebt. Dat je niet eens meer op pad hoeft om het te kopen. Maar dat het allemaal gewoon voor het grijpen ligt. Dat is zelfs nog mooier. Ja, wat zou dat mooi zijn. Maar ach, wat zitten we hier nu te fantaseren. Want dat is toch niet voor ons weggelegd. Of wel??

Ja wel, broeders en zusters. Er ligt een toekomst voor ons in het verschiet, waarin we alles zullen hebben en aan helemaal niets gebrek zullen lijden. En daar wil de Here ons vanmorgen bij stil laten staan zowel in de prediking als in het Heilig Avondmaal.

Ik bedien u vanmorgen het Woord van de Here over de overvloedige rijkdom die voor ons klaar ligt in Christus.

Met het vers van onze tekst sluit Paulus een lange zin en gedachte af. Hij schetst daarin met krachtige lijnen het wonder van Gods verlossingswerk. Want Paulus had in hoofdstuk 1 wel stilgestaan bij het feit dat God ons heeft uitverkoren in zijn Zoon Jezus Christus. Niet dat wij dat op een of andere manier verdienen, maar de Here wilde het zo. Zomaar. Omdat Hij daar vreugde in had. Maar uitverkiezing is één. Dat is het voornemen van God. Maar daarmee is het plan nog niet verwezenlijkt. Er moet ook echt wat gebeuren. Ja, er moet heel wat gebeuren voordat een mens die zondaar is en daarmee door God vervloekt is, ooit weer met God verzoend kan worden. En daar schrijft Paulus in die lange zin die met ons vers eindigt. Een zin die begint in vers 4 van hoofdstuk 2. 'God echter, die rijk is aan erbarmen, heeft om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende

rijkdom van zijn genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.’ In Christus Jezus redt de Here zijn uitverkoren kinderen uit de dood. Door onze zonden zijn met de Here Jezus te kruisigen. En doordat die zonden gekruisigd zijn, verdienen wij niet langer meer de dood. En doordat we niet langer de dood verdienen mogen we met de Here Jezus opstaan in een nieuw leven. En omdat we zo nauw met de Here Jezus verbonden zijn hebben we al een plaats in de hemel. Want wij die met een niet te verbreken band met Hem verbonden zijn, zullen dan ook naar die plaats gaan waar ons Hij ons Hoofd al is.

En daar in de hemel zullen we al aan niets meer gebrek hebben. Geen pijn, geen ziekte, geen haat, geen nijd en zeker niet het onbelangrijkste, we zullen er ook zelf zonden meer doen. En onze rijkdom zal nog groter worden als onze Here Jezus Christus terugkeert op de wolken. Dan zal er niets meer zijn waar we naar verlangen omdat we het missen. Naar niets zal ons hart uitgaan omdat we het niet hebben. We zullen volledig vervuld zijn. We zullen werkelijk volkomen in harmonie zijn. We zullen voor eeuwig de vrede hebben waar alle mensen zo naar zoeken, maar maar niet kunnen vinden. Maar we zullen daar dus niet alleen die vrede vinden waar iedereen zo naar verlangt. Maar op de nieuwe aarde zullen we mogen genieten van de heerlijke rijkdom van het nieuwe Jeruzalem. Van de pracht van de gouden straten, van de paarlen poorten, van de rijkdom aan bomen en planten, ja, van alles wat daar aan pracht is. En dat maar niet als gasten. Die de rijkdom van een ander bewonderen. Maar als mensen die die rijkdom in bezit hebben gekregen. Want in Christus zijn maar niet Gods gasten maar zijn kinderen en erfgenamen. Ja, broeders en zusters, jongens en meisjes, het nieuwe Jeruzalem ligt klaar en wacht op het moment dat God het aan ons als erfenis zal geven. Ook dat hoort bij die overweldigende rijkdom die voor ons klaar ligt.

En zo toont de Here ons in al die dingen die Hij zijn Zoon voor ons heeft laten verwerven zijn enorme genade. Zijn enorme mildheid en liefde voor ons in Christus Jezus. Wat toont de Here hierin zijn enorme genade. Dat Hij zijn vijanden met deze heerlijkheid bekleedt. Dat ze zijn kinderen mogen zijn en mogen delen in Gods liefde en rijkdom.

En nu vraagt u zich misschien af wat dat nu precies met het vieren van het Heilig Avondmaal te maken heeft. Alles broeders en zusters. Want hier aan deze tafel krijgt u als het ware het testament in handen dat er van getuigt dat deze rijkdom ook voor u is.

Zoals een papieren testament het tastbaar bewijs is dat we dit of dat erven. Zo is het brood en de wijn straks voor u het tastbaar bewijs dat u ook mag delen in Gods genade in Christus en dat de rijkdom van het nieuwe Jeruzalem ook voor u is. Ja, wat hier straks gaat gebeuren is een heerlijk voorspel op wat er straks echt gaat gebeuren. Als de Here Jezus terugkomt. Dan zal maar niet een dominee de tafel leiden, maar de Here Jezus zelf.

En zoals we bij het lezen van een testament niet letten op het papier waarop geschreven staat, zo moeten we straks dan ook niet letten op de eenvoud van dat stukje brood en die slok wijn. Maar we moeten het teken lezen en dan zien we dat we maar niet een stukje brood ontvangen, maar het kostbare lichaam van onze Here Jezus Christus. En dan zien we ook dat we maar niet een slok wijn ontvangen maar het bloed van Christus. Ten teken dat Hij zijn lichaam ook voor ons gegeven heeft en zijn bloed ook voor ons vergoten heeft. En wij door Hem straks in eeuwige vreugde en vrede met God mogen leven als Gods kinderen en erfgenamen.

Ja, broeders en zusters, er ligt een enorme rijkdom voor ons klaar voortkomend uit Gods genade. Neem die rijkdom dan aan en prijs die grote genade van God met de woorden van Psalm 36 : 3. **Amen**