

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)
Tekst: Efeziërs 1, 4 - 6
Ochtenddienst

Broeders en zusters,

1. **Zingen : Psalm 138 : 1 en 3 (loflied op de Here die let op wie nederig voor Hem knielen)**
2. **Lezing van de wet**
3. **Schuldbelijdenis door het zingen van Psalm 51 : 3 en 4**
4. **Genadeverkondiging met aansluitend zingen : Psalm 30 : 1 en 2**
5. **Gebed om zegen over de dienst**
6. **Schriftlezing : Romeinen 9 : 1 - 29**
7. **Zingen : Psalm 64 : 1 en 6**
8. **Tekst : Efeziërs 1 : 4 - 6**
9. **Zingen : Gezang 112 : 1, 2 en 6 (Gz. 59 : 1, 2 en 6 uit 90Gz)**
10. **Dankzegging en voorbede**
11. **Slotzang : Psalm 119 : 65 en 66 (uitgekozen tot de dienst aan God)**

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en klein, Jongens en meisjes, is één van jullie ooit verdrietig geweest omdat jij was uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje, terwijl er kinderen uit je klas niet uitgenodigd waren? Heeft één van jullie ooit boos geweest op de jarige, omdat hij of zij wel jou had uitgenodigd, maar andere kinderen uit de klas niet. Of heeft één van jullie ooit het volgende meegeemaakt. Jij bent binnenkort jarig en je deelt heel trots uitnodigingen uit voor je feestje. En dan komt er plotseling iemand bij je die heel boos is en tegen jou zegt dat je niet eerlijk bent, omdat je niet alle kinderen uit de klas hebt uitgenodigd. Als iemand zo naar je toekwam, dan zou je waarschijnlijk iets zeggen als: “Hallo, het is mijn feestje. En dan mag ik toch bepalen wie ik uitnodig en wie niet.” En ik denk dat de meeste kinderen dat wel met je eens zullen zijn. Het is jouw feestje en jij mag zeggen wie er mogen komen. Dat vinden we allemaal normaal. Dat je dan de een uitkiest en een ander niet. Dat doe je als je jong bent. Dat doe je als je later iemand zoekt om het leven mee te delen. Dan zeg je ook niet: “Ik vind haar wel niet zo aardig, maar omdat ik het zo zielig vindt dat zij anders misschien nooit zal trouwen, trouw ik maar met haar.” En als je later misschien een bouwbedrijf hebt en je een timmerman nodig hebt, dan zeg je ook niet als tien mensen die baan willen hebben: “Komen jullie maar alle tien bij mij werken, want ik vind het zo zielig als ik negen van jullie niet kan aannemen.” Zo werkt het gewoon niet. Ja, we vinden het normaal als het over mensen gaat. Maar heel vinden mensen vinden dat God niet mag uitkiezen wie Hij wil. Hij moet iedereen uitkiezen of niemand. Anders is het niet eerlijk. Maar waarom zou dan niet eerlijk zijn? God heeft ons allemaal gemaakt. En niemand van ons is van zichzelf aardig tegen God. We kunnen dat niet eens. Dat God dan toch mensen uitkiest om altijd bij Hem te zijn en gelukkig te leven, is dan ook een groot wonder. Een wonder waarover de apostel Paulus ontzettend blij over is. Ik maak u deze morgen de blijde boodschap van Jezus Christus bekend onder het volgende thema:

Wees blij met het geschenk dat God u heeft uitgekozen.

We zullen daarbij dingen zien:

1. **Waartoe wij zijn uitgekozen,**
2. **Hoe wij zijn uitgekozen,**
3. **Met welk doel wij zijn uitgekozen.**

We zullen dus eerst waartoe God ons heeft uitgekozen. Wie droomt er niet in stilte van om er veel beter uit te mogen zien? Wat goede adviezen voor je kleding. Een aantal behandelingen door de plastisch chirurg, waardoor de rimpels weggewerkt worden, de blubberbuik strak getrokken en de cellulitis weggezogen wordt. Er zijn mensen die bereid zijn veel pijn en ellende te doorstaan om bij wijze van spreken opnieuw in elkaar gezet te worden. En dan hebben we het nog maar niet over het prijskaartje dat daaraan verbonden is. En laten we het ook maar niet hebben, over het feit dat al deze ingrepen maar voor korte tijd helpen. De veroudering en de zwaartekracht winnen de strijd toch. Hoe zou u het vinden als u zou worden uitgenodigd voor zo'n make-over? Waarbij de kosten door een ander worden betaald. Nu is het zo dat u bent uitgekozen voor een make-over. Alleen is het eerste doel van deze make-over niet dat uw uiterlijk wordt veranderd, maar uw innerlijk wordt veranderd. Want uw innerlijk lijdt net als dat van mij en andere mensen aan een vreselijk gebrek. Daar waar het geschapen was door de Here om lief te hebben en op te bouwen, brengt het door onze schuld als mensen nu haat en nijd voort. Is het ertoe geneigd om af te breken in plaats van op te bouwen.

Maar wat zegt onze tekst nu? "In Christus immers heeft God, voordat de wereld grondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem **heilig en zuiver te zijn**. Heilig en zuiver zijn voor God. Een heilig en zuiver mens zijn. Een mens die niet meer de zonde doet, maar alleen maar het goede doet. Een mens die liefheeft in plaats van haat. Een mens die zichzelf niet bezoedelt met overmatige drankgebruik, met porno, met hebzucht, maar die zijn hart zuiver houdt, zijn gedachten zuiver houdt, ja, die zelfs volkomen zuiver is in zijn verlangens. Is het niet een groot en fantastisch iets als je tot een dergelijke verandering bent uitgekozen. Geen gebrek meer hebben, maar een hart hebben dat volmaakt is in liefde en zuiverheid. Wat ben je bevoorrecht als God je die genade schenkt.

Maar dat is niet het enige waartoe God ons heeft uitgekozen. Want in vers 5 staat, dat God ons naar zijn wil en verlangen heeft voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. We waren geschapen om Gods dienstknechten te zijn. Maar wij zijn weggelopen uit onze dienst en zijn vijanden van God geworden. Wij zijn kinderen van de ongehoorzaamheid. Maar God heeft ons de genade geschonken dat Hij ons heeft uitgekozen om zijn kinderen te zijn. Kinderen over wie Hij zich ontfermt als een trouwe Vader. Kinderen die Hij beschermt. Kinderen die Hij troost. Kinderen die Hij als het

nodig is waarschuwt en straft. Kinderen mogen zijn van de eeuwige God, betekent je toekomst zeker zijn. Het betekent eeuwig in Gods huis mogen leven en vrije toegang hebben tot zijn heerlijke hart. Arme wezen, worden uitgekozen om weer thuis te ontvangen in Gods huis. Om een Vader te ontvangen die ze uit zichzelf met zoveel vijandschap tegemoet hebben getreden. Wat een geschenk! Wat een feest voor ieder op wie God zijn oog heeft laten vallen. Dat in de eerste plaats.

In de tweede plaats zullen we letten op de wijze waarop wij zijn uitgekozen. Over de weg waarlangs God ons heeft uitgekozen wordt in onze tekst diverse dingen gezegd. Zo wordt het tijdstip genoemd: voordat de wereld werd gegrondvest. Paulus wijst op de gemoedstoestand bij de Here. Deze keuze was vol liefde. En in vers 5 staat naar zijn wil en verlangen. Vroeger stond daar naar het welbehagen van zijn wil. Dit is wat God in zijn liefde wil. Dit is zijn verlangen. Dat wij zijn kinderen worden. En het belangrijkste dat Paulus noemt is de weg waarlangs God ons heeft uitgekozen. Namelijk in Christus. Jezus Christus is de spil waarom de uitverkiezing van God draait. Paulus begint vers 4 met de woorden “in Christus”. En in vers 5 als hij spreekt over het feit dat wij tot Gods kinderen zijn voorbestemd, dan schrijft hij daar heel nadrukkelijk bij dat dat ook “in Jezus Christus” is. Strikt genomen had Paulus dat er niet eens bij hoeven te zeggen, maar hij zegt het toch om ieder misverstand te voorkomen.

Want welk misverstand wil Paulus in ieder opzicht voorkomen? Dat een mens gaat denken dat God hem heeft uitgekozen op grond van de kwaliteiten van die mens zelf. Niemand wordt uitgekozen om zijn kwaliteiten. Zou God naar onze kwaliteiten kijken dan zou Hij ons allemaal bij het oud vuil zetten. Want niemand van ons heeft God uit zichzelf lief. Niemand heeft van zichzelf een zuiver hart. Wij zijn allemaal van nature Gods vijanden en kinderen van de ongehoorzaamheid.

Jongens en meisjes, zouden jullie een kind op je verjaardag uitnodigen dat altijd bezig is jou te klieren? Nee, toch. Maar dat is wel wat God doet. Hij neemt mensen aan tot zijn kinderen die eigenlijk zijn vijanden zijn. Hij laat mensen, die vanuit zichzelf de rottigheid en de zonden liefhebben, heilig en zuiver voor zich staan. Wie van ons zou dat ooit doen? Niemand van ons. Maar God doet dat wel. In Jezus Christus heeft God ons vol liefde uitgekozen. Buiten Jezus Christus zijn wij niets. Dan zijn we Gods vijanden, smerig en vuil. Maar in Jezus Christus kan God ons heilig en rein voor Zich plaatsen. In Jezus Christus kan God ons tot zijn kinderen aannemen. Want Jezus Christus betaalt

voor de zonden van de uitverkorenen van God. Jezus Christus neemt alles weg wat tussen God en ons instaat: onze zonden, onze tekortkomingen, onze zondige natuur. Want Hij draagt de straf van God die wij verdienen. Buiten zijn Zoon Jezus Christus kan God met geen mens verder. Dan zijn alle mensen verloren. Maar het is de grote genade van God die Hem ertoe gebracht heeft ons uit te kiezen om heilig en zuiver voor Gods troon te staan en om tot zijn kinderen te zijn aangenomen.

Paulus wijst ook op het tijdstip van deze verkiezing door God. Dit woord heeft al veel mensen in verwarring gebracht. Want voordat de wereld gegrondvest werd, betekent dus voordat de aarde geschapen is. Als God toen al deze keuze gemaakt heeft, dan betekent dat dat God al voor de schepping wist van de zondeval van de mens. En als God dat dan wist, waarom heeft Hij die zondeval dat niet voorkomen? En dat betekent dus ook dat God zelfs al voor de zondeval had bepaald welke mensen Hij niet zou redden. En als dat dan zo is, is dat dan niet onrechtvaardig van God? En waarom heeft God die zondeval dan niet voorkomen? En je zou ertoe kunnen neigen om God dan ook maar de schuld van de zondeval te geven. Maar dat zou toch niet terecht zijn. Want het was die God die de mens dwong om van de boom te eten in het paradijs. De mens liet zich verleiden. De mens keek naar de vruchten en in zijn eigen hart besloot hij van de vruchten te eten. Dat gold voor Eva en net zo goed voor Adam. Beide hebben ze ervoor gekozen om te doen wat God verboden had. En de mens zou misschien kunnen menen dat de mens die niet door God verkozen, maar verworpen is, dan ook geen verantwoordelijkheid kan dragen voor zijn ongeloof en dus ook niet veroordeeld mag worden. Maar wie zo redeneert vergeet dat de mens zichzelf beroofd heeft van zijn vermogen om naar Gods wet te leven. Die vergeet dat de verworpenen in hun eigen leven zelf keuzes tegen God hebben gemaakt. Zij hebben niet naar de stem van God willen horen, maar zijn hun eigen weg gegaan. Zij wilden niet voor de Here leven, maar voor zichzelf.

Als God ons allemaal gelaten had in de val waarin we onszelf gestort had, dan had Hij niemand van ons onrecht gedaan. God is vrij om te verkiezen en te verwerpen. En als iemand van mening is dat God onrecht doet, laat hem dan antwoorden waarom hij een mens is en geen koe of paard. Laten we maar een wacht voor onze lippen plaatsen als we de neiging op voelen komen om de Here ter verantwoording te roepen. En als we daar moeite mee hebben, laten we ons dan afvragen waarom God niet naar zijn welbehagen zou mogen kiezen en u en ik wel als het bijvoorbeeld gaat over de vraag wie onze

vrienden mogen zijn. Alles is afhankelijk van Gods wil. En geen mens heeft het recht zijn Schepper de wet voor te lezen of God verwijten te maken. Zeker niet nu God verloren mensen zelfs de onvoorstelbare genade verleent om heilig en rein voor zijn aangezicht laat staan. Zeker niet nu God kinderen van de ongehoorzaamheid tot zijn kinderen aanneemt. En al helemaal niet nu God om dit mogelijk te maken zelfs zijn eniggeboren Zoon heeft overgegeven in de dood. Het is allemaal genade. Het is allemaal liefde van God, dat Hij mensen uitkiest om hen een toekomst te geven in zijn huis onder zijn zorg. Het feit dat God ons al heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld geeft ook aan hoe God met ons bezig is. Niet slechts van de wieg tot het graf. Nee, Gods bemoeienis met ons leven is al begonnen toen wij er nog niet waren. Gods bemoeienis met ons leven is al begonnen toen we niet meer waren dan een gedachte in Gods voorzienigheid. En nu Hij ons geschapen heeft en ons het leven geeft, bemoeit Hij Zich dagelijks met ons. Hij bewijst hoe Hij met ons bezig is, door elke dag weer voor ons te zorgen. Door onvermoeibaar zijn liefde aan ons te verklaren. Liefde die tot ons komt in zegeningen, maar ook in moeiten. Want alles in ons leven laat Hij dienen tot onze redding, tot ons heil.

Zo heeft God ons in liefde naar zijn verlangen en wil in zijn Zoon Jezus Christus uitgekozen om ons heilig en zuiver voor zijn aangezicht te stellen om ons in Christus tot zijn kinderen aan te nemen. Zo heeft God ons verkozen al voor de grondlegging van de wereld.

Tenslotte zullen we zien met welk doel wij zijn uitgekozen. In Efeziërs 1 zijn er twee centrale thema's. Allereerst dat alles wat God ons geeft, dat Hij ons dat in zijn Zoon Jezus Christus geeft. In Hem zijn wij heilig en zuiver. In Hem zijn wij Gods kinderen. In Hem zijn wij verlost van onze zonden, en zo komt dit nog een flink aantal keren voor in Efeziërs 1. Het andere thema is het doel van al deze geschenken die God ons in zijn Zoon geeft. Namelijk de eer van God. Vers 14 eindigt hiermee, vers 12 eindigt hiermee en ook vers 6. "Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon."

Al het werk dat de Here doet om een zondige mensheid te redden, heeft te maken met Gods eer. Nu kunnen we daar op gaan mopperen. Zo van: het draait altijd om Gods eer. Maar het is bij Gods eer anders dan bij mensen. Bij de eer van mensen gaat het veelal ten koste van anderen. Maar in het feit dat God handelt ter ere van zijn Naam, ligt onze

redding en onze rust. Want daardoor ben ik er zeker van dat God niet stopt met het werk dat Hij begonnen is. De Here heeft ons uitgekozen om heilig en zuiver voor zijn aangezicht te staan. Daar heeft de Here zijn Naam aan verbonden. Het zou zijn eer te na zijn als iemand van wie de naam opgeschreven staat in het boek van de levenden, toch verloren zou gaan. God wil zijn genade tonen, zichtbaar maken voor al wat leeft, door arme dwaze zondaars te redden van de ondergang die zij door hun ongehoorzaamheid verdiend hebben.

Misschien vraagt u zich af of ik wel zo mag spreken over ons als uitverkorenen. Is daarmee van ieder in ons midden gezegd dat hij ook het eeuwige leven zal beërven? Nee, dat niet. Het is niet gezegd dat ieder van ons ook daadwerkelijk het eeuwige leven heeft. Aan de andere kant mag ik ook niet zeggen dat sommigen onder u niet tot Gods kinderen zijn aangenomen. Wat ik wel kan zeggen is dit: de apostel Paulus schrijft heel onbevangen over het feit dat “God ons vol liefde heeft uitgekozen”. En dat hij “ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd heeft om in Jezus Christus zijn kinderen te worden”. En in de tweede plaats mag ik zeggen dat het gewoon te zien is. Want het is duidelijk dat God in ons midden bezig is. Gods besluit om mensen te verkiezen vraagt van God dat Hij zijn besluit zichtbaar maakt, door als Vader daadwerkelijk mensen tot zijn kinderen aan te nemen. Door zondaars ertoe te brengen dat ze God als hun God en Vader leren zien en als Vader aannemen. Door zondaars die in zijn Zoon Jezus Christus geloven heilig en zuiver voor zijn aangezicht te laten zijn. Ben ik een uitverkorene? Waarom zouden we daarover ons hoofd breken en ons door onzekerheid laten verlammen. Laten we letten op wat we zien. Laten we letten op Gods bemoeienis met ons leven. Hoe Hij toen wij nog klein waren ons al beloofde dat Hij ons God en Vader wilde zijn. Hoe Hij ons beloofde ons onze zonden niet aan te rekenen, maar ons aan te zien in Jezus Christus. Hoe Hij ons heeft beloofd dat de Heilige Geest in ons wonen en werken wil. De Here is bezig met u. En de Here is niet wispelturig. Hij zegt niet de ene dag “ja” tegen u, om dan plotseling “nee” tegen u te zeggen. God heeft u eeuwig leven beloofd. Hij heeft u uitgekozen om erbij te zijn als de grote bruiloft van het Lam gevierd wordt bij de wederkomst van Jezus Christus. Verheug u in die uitnodiging en verbaas u over Gods liefde dat u in zijn Zoon Jezus Christus heilig en zuiver voor Hem mag zijn en Hij u heeft uitgekozen zijn u in zijn Jezus Christus tot zijn kinderen te worden aangenomen. En vermoei u niet met vragen waarop u geen antwoord krijgt. Waarom ik wel en hij niet?

Het antwoord op die vraag ligt in de wil en het verlangen van God. En niemand van ons kan daarin doordringen. Verheugt u zich in Gods liefde die in zijn liefde in Christus zijn oog op u heeft laten vallen.

Amen