

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)
Tekst: 1 Korinthiërs 2, 12 - 14
Ochtenddienst / middagdienst

Broeders en zusters,

1. **Votum**
2. **Zegengroet**
3. **Zingen : Gezang 102a : 1 en 4 (Geest van de kennis en waarheid)**
4. **Lezing van de wet**
5. **Schuldbelijdenis door het zingen van : Gezang 157 : 1 - 4**
6. **Genadeverklaring met aansluitend zingen Gezang 103 : 5 en 6 (Mijn hart een tempel)**
7. **Gebed om vernieuwing door de Heilige Geest**
8. **Schriftlezing : Handelingen 2 : 1 - 13**
9. **Zingen : Lied 241 : 1 - 3**
10. **Tekst : 1 Korinthiërs 2 : 12 - 14**
11. **Prediking**
12. **Zingen : Psalm 111 : 5 en 6 (ware wijsheid door de Geest ons geleerd)**
13. **Geloofsbelijdenis**
14. **Toezingen staand : Lied 341 : 1 - 3**
15. **Dankzegging en voorbede**
16. **Inzameling van de offergaven**
17. **Slotzang : Gezang 160 : 1 - 2**
18. **Zegen**

Middagdienst

1. **Votum**
2. **Zegengroet**
3. **Zingen : Gezang 102a : 1 en 4 (Geest van de kennis en waarheid)**
4. **Gebed om zegen over de eredienst**
5. **Schriftlezing : 1 Korinthiërs 2 : 1 - 16**

6. Zingen : Lied 241 : 1 - 3
7. Tekst : 1 Korinthiërs 2 : 12 - 14
8. Prediking
9. Zingen : Psalm 111 : 5 en 6 (ware wijsheid door de Geest ons geleerd)
10. Geloofsbelijdenis door het zingen van Gezang 179b
11. Dankzegging en voorbede
12. Inzameling van de offergaven
13. Slotzang : Gezang 160 : 1 - 2
14. Zegen

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en klein

Je ziet het of je ziet het niet. **[Oude/jonge vrouw?]** Sommigen van u kennen waarschijnlijk het volgende plaatje op de beamer wel. Wat ziet u? De meesten van u zullen zeggen: "Ik zie een jonge vrouw." Maar niet iedereen zal dat zeggen. Want die zien geen jonge vrouw, maar een oude vrouw. En een enkeling zal misschien allebei zien. Sommigen zullen echt de oude vrouw niet zien. Hoe goed ze hun best ook doen. En anderen zien de jonge vrouw niet. Je ziet het of je ziet het niet.

En daar gaat het ook over in onze tekst. Het gaat om het wonder dat sommige mensen het wel zien en anderen niet? En wat zien die mensen wel wat anderen niet zien? Zij zien wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Zij zien in Jezus Christus de Zoon van God en in zijn kruisdood de betaling voor onze zonden. **[Wat zien in Jezus?]** En anderen zien een mens die gekruisigd wordt en sterft en dat is het. En het is in hun ogen dwaasheid om in die man te geloven en op Hem je hoop voor de toekomst te vestigen. Laat staat voor hem te lijden.

Dat is waar het in onze tekst van vanmorgen om gaat. En ik heb deze tekst als volgt voor u samengevat:

[Thema & verdeling] **De Heilige Geest opent onze ogen voor het geheim Gods liefde zoals Hij die bewijst in Jezus Christus.**

We zullen zien

1. dat de mens van zichzelf blind is voor Gods liefde in Jezus Christus,

2. hoe God door zijn Geest de ogen van de mens opent voor zijn liefde in Jezus Christus.

We zullen allereerst zien dat de mens van zichzelf blind is voor de goedheid waarmee God hem omringt. Er is iets dubbels met ons mensen aan de hand. Aan de ene kant zoekt op een bepaalde manier naar God. We voelen een leegte in ons binnenste. **[Op zoek naar God]** We zijn op zoek naar rust, naar liefde, naar geborgenheid en houvast Een Israëliet zou zeggen: we zijn op zoek naar sjaloom. Maar zonder dat we ons dat misschien bewust zijn, stellen we dat we wel een aantal voorwaarden aan wat die leegte mag vullen. **[Zelf de baas]** Bijvoorbeeld dat we wel de baas kunnen blijven over ons leven. We willen niet iets of iemand moeten dienen. We willen ook niet dat iets of iemand ons gaat vertellen wat wel en niet mag. We willen de controle over ons leven houden. En dat is ten diepste heidendom. Ene Hendrik Vreekamp heeft in dat verband een mooie omschrijving gegeven van een christen. Hij schrijft: **[Christen]** de christen is de heiden die door de God van Israël is gestoord en ontregeld en daar nooit helemaal aan kan wennen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik herken mijzelf wel in die omschrijving van een christen. Ik voel en weet dat ik pas echt tot mijn recht kom als ik me aan Gods Woord onderwerp en voor God leef. Als ik voor Hem leef en door Hem leef en met Hem leef. Dat ik zo tot mijn recht kom, weet ik niet alleen, maar heb ik ook ervaren. En tegelijkertijd is zo leven toch niet helemaal met me verbonden. Mijn hart gaat toch telkens uit naar dingen waarvan ik weet dat ze me niet werkelijk de rust en vrede kunnen geven, waar ik zo naar verlang. In die zin ben ik nog altijd een heiden. Niet anders dan de mensen om mij heen. De vraag van de Heer Jezus uit Lucas 18 : 8 of de Mensenzoon geloof op aarde zal vinden als Hij komt, heeft ongetwijfeld hiermee te maken. Want niemand wil uit zichzelf God dienen. **[Blind voor God]** Wij zijn van nature blind voor de zorg waarmee God ons omringt door ons van eten en drinken te voorzien. Door ons gezondheid en krachten te geven. Door ons in een land te laten wonen dat fatsoenlijk wordt geregeerd en waarin veel sociale voorzieningen zijn. Waar kinderen naar school kunnen om kennis op te doen en zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Maar nooit in de geschiedenis van deze wereld is de blindheid van de mens zo zichtbaar geworden als in de dagen dat de Heer Jezus op deze aarde rondliep. Want toen hebben we als mensen onze woede afgereageerd op de Zoon van God. Oké, zijn ware gestalte was verborgen, omdat Hij mens was geworden. **[zelden zo blind]** Maar verder heeft Hij

is alles laten zien dat Hij de Zoon van God was. Hij heeft Zichzelf zo genoemd. Maar wat nog belangrijker is, heeft Hij laten zien dat Hij aanspraak kon maken op de titel. De zee en de wind legde Hij het zwijgen op. Mensen wekte Hij op uit de dood. Ziekten genas Hij. Boze geesten verdreef Hij. Handicaps verdwenen als Hij dat wilde. Maar ook toonde Hij grote kennis van God en Gods Woord te hebben. Hij leerde met gezag, zoals mensen dat nog nooit hadden meegemaakt. Maar ondanks al die gunsten die Hij aan de mensen bewees, hebben ze Hem gemarteld en door heidenen laten kruisigen. En ze waren zo blind dat ze ook nog eens dachten dat ze God daarmee een dienst bewezen. Hoe blind kun je zijn!

Maar, ook wij zijn van nature blind. Op catechisatie blijkt dat veel jongeren het ook nog niet zien. Ze kennen de verhalen wel. Die hebben ze al vaak gehoord. **[Ook wij blind]** Ze kennen ook de uitleg ervan. Maar toch, zien ze niet in, waarom ze hun hart aan Jezus zouden geven. Ze zien niet hoe dat hun leven zou verrijken. Ze hebben het idee dat hun leven er eerder minder door zou worden. Daarin zijn zij niet uniek. Miljoenen mensen in ons land zien dat niet. Sommigen omdat ze de verhalen niet goed kennen. Maar ook velen die de verhalen wel kennen, zien het ook niet. Niet voor niets noemt Paulus het in hoofdstuk 2 vers 1, het geheim van God. Het is een geheim. Je ziet het of je ziet het niet. En jullie, Machteld, Mark en Wietse hebben ook een tijd gekend dat jullie het niet zagen. En dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Toch? Van onszelf zijn we nu eenmaal blind. Dat in de eerste plaats.

[Punt twee] **We zullen in de tweede plaats zien hoe God door zijn Geest de ogen van de mens opent.** Op de Pinksterdag leefden bijna alle inwoners van Jeruzalem nog in de overtuiging dat ze God een dienst hadden bewezen door Jezus uit Nazareth over te leveren in de handen van de Romeinen om Hem te laten kruisigen. En die dag zullen bij velen de ogen open gaan. Ze zullen gaan zien dat ze niemand minder dan de Zoon van God in de handen van heidenen hebben uitgeleverd en Hem hebben laten kruisigen. Maar dat is niet het enige, want dan zouden ze volledig ontroostbaar zijn geweest. Ze zullen ook gaan zien dat dit moest gebeuren. Omdat langs deze weg God de mensen wilde redden. En zo gaat in vervulling wat de Heer Jezus in Johannes 16 over de Heilige Geest heeft gezegd. Hij gebruikte toen met de discipelen het Laatste Avondmaal. Heeft spreekt dan over zijn afscheid, maar om ze niet ongetroost achter te laten, wijst Hij ze op de komst van de Trooster, de Heilige Geest. En dan zegt Hij in vers 8: **[Johannes**

16:8] "Wanneer Hij komt, zal Hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is." En wat die zonde is, legt Jezus in het vervolg uit. "Zonde, dat is dat ze niet in Mij geloven." Op de Pinksterdag worden de inwoners van Jeruzalem door de Heilige Geest overtuigd van hun zonden. Want als Petrus op de Pinksterdag gaat uitleggen wat er met hen is gebeurd, dan spreekt hij over Jezus uit Nazareth. Hij bepaalt ze erbij dat zij Hem door heidenen hebben gekruisigd en gedood. Maar hij laat ze ook zien wat gerechtigheid is. Want hij vertelt dat die man die in hun ogen zo slecht was, door God uit de dood is opgewekt en naar de hemel is gegaan. Jezus is door de mensen afgewezen, maar God heeft Hem de hoogste eer bewezen. En hij eindigt zijn toespraak met de woorden: **[Handelingen 2:36]** "Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld." En toen de mensen in Jeruzalem dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: "Wat moeten we doen, broeders?" De Heilige Geest had hun blindheid weg genomen en hun ogen geopend, zodat ze nu konden begrijpen. Nu zagen ze in die Jezus uit Nazareth de Messias van de Schriften. Hun Verlosser door God gegeven.

De Heilige Geest moest eerst hun ogen openen. En zo is het ook vandaag nog. De Heilige Geest moet onze ogen openen. Want het is zoals Paulus in onze tekst schrijft: "Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. En dat hij het dwaasheid vindt, moet ons niet verbazen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Wie slechts bij de uiterlijkheden blijft, begrijpt niet wat er in werkelijkheid gebeurt als die Jezus uit Nazareth aan het kruis op Golgotha sterft. **[Heilige Geest opent]** En hij piekert er dan ook niet over om de kaarten van zijn leven op deze voor het oog machteloze en afzichtelijke man te zetten.

Zien jullie, Machteld, Mark en Wietse welk wonder zich in jullie hart heeft voltrokken? En ziet u, broeders en zusters, hoe bevoorrecht u bent. Dat wij hier zitten en in Jezus van Nazareth geloven, in Hem de Zoon van God en onze Verlosser zien, dat hebt u aan de Heilige Geest te danken. De Heilige Geest die samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God is. Als er iemand is die het beste weet wat er in u omgaat, dan bent u dat zelf. Uw eigen geest. Als we God Zelf even niet meerekenen. En wie weet het beste wat er in het hart van God omgaat? Wie doorgrondt de diepten van God? Dat is de Geest van God, de Heilige Geest, zo schrijft Paulus eerder in dit hoofdstuk. En deze Geest

ontvangen wij. Niet een geest van de wereld. Maar de Geest van God is in ons komen wonen en daarom leren wij God begrijpen. *[Geest doorgrondt God]* Wat een heerlijke kennis heeft de Heilige Geest dus aan ons bekend gemaakt. En wat zijn we dus bevoorrechte mensen.

En dat maakt deze dag ook zo'n feestdag, want niet alleen vieren we de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem bijna 2000 jaar geleden, maar we vieren ook wat Hij zichtbaar in ons midden doet. We vieren dat Hij de ogen heeft geopend van .. En we vieren dat met hun ouders, broers, zussen, vrienden en anderen die hen lief zijn. We vieren dat met elkaar als gemeenschap omdat ze bij ons horen. We vieren dat wij door zijn werk tot geloof zijn gekomen en we bidden of Hij de ogen van velen nog wil openen, zodat ook zij hun leven op Jezus Christus gaan bouwen. En als jullie straks aan God jullie 'ja-woord' geven, dan doen jullie dat niet uit menselijk kracht, maar uit de kracht van de Heilige Geest. *[Spreken door HG]* En als jullie onder medestudenten, jongeren in de kerk, mensen op de camping, collega's over Jezus Christus spreken, dan doen jullie ook dat door de Heilige Geest. En dan spreken jullie niet op een manier die door menselijke wijsheid is geleerd. Want mensen zien dat niet uit zichzelf, maar dan spreken jullie zoals de Geest het jullie leert. Laat de Heilige Geest dus steeds meer macht in jullie leven krijgen, zodat jullie meer en meer van God mogen begrijpen en meer en meer woorden van God mogen spreken. En dat allemaal tot eer van deze God die onze zoveel liefde bewijst en dat tot redding van je naaste, maar ook tot je eigen rijkdom.

Amen