

Amos kreeg weer een droom. Hij zag dat God een groot vuur(= koning van Assyrië) liet komen om het land te straffen. Het vuur was zo sterk dat het hele land(=Israël) verwoest zou worden, en dat al het water(de heidenwereld) op de aarde zou opdrogen. Toen zei hij: 'Heer, mijn God! Hoe kan uw volk zo in leven blijven? Het is maar een heel klein volk. Houd er toch mee op!' En de Heer kreeg spijt. 'Ook dit zal niet gebeuren,' zei God.

a=1	e=5	i=9	m=13	q=17	u=21	y=25
b=2	f=6	j=10	n=14	r=18	v=22	z=26
c=3	g=7	k=11	o=15	s=19	w=23	
d=4	h=8	l=12	p=16	t=20	x=24	

7-15-4 2-5-1-14-20-23-15-15-18-4-20

11-14-9-5-- 13-1-8-12



Maar toch gaf God straf, maar niet zo erg als Hij eerst wilde doen: Israël werd aangevallen door koning Tiglatpileser, omdat het volk en koning Pekach bleef zondigen. De Assyrische koning veroverde 5 steden. Verder veroverde hij een paar gebieden en nam de inwoners van deze steden en gebieden als gevangenen



mee naar Assyrië. **Breng de gevangenen naar Assyrië.** Onderweg kom je letters tegen. Samen vormen ze 2 zinnen.

A maze puzzle where the path leads from the captives to the king of Assyria. The path contains the following letters:

H o d a i r s i h i j j
 o o d e y s t A
 d d o o d A j d a h
 e r v v d t d a h
 P k a c w n e e i r n n e e l d
 e k d e e b s a g i g i
 i h r r i n n i n n i
 n o k k o i i

de koning van Assyrië

Oplossing doelhof: