

De Heer zegt: 'Vroeger was Efraïm de belangrijkste stam. Daarom vonden ze dat ze meer mochten hebben. Niemand durfde tegen hun leiders in te gaan. Maar Efraïm ging de god Baäl vereren.

Ik ben de Heer, jullie God. Ik ben de enige God die jullie mogen dienen. Ik zorgde voor jullie in de droge, hete woestijn. En daarna heb ik jullie naar dit mooie land gebracht. Jullie hadden alles wat je nodig had. Maar toen vergaten jullie mij.

Daarom is het afgelopen met jullie. Van mij hoeven jullie geen hulp meer te verwachten. En ook van jullie koning niet! Waar is toch de koning die jullie steden zou beschermen? En waar zijn de leiders die het land zouden regeren? Als ze zo geweldig zijn, waarom kunnen ze jullie niet helpen?

a=1	e=5	i=9	m=13	q=17	u=21	y=25
b=2	f=6	j=10	n=14	r=18	v=22	z=26
c=3	g=7	k=11	o=15	s=19	w=23	
d=4	h=8	l=12	p=16	t=20	x=24	

10-21-12-12-9-5 26-9-10-14 4-15-13.



15-15-11 1-12 11-21-14-14-5-14 10-21-12-12-9-5

11-9-5-26-5-14 22-15-15-18 5-5-14 14-9-5-21-23

2-5-7-9-14, 20-15-3-8 4-15-5-14 10-21-12-12-9-5

4-1-20 14-9-5-20. 26-15 11-9-5-26-5-14

10-21-12-12-9-5 26-5-12-6 22-15-15-18

10-21-12-12-9-5 5-9-14-4-5.



Hoe kun je opnieuw beginnen? _____
