

De Heer zegt: 'Ik zal eerst de inwoners van Jeruzalem straffen. Maar daarna zal ik ook de koning van Assyrië straffen. Want die koning is erg trots op zichzelf, hij denkt dat hij god is. Hij zei: 'Ik heb dit helemaal zelf gedaan, omdat ik zo wijs ben. Ik heb de grenzen tussen landen veranderd. Ik heb leiders en koningen weggejaagd. Zo machtig ben ik! Maar de koning van Assyrië kan niets doen zonder mij, de Heer. Een bijl kan toch ook niets zonder de houthakker? Een zaag speelt toch ook niet de baas over de timmerman? Een stok geeft toch ook geen opdrachten aan de man die hem vasthoudt?' De heilige God zal heel Assyrië verwoesten.

a=1 e=5
 b=2 f=6
 c=3 g=7
 d=4 h=8

i=9 m=13
 j=10 n=14
 k=11 o=15
 l=12 p=16

q=17 u=21
 r=18 v=22
 s=19 w=23
 t=20 x=24

y=25
 z=26



7-15-4 11-1-14 1-12-12-5-19!!

4-5 11-15-14-9-14-7 22-1-14

1-19-19-25-18-9-5 9-19

14-9-5-20 13-5-5-18 4-1-14

5-5-14 19-20-21-11

7-5-18-5-5-4-19-3-8-1-16 9-14

26-9-10-14 8-1-14-4

God haat
 trots

