



Hosea moet op de bazuin blazen als waarschuwing van het naderende oordeel. Tijdens de regering van de laatste koning, Hosea(2Kon 15), zal het oordeel worden uitgevoerd.



God zegt:

De Israëlieten hebben zich niet gehouden aan mijn **regels**. Ze zeggen wel dat ik hun God ben, en dat zij mijn volk zijn. Maar ze weigeren om het goede te doen.

Ze hebben **koningen** aangesteld zonder het aan Mij te vragen.

Ze hebben **godenbeelden** gemaakt van goud en zilver. In Samaria staat een afschuwelijke stierenbeeld. Het komt gewoon uit Israël en het is gemaakt door een kunstenaar. Het is helemaal geen god!

Ze willen vrienden zijn met **Assyrië**. Maar: Ze zullen onderdrukt worden door de koning van Assyrië. Ze zullen het zwaar krijgen!

Ze brengen mij **offers**, maar alleen omdat ze dan vlees kunnen eten. Ze hebben prachtige paleizen en sterke steden gebouwd.

Maar intussen zijn ze mij **vergeten**.