

Wat staat er op het schoolbord?(Je mag een spiegelkje gebruiken)

God zei: 'Jesaja, je moet een groot bord pakken. Daarop moet je met duidelijke letters schrijven:



(=snel weggehaald, meteen meegenomen).

Daarna ging ik naar mijn vrouw. Ik sliep met haar en zij werd zwanger. Toen het kind geboren was, zei de Heer tegen mij: 'Aan dit kind moet je de naam geven die je op het bord geschreven hebt. Want de koning van Assyrië zal gauw komen, al voordat het kind 'papa' of 'mama' kan zeggen.'

En ik zei: 'Maar toch zal de Heer ons land beschermen. God zal bij ons zijn.' (De uitroep van Jesaja is de roep om de Messias. Hij is Immanuel, God met ons.) Toen sprak de Heer mij moed in. Ik zei: 'Maar ik blijf op God wachten, ik blijf hopen dat Hij komt. Eens zal er een einde komen aan de slechte tijd in het land. God zal zorgen dat het weer goed komt.'