



De Heer Zelf zal u een teken geven. Een jonge vrouw zal zwanger worden en ze zal een zoon krijgen. Ze zal haar kind Immanuel (= 'God met ons') noemen. De jongen zal boter en honing eten (= eten uit het beloofde land) totdat hij geleerd om te kiezen voor het goede, en niet voor het kwade (dan is hij ongeveer 2 jaar).

Maar voordat hij dat geleerd heeft, zal er een verschrikkelijke tijd komen voor Resin en Pekach. Voor die twee koningen hoeft u dan niet meer bang te zijn. Want hun land zal verwoest worden.

*Dit alles gebeurt in Jesaja's tijd. Maar de echte vervulling is de geboorte van Jezus (Matth. 1:22,23).*