



VAN VOORLEZEN NAAR ZELF LEZEN

“Kijk mam, mijn letter is net als de E van Eva!” Met de komst van een kind in een christelijk gezin wordt de boekenplank al gauw gevuld met bijbelse prentenboekjes, bijbeltasjes, peuter- en kleuterbijbels. Jonge kinderen zien aan hun ouders dat geloven belangrijk voor hen is. Voor kinderen is het een groot feest: samen lezen! En zo zal de kinderbijbeltijd voor peuters en kleuters vooral ‘voorleestijd’ zijn; samen op de bank, aan tafel bij het eten of voor het naar bed gaan.

BEELDLEZERS DUKEN LIEVER IN EEN STRIP

En dan komt het moment waarop je kleuter zich voor letters gaat interesseren. Ineens is voor Job de J van Jezus interessant. “Kijk eens, mijn letter!” In groep twee van de basisschool worden de letters aangeleerd. Elke week een andere letter. De week van de M voor Max en voor Mozes en Maria. Aangemoedigd door het leren van letters gaan sommige kinderen letters combineren en willen ze ook zelf uit de kinderbijbel lezen. Ze proberen enthousiast een woord of zelfs een zinnetje te lezen. De nieuwe *Bijbel in Gewone Taal* is hiervoor heel geschikt: laagdrempelig en een makkelijke start voor een eerste woordje of zin.

Stoer om zelf te lezen

Nog leuker is het om een bekend bijbels verhaal zelf te lezen in een leesboek. Angélique Bos schreef een viertal bijbelse leesboeken voor beginnende lezertjes. De eerste twee gaan over David (AVI-M3) en Jona (AVI-E3). Daarna schreef Angélique twee titels in een volgend leesniveau, over Ester (AVI-M4) en over Simson (AVI-E4). Kinderen vinden het heel stoer om zelf een bijbels verhaal te kunnen lezen. “Dank U, God, dat U mij nog een kans geeft. Ik ben nat en vies. En stink naar vis. Maar ik ben blij dat ik nog leef. Amen”. (Uit: *Jona rent weg*).

Doe-opdrachten

Corien Oranje schreef *Mijn broer is een prins*, een boekje met zes bijbelverhalen (AVI-E3) om zelf te lezen. De verhalen wor-

den aangevuld met bijpassende doe-opdrachten, zoals: ‘Versier de fotolijstjes bij de foto’s van de broers van Jozef’. Zo zijn er voor kinderen op verschillende niveaus mogelijkheden om mee te doen. Dit jaar komt er een bijbelverhalenboek uit in een ‘Lees maar mee’ versie, waar ik zelf aan mee mocht werken. In dit boek ga je als ouders en kinderen samen bekende bijbelverhalen lezen. Elk verhaal heeft dikgedrukte zinnen die het kind zelf kan lezen. Een mooie combinatie van voorlezen en zelf lezen.

Samen onderweg

En lees je eenmaal aan tafel mee met korte stukjes uit de Bijbel, dan kun je ook een bijbels dagboekje nemen. Er zijn diverse vlotte, eigentijdse dagboekjes voor 8+ met makkelijk leesbare, behapbare teksten waarin geloven dichtbij het gewone dagelijkse leven wordt gebracht. En dan zijn er de beeldlezers die liever in een strip duiken. Gelukkig is er voor hen de *Bijbel in strip* en de onlangs verschenen *Blokjesbijbel*. Meer dan genoeg mogelijkheden dus om met je kinderen ‘samen onderweg’ te zijn en ze mee te nemen naar het zelf lezen van de Bijbel.

