

Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)
Tekst: Matteüs 5, 6
Ochtenddienst

Broeders en zusters,

- 1 **Votum**
- 2 **Zegengroet**
- 3 **Zingen : Gezang 145 : 1 - 4**
- 4 **Lezing van de wet**
- 5 **Zingen : Psalm 103 : 3 en 4**
- 6 **Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest**
- 7 **Schriftlezing : Romeinen 7 : 7 - 25**
- 8 **Zingen : Psalm 101 : 1 - 3**
- 9 **Tekst : Matteüs 5 : 6**
- 10 **Prediking**
- 11 **Zingen : Gezang 38 : 1 - 3 (in canon)**
- 12 **Dankzegging en voorbede**
- 13 **Dienst van de offergaven**
- 14 **Slotzang : Psalm 98 : 2 en 4**
- 15 **Zegen**

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en klein,
Het is zo gewoon dat we er nauwelijks over nadenken. We doen het allemaal. We zijn allemaal op zoek naar geluk. We proberen te vinden. En als we het gevonden hebben, doen we er alles aan om het vast te kunnen houden. We doen het en we blijven het doen. Ook al hebben we allemaal de ervaring dat het niet meevalt om het geluk te vinden. En dat het onmogelijk is om het geluk voor langere tijd vast te houden. Maar ondanks die ervaring blijven we ernaar zoeken en blijven we erop hopen dat als we het geluk gevonden hebben, we het zullen kunnen vasthouden. **[Geluk onmogelijk]**

De traditionele kerken in ons land hebben hier meer oog voor gekregen en proberen erop in te spelen. Veel theologen en predikanten houden zich bezig met de vraag hoe het

evangelie van Jezus Christus mensen kan helpen het geluk te vinden. Want als we mensen ervan zouden kunnen overtuigen dat de blijde boodschap de deur opent naar het geluk, dan zouden mogelijk veel meer mensen in Christus gaan geloven. Evangelische kerken, waar traditioneel meer oog is voor het gevoelsleven van de mens, lijken hier beter toe in staat dan de traditionele kerken. Vooral kerken die altijd veel oog hebben gehad voor de zonden van de mens hebben het op dit punt moeilijk. Zeker als die kerken wel het contact met de wereld zoeken. Hoe kun je met de boodschap van zonden en vergeving aansluiten bij de belevingswereld van de mens van vandaag? Hoe kun je met die boodschap de jeugd van de kerk nog bereiken? Want juist als mensen zo verlangen naar dat gevoel van geluk dan wordt prediking waarin veel aandacht is voor zonden eerder als een stoorzender ervaren. Want dan kun je niet blij zijn met jezelf en je leven. Terwijl christenen in andere kerken juist wel blij lijken te zijn. In onze kerken zijn er broeders en zusters naar de evangelische kerken gegaan onder andere omdat ze de prediken over zonden en vergeving moe waren. De woorden van de Heer Jezus in de tekst van vanmorgen wijzen ons de weg bij een nadere bezinning op dit zo belangrijke vraagstuk. Deze oplossing vind ik zelf heel verrassend en bevrijdend. Hij getuigt ook van veel kennis van het menselijk leven in deze wereld. **[Veel aandacht voor zonde]**

De Heer Jezus houdt ons vanmorgen voor dat mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid gelukkig te prijzen zijn, omdat zij verzadigd zullen worden. Zij zullen verzadigd worden anderen dus niet. Om dit geluk van verzadiging te mogen ervaren, zul je dus moeten hongeren en dorsten naar gerechtigheid.

Wat is deze gerechtigheid waar we honger en dorst naar moeten hebben? Ik heb het wel vaker gezegd: het woord gerechtigheid kun je vervangen door het woord rechtvaardigheid. Als we het over een rechtvaardig mens hebben, dan zou je ook kunnen zeggen dat het over iemand gaat die eerlijk is. Iemand die doet wat hij zegt. Iemand die eerlijk met andere mensen omgaat. Iemand die zich aan wetten en regels houdt. Maar dat is misschien wat te afstandelijk geformuleerd. Beter is het om het nog wat anders te formuleren. Een rechtvaardig mens is iemand die God boven alles liefheeft en zijn naaste als zichzelf en daar ook in alle dingen naar handelt. Dus hij heeft niet alleen lief, maar hij handelt er ook naar. Ja, jongens en meisjes, het is dus niet iemand die alleen maar zegt dat je niet mag liegen. Hij liegt ook echt nooit. Iemand die hongert en dorst naar gerechtigheid is iemand die ernaar verlangt om in alle dingen van zijn leven, in zijn verlan-

gens, zijn denken, in zijn spreken en in wat hij doet, vrij te zijn van zonden. Je wil dan helemaal zuiver voor God kunnen staan. Helemaal zuiver tegenover je naaste en ook helemaal zuiver tegenover jezelf. Je wilt van iedere vorm van zonden verlost zijn. Hoe klein ook maar. **[De gerechtigheid]** Je wilt dat heel je hart alleen nog maar vervuld is van liefde en het goede. De Heer Jezus Christus was zo iemand. Hij deed alleen maar wat goed was in de ogen van God. Iets anders wilde Hij niet. Iets anders kon Hij niet eens.

Bij Paulus kwamen we ook het verlangen tegen om volkomen zuiver te leven. In Romeinen 7 schrijft hij daarover. Hij wil het goede doen en het kwade nalaten. Maar als hij kijkt naar de praktijk van zijn leven, dan doet hij dat niet. Dat doet hij dingen die hij niet wil doen. En hij doet dingen niet die hij wel wil doen. Hij schrijft: "Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, maar in alles wat ik doe zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt mij een gevangene van de wet van de zonde, die in mij leeft." En dan gebeurt er iets wat we nergens anders zo in de brieven van Paulus tegenkomen. Hij schreeuwt het uit. "Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood!" Wat heeft Paulus in zijn leven niet allemaal aan ellende meegemaakt? Daar zijn onze levens rustig bij. Hij is gevangen gezet. Hij is gezeseld. Hij is gestenigd. Hij is vervolgd. Hij heeft armoede geleden. Hij heeft honger gekend. Hij heeft schipbreuk geleden. En veel van deze dingen niet maar één keer, maar diverse malen. Maar nergens horen we hem daarover klagen. Al dat lijden draagt hij in zijn geloof. Want hij weet dat al die dingen hem niet scheiden van de liefde van God. Dat staat niet tussen hen in. Dus daar heeft hij geen echte problemen mee. Maar zijn zonden. Dat is een heel ander verhaal. Daar worstelt hij echt mee. Want hij weet dat die wel zijn relatie met God verstoort en dat vindt hij verschrikkelijk. En zo is Paulus een prachtige illustratie van wat de Heer Jezus Christus in onze tekst bedoelt. **[Paulus geklaagd]**

Paulus hongert en dorst naar gerechtigheid. Zijn belangrijkste zorg is dus niet dat hij een luxe en gemakkelijk leven kan leiden om langs die weg gelukkig te zijn. Zo denkt Paulus niet. Maar zo zijn wij wel geneigd om te denken. Als ik maar getrouwd ben, als ik eindelijk ander werk heb, als ik..., als ik..., dan zal ik gelukkig zijn. Maar wie zo denkt, die is als iemand die met pijnklachten naar de dokter gaat en tevreden is met een recept

voor pijnstillers. Want dan ben je toch weer van de pijn af. En ja, dan ben je van de pijn af, maar niet van de oorzaak van je pijn. Je zondige natuur en je zondige daden. Dat is het probleem van ons mensen. En omdat we als mensen meer geneigd zijn de pijn te onderdrukken met pijnstillers dan de oorzaak van onze pijn te zoeken, blijven zoveel mensen vast zitten in die ongelukkige gevoelens. Want de pijnstillers van deze wereld wel. Maar het probleem is dat ze maar voor korte tijd helpen. En veel van deze pijnstillers heel schadelijke bijwerkingen. Hebzucht, genotzucht, alcohol, drugs, seksverslaving en eetverslaving. Je wordt er niet gezond van, maar alleen maar nog zieker. *[Het gevoel van geluk]*

Maar iemand zou kunnen zeggen: "Ja, maar wat Paulus doet, maakt ook niet gelukkig. Paulus zegt het zelf. Hij noemt zich in vers 24 een ongelukkig mens. En dan hebt u helemaal gelijk. Dat zondebesef zette een domper op het leven van Paulus. Dus als u het gevoel hebt dat stilstaan bij je zonden en tekortkomingen je geen blij gevoel geven, dan hebt u helemaal gelijk. De apostel Paulus is dat helemaal met u eens. Maar...., maar juist dan bent u wel te gelukwensen. Dan zegt de Zoon van God tegen u: "Gefeliciteerd broeder! Gefeliciteerd zuster!" Gefeliciteerd. Hoezo 'gefeliciteerd?', denkt u misschien. Ik vind er niet veel aan. Het is een gevoel waar ik liever verlost van zou worden. Dat ik liever kwijt ben dan rijk. Begrijpelijk, maar de Heer Jezus leert ons vanmorgen in onze tekst dat je te feliciteren bent als je dat nare gevoel hebt over uw zonden en zondige natuur. Want de Heer Jezus heeft het niet over een gevoel van honger dat je vroeger gehad hebt, maar nu niet meer. Hij zegt niet: 'Gelukkig als u vroeger honger en dorst gehad hebt naar gerechtigheid.' Nee, Hij zegt: 'Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid.' Gelukkig wie honger en dorst hebben naar rechtvaardigheid. Jongens en meisjes, is het fijn gevoel als je honger hebt? Je hebt ongetwijfeld wel eens trek gehad. Dat je maag rammelde. Dat voelt niet fijn hè? En dat is nog niet eens echte honger. Als je echt honger hebt dan ben je bereid zo ongeveer alles te eten. Misschien vind je spruitjes wel helemaal niet lekker. Of bietjes. Nou, iemand die echt honger heeft die is dolgelukkig als hij spruitjes of bietjes te eten krijgt. Al vond hij dat vroeger helemaal niet lekker. Hij kan wel huilen van blijdschap om dat bord spruitjes. Zo blij is hij dat hij zijn honger kan stillen. Dorst hebben is ook zo'n vervelend gevoel. En de Heer Jezus zegt 'gefeliciteerd' tegen je als je zo'n vervelend knagend gevoel in je hebt vanwege je zonden en je zondige natuur. Dus niet als je dat ooit hebt gehad, maar als je dat steeds hebt.

Onze Heer Jezus Christus die lost dat vervelende gevoel dus niet even snel voor ons op. Die pijn over onze zonden, masseert Hij niet even weg. Hij geeft ons ook niet een pijnstillertje zodat we dat gevoel maar even niet hebben. Hij zegt: 'Het is ontzettend goed als jullie die pijn in jullie hart voelen dat jullie iedere keer weer zonden doen en zo dingen tussen God en jezelf inzetten. Heb daar maar pijn en verdriet over. Dat geeft niets. Integendeel zelfs.' **[Christus feliciteert]**

We moeten dus het hele idee overboord zetten dat het mogelijk is dat je je in dit leven blijvend gelukkig voelt. Dat kan dus helemaal niet. Op z'n best hebben we gelukkige momenten. Misschien zelfs een gelukkige tijd. Maar een gelukkig leven leiden is onmogelijk. Ergens weten we dat wel. Maar we zijn geneigd om die wetenschap weg te drukken. Want dan is het leven zo zwaar en lijkt het zo uitzichtloos. Ja, dat lijkt het. Maar dat is het niet. Want, zegt de Heer Jezus, als je honger en dorst hebt naar gerechtigheid dan zul je verzadigd worden. De Heer Jezus laat dus weten dat als je nu hongert en dorst naar rechtvaardigheid dat je dan verzadigd zult worden. Verzadigd. Verzadiging. Als je je verzadigd voelt, jongens en meisjes, dan voel je je heel tevreden. Jullie kennen dat ook wel. Als er heel veel lekker eten op tafel staat en je hebt daar heerlijk van gegeten, dan voel je je verzadigd. Dat is een gevoel van tevredenheid. Een gevoel van nergens meer gebrek aan hebben. Het is goed. Ik zit vol. De leegte die ik eerst voelde is nu helemaal weg. Dat zul je voelen als je hongert en dorst hebt naar het leven zoals de HERE dat heeft bedoeld. Een leven waarin we nooit meer de HERE of een naaste kwetsen of in de moeite brengen. **[Wie de pijn]**

Maar we moeten ook goed tot ons door laten dringen dat de Heer Jezus zegt dat we verzadigd **zullen** worden. Dat is dus nog toekomstmuziek. Net als bij het vorige vers: 'Gelukkig de zachtmoedigen, want zij **zullen** het land bezitten.' Dus dat betekent dat we dat gevoel van verzadiging in dit leven niet zullen krijgen. De Heer Jezus maakt ons dus duidelijk dat we niet moeten verwachten dat we in dit leven al het volle geluk en de ware vrede zullen vinden. Het is energieverspilling om dat toch te proberen. De ervaring van ons allen komt dus overeen met wat de Heer Jezus ons heeft verteld. We doen er dus ook wijs aan om dat maar eenvoudig te aanvaarden. Wij zullen in dit leven niet verzadigd worden. Wij zullen het gevoel van geluk moeilijk kunnen vinden en onmogelijk kunnen vasthouden. Want wij hebben de zonden in de wereld gebracht. Zonden die de band met God verstoren. Zonden die de band met onze naaste verstoren. En ieder van

ons verstoort met zijn zonden de band met God en de band met de naaste. En wie zuiver in dit leven wil staan, aanvaardt de pijn van de honger en de dorst naar de gerechtigheid.

[De verzadiging = toekomstmuziek]

Is dit dan de blijde boodschap van deze morgen? 'U zorgt er steeds weer voor dat u met uw zonden hindernissen opwerpt tussen God en u en tussen uw naaste en u.' Nee, broeders en zusters. Er is dank zij het werk van de Heer Jezus wel meer te zeggen. Want de Heer Jezus is voor uw en mijn zonden gestorven en Christus laat ons weten dat het weer goed is tussen God en u. Uw zonden staan niet meer tussen God en u in. Jezus Christus heeft voor uw schuld betaald. Eerst heeft God ons weggestuurd uit het paradijs, vanwege onze zonden. En wij leven in een wereld die in geestelijk opzicht op een woestijn lijkt. Maar in die geestelijke woestijn klinkt er heerlijk nieuws. Want Jezus Christus laat ons weten dat als we honger en dorst hebt naar gerechtigheid, we verzadigd zult worden. Want het is weer goed tussen God en ons. U en ik, wij zijn weer welkom thuis. De reis is niet eenvoudig, maar het komt wel allemaal goed, broeders en zusters, jongelui. De pijn van de honger en dorst naar rechtvaardigheid die we in dit leven ervaren dragen we heel ons leven in deze wereld met ons mee, maar uiteindelijk is dat maar een korte tijd in vergelijking met de nieuwe wereld die op ons wacht. **[Vandaag troost]**

En is ook dat niet wat we volgende week met elkaar mogen vieren in het Heilig Avondmaal? Het brood en de wijn die u aan die tafel ontvangt schenkt God u als geestelijk voedsel voor uw reis op deze wereld. Dat stukje brood kan onze honger niet helemaal stillen. Maar wel onze honger verlichten en het is een voorsmaak van de maaltijd die in de hemel op ons wacht en die ons volkomen zal verzadigen. De wijn kan onze dorst niet helemaal stillen. Maar wel de pijn van de dorst verlichten en in die wijn ontvangen we een voorproef van de wijn die de Heer Jezus met ons nieuw zal drinken in zijn Koninkrijk. Het is hemelse voedsel en hemelse drank voor het volk van God dat door een woestijn trekt op weg naar het beloofde land. En zo is de prediking een beoediging van God voor reisgenoten. De HERE moedigt ons aan. De HERE geeft ons aanwijzingen voor onderweg. **[In preek en HC]** Hij zegt dat we onze energie niet moeten verspillen in het zoeken naar het geluk in deze woestijn. Wat dat geluk zullen we toch niet kunnen vasthouden, gesteld dat we het al vinden. We moeten het Koninkrijk van God zoeken. En wat nog meer, jongens en meisjes? Hoe gaat het lied? Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Zijn gerechtigheid. **[Zoek niet]** Dat zijn

woorden van de Heer Jezus. Woorden afkomstig uit dezelfde rede als de verzen van onze tekst (Mat. 6:33). En die andere dingen? Eten, drinken en geluk? Die zullen ons erbij gegeven worden. Dat eenvoudige en bekende lied, dat velen van ons al zo vaak gezongen hebben, dat zullen we ons nog veel meer eigen moeten maken. Tot eer van God. Tot ons eigen behoud. En uiteindelijk zelfs tot ons blijvende geluk in het leven met God en elkaar.

Amen