



Bijbellezen met peuters en kleuters

Toen onze oudste dochter werd geboren zag ik er naar uit om zelf aan de slag te gaan met geloofsopvoeding. Enthousiast pakte ik mijn collectie bijbelse kinderboekjes uit de kast. Ik las voor, zong liedjes, speelde spelletjes, maar tot mijn frustratie had ze geen interesse in de boekjes. Tja, ze was net zes maanden. En voor een jong kind is een boek gewoon speelgoed. De voor mij zo waardevolle boeken verdwenen samen met de duplo en de knuffels in de speelgoedkist.

DIT IS BABY MOZES
EN DIT IS BABY JEZUS

Toch hield ik vol. Keer op keer blade- ren in kinderbijbels, voorlezen, samen naar het verhaal kijken. Een passend liedje erbij zingen. En toen... op een dag... toen dochterlief heerlijk aan het spelen was...
“Hoe heten je poppen, lieverd?” “Nou, dit is baby Mozes en dit is baby Jezus.” Op dat moment realiseerde ik me dat al mijn moeite niet voor niks was geweest!

Peuters willen plaatjes kijken

Wanneer kinderen ongeveer twee jaar oud zijn kunnen ze zich nog niet zo lang concentreren. Dus hoewel het logisch lijkt om na het eten te lezen, werkt dat vaak niet voor de jongsten. Zij zijn het zitten zat en zijn moe van de hele dag. In plaats van dat je samen een waardevol moment beleeft, verzand je in discussies over stilzitten en je mond houden. Probeer het eens op een ander moment. Bijvoorbeeld bij het ontbijt of gezellig samen op de bank wanneer jullie iets gaan drinken. Peuters willen vooral plaatjes kijken en vinden het interessant om bladzijden om te slaan. Het is leuk om met hen interactieve boekjes te lezen, waarbij ze bijvoorbeeld zelf achter een flapje kunnen kijken.

Nieuwsgierige mini-mensjes

Als kinderen naar school gaan, breekt er een nieuwe fase aan. Elke week groeit de woordenschat en de wereld van kleuters wordt ineens een stuk groter. Een heerlijke fase, want deze nieuwsgierige mini-mensjes zijn net sponzen als het gaat om informatie. Het is dé tijd om routine aan te brengen in het lezen uit de kinderbijbel. Ga eens samen naar de boekhandel, maak zelf een voorselectie

van drie kinderbijbels, maar laat je kind de definitieve keuze maken. Op die manier is het ook echt zijn of haar eigen boek.

Wissel af in gebruik

Grote kans dat je in je gezin kinderen in verschillende levensfasen hebt. Het is dan best lastig om met één kinderbijbel alle kinderen aan te spreken. Waarschijnlijk heb je meerdere kinderbijbels in huis; wissel dan af in het gebruik ervan. Voel je niet verplicht om elke Bijbel van kaft tot kaft te lezen, maar laat de kinderen zelf verhalen kiezen. Lees bijvoorbeeld de ene week uit een peuterbijbel en de andere week uit een kleuterbijbel. Of geef elk kind een eigen kinderbijbel en lees samen hetzelfde verhaal.

Sluit aan bij actualiteit

Probeer met de bijbelverhalen aan te sluiten bij de actualiteit. Is er iets verdrietigs gebeurd? Kies dan een verhaal dat daarbij aansluit. Zo maak je de Bijbel op een heel eenvoudige wijze relevant in het leven van je kind. In de eerste levensjaren leg je een basis. Door met regelmaat de kinderbijbel te lezen, ervaart je kind: ‘dit boek is belangrijk’. En daar gaat het uiteindelijk om!

