

Lees het verhaaltje.

Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Daarna hoorde ik de stem van de Here. Hij zei: 'Wie zal Ik zenden?

Wie zal er voor Ons gaan?' Toen zei ik: 'Zie, hier ben ik, zend mij.'

Het volk wilde **niet luisteren** en Gods **boodschap horen**.

Ze **zagen** de dingen zoals zij ze **wilden zien** en niet zoals God ze zag.

Daarom zei God tegen mij: '**Stop hun oren en ogen dicht**.

Het is te **laat!**'

De **straf** zal net zolang duren **totdat** de steden verwoest zijn, en het land verworden is tot een woestenij.

Want de Here zal de **mensen ver weg** doen gaan.

Maar zoals van de eik na het omhakken een stronk overblijft,

zo zal hun **stronk** een **heilig zaad** zijn, volkomen aan de Here

toegewijd. Dit wijst op de Here **Jezus**.

n j e z u s t r a f
e m e n s e n e i z
r s t l a a t t c h
e b o o d s c h a p
t e i n t n o c h n
s r o o e d n i e e
i e p d z a a d i r
u v l n e g o t l o
l i s t r o n k i h
w n e g a z w e g !



Er blijven nog letters over.

Samen vormen zij een woord.

Schrijf dat woord op de streep.

Jezus wast door en door _____

Vraagje: wat heeft dat hiermee te maken?
