

Toen werd ik bang en ik schreeuwde: 'Vanaf nu mag ik niet meer spreken als profeet. Want ik ben een man met zondige lippen. Ik heb met mijn eigen ogen de machtige Heer gezien. En dat mag niet, want ik ben schuldig. Ik doe verkeerde dingen, net als de mensen om mij heen.' Maar één van de engelen pakte met een tang een gloeiend kooltje van het altaar. Hij vloog met dat kooltje naar me toe, en raakte daarmee mijn lippen aan. Toen zei hij: 'Nu ben je niet meer schuldig. Alles wat je verkeerd gedaan hebt, is je vergeven.' En zo werd ik geschikt gemaakt voor de profetendienst.



a=1	h=8	o=15	u=21
b=2	i=9	p=16	v=22
c=3	j=10	q=17	w=23
d=4	k=11	r=18	x=24
e=5	l=12	s=19	y=25
f=6	m=13	t=20	z=26
g=7	n=14		

Een engel brengt Jesaja in contact met wat op het altaar ligt. Het altaar verwijst naar Jezus, Die Zichzelf als offer aan God aanbiedt. Zo kan God vergeven.

10-5 19-20-1-1-20 16-1-19 19-20-5-22-9-7 15-16

10-5 2-5-14-5-14 1-12-19 10-5 15-16 10-5

11-14-9-5-5-14 8-5-2-20 7-5-12-5-7-5-14
