

In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Here zitten op een hoge troon, en de randen van Zijn mantel vulden de tempel. Serafs/engelen stonden boven Hem. Zij zijn de bewakers van de heiligheid van de Here. Ze bedekken, als teken van ontzag, met 2 van hun vleugels hun gezicht. Uit nederigheid bedekken ze met 2 andere vleugels hun voeten. Met nog weer 2 andere, bewegende, vleugels laten ze zien dat ze God altijd willen dienen.

De een riep tot de ander:



'heilich, heilich, heilich is de Here

van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!
De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook.

