

Mijn Beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel.  
Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen, Hij beplante hem met edele wijnstokken. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort.  
Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda,oordeel toch tussen Mij en Mijn wijngaard. Wat is er nog meer te doen aan Mijn wijngaard, dan wat Ik eraan gedaan heb?  
Ik wil u graag bekendmaken wat Ik met Mijn wijngaard ga doen: Ik zal zijn omheining wegnemen, zodat hij verwoest zal worden. Ik zal er een wildernis van maken. Doornen en distels zullen er opschieten. Geen regen zal erop neerkomen.  
Want de wijngaard van de HEERE is het huis van Israël, en de mannen van Juda zijn Zijn lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het werd bloedbestuur, gerechtigheid, maar zie, het werd geschreeuw.

