

In Samaria werd Jerobeam, de zoon van Joas, koning over Israël, en hij regeerde 41 jaar. Hij deed wat slecht was in de ogen van Here. God zag dat de ellende van Israël zeer bitter was en dat Israël geen helper had. De Here verloste hen door Jerobeam. Zoals Hij had gesproken door de profeet Jona. Jona zei ook dat er voorspoed zou komen.



Het lijkt alsof Jerobeam de zegen van de Here krijgt. Israël is heel welvarend. Hij regeert lang. Hij is het derde geslacht na Jehu. Zijn zoon regeert maar een paar maanden en dan is het met de regering van het geslacht van Jehu voorbij(1 Kon. 19, 2 Kon. 10 ).