

De dag dat de machtige Heer komt, is dichtbij. Dan zal hij alle mensen die zichzelf geweldig vinden, hard treffen. Mensen die zichzelf groot maken, zal hij klein maken. afgoden zullen verdwijnen. Als hij komt, begint de aarde te beven!

Zoek maar geen hulp bij mensen. Want mensen betekenen helemaal niets. Zonder adem zijn ze niets meer.



groot zichzelf die mensen

maken klein hij zal, maken

De boze koningin vond zichzelf geweldig. Ze probeerde Sneeuwwitje te doden. Maar het goede overwon en de hoogmoedige koningin verloor alle macht.