

Jullie zeggen vaak: 'God is bij ons.' Maar alleen als jullie doen wat goed is, zal de Heer, de machtige God, echt bij jullie zijn.

Misschien zal de Heer, de machtige God, dan medelijden hebben met de kleine groep die er van jullie nog over is.

Dit zegt God, de Heer, de God van de legermachten: 'Als ik door het land ga om jullie te straffen, zal er overal verdriet zijn. Op alle pleinen zal er rouwklacht zijn, op alle straten zullen ze zeggen: Ach! Ach!

Jullie verlangen naar de dag dat de Heer komt. Het komt niet bij jullie op dat jullie je gedragen als de heidenen en dus die dag ook voor jullie een veroordeling inhoudt. Maar wat zal die dag brengen? Alleen donker en geen licht. Alsof je op de vlucht bent voor een leeuw en dan aangevallen wordt door een beer. En als je dan aan de beer ontsnapt bent, word je in je huis gebeten door een giftige slang. **Vluchten kan niet meer...**

