

Liefde is...



...de liefde een kans geven...

a=1	h=8	o=15	u=21
b=2	i=9	p=16	v=22
c=3	j=10	q=17	w=23
d=4	k=11	r=18	x=24
e=5	l=12	s=19	y=25
f=6	m=13	t=20	z=26
g=7	n=14		



Zoals Hosea Gomer de kans geeft om van hem te houden, zo geeft God Zijn volk de kans om van Hem te houden. En dat doet Hij niet 1 keer of 2 keer of 3 keer, maar steeds weer.

**7-15-4 23-9-12 7-5-26-15-3-8-20 5-14**

**7-5-22-15-14-4-5-14 23-15-18-4-5-14!**

*Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is: U bent niet Mijn volk, tegen hen gezegd zal worden: kinderen van de levende God.*

*Dan zullen de Judeeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Zij zullen voor zich één Hoofd aanstellen en uit het land oprukken; want groot zal de dag van Jizreël zijn.*